



Jakob Lorber International Bulletin

Internationaal maandelijks tijdschrift voor de zoekende mens op weg naar zijn eigen innerlijke hemel, die in contact wil komen met Zijn Schepper en daarover te komen tot een gemeenschappelijke vreugdevolle onderlinge uitwisseling

juli, 2018

nr. 33

www.zelfbeschouwing.info

E-mail: zelfbeschouwing@info

Goede geestvrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals Emanuel Swedenborg, Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers in opdracht van onze Heer Jezus. Allen gegroet in de Heer. De nieuwe leer der Waarheid is bij Jakob Lorber op een niet mediamieke meegedeeld. Deze goddelijke leer bestaat al meer dan 150 jaar in boekvorm en werd bijna 2000 jaar geleden aan de leerlingen en het volk van Jezus in het toenmalige Palestina geleerd. Deze 'Nieuwe Openbaring' van Jezus – werd weer sinds 1840 geopenbaard, en weliswaar door de Oostenrijkse schrijfknecht- of schrijfprofeet Jakob Lorber en door vele Geschriften weer aangevuld. Hij kreeg zijn informatie niet via ingevingen [trance], maar het werd hem bij vol bewustzijn door de HEER Jezus Zelf gedictieerd.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK



Contacten en reacties

Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 32. Reacties worden wederom naar de binnenkomende volgorde gepubliceerd:



Gerard

De toe te sturen kopij [het liefst tussen de 15e en de 17e van een maand], wordt in het volgende bulletin verwerkt. Binnenkomende kopij, **buiten de genoemde data** – wordt dan verschoven en wellicht in een **navolgende** publicatie opgenomen.

-Wij wensen je een zegenrijk leesgenot toe-

In dit nummer:

- Over het ware geluk [Opitz]
- De nieuwe Openbaringen van Johannes [Schlätz]
- Oude en nieuwe geloofsperikelen [redactie]
- Het echte oude Nazareth

Nieuwe-en oude hulp met correctie

Goede Jakob Lorberlezers

Marianne heeft mij laten weten of er misschien iemand bereid is die de Duitse taal redelijk **grammaticaal** eigen is, om mij daarbij te helpen, omdat zij op dit moment projecten heeft, die op de lange termijn haar gehele werkvermogen in beslag neemt.

Begin mei van dit jaar heb ik met mijn vorige correctiehulp Elke Koch uit Nordhorn daarover gesproken en haar geraadpleegd, of zij misschien weer bereid is mij in deze zaak weer te helpen of te ondersteunen. En ze heeft mij toegezegd, en daarmee dank ik haar hartelijk en ben dus zeer verheugd, dat er al spoedig een oplossing komt.

Marianne heeft mij een jaar lang haar welwillendheid getoond, waarvoor mijn hartelijke dank!

Ik hoop met Elke samen het Bulletin lange tijd nog verder te mogen redigeren en te publiceren.

Bij deze gelegenheid tot nu toe, ook veel dank aan de Nederlandse Relana, die verantwoordelijk is voor de Engelse versie. G.

Het Jakob Lorber Bulletin International kan in de maand augustus helaas niet worden gepubliceerd, omdat ik juist dan in die periode in Vancouver ben. Het is voor mij niet mogelijk om in die periode daaraan te werken. Misschien mag ik mijzelf even een korte pauze veroorloven. G

Damian Fernandez uit Italië

Hallo, ben ik Damian Fernandez uit Italië van het publieke huis voor de tekstbewerking over Jezus in de Nieuw Openbaringen.

Ik ben in het bezit van enkele schilderijen, nagemaakt door Jakob Lorber van de schilder Marcello Abes in Bergamo. Als je voor je bulletin daar gebruik van wilt maken, dan graag bij dezen.

Met vriendelijke groeten,

Damian

Antwoord

Buona giornata Damiano

Grazie per il tuo messaggio e le foto interessanti. Come potete vedere. Ho le foto pubblicate, I dipinti parlano da soli. Cordiali saluti, Gerard

Beste Damian

Bedankt voor je bericht en de interessante foto's. Zoals je kunt zien, heb ik de foto's gepubliceerd en de schilderijen spreken dan voor zich. Vriendelijke groeten, G.





Over het ware geluk

(ingekorte versie)
Klaus Opitz

Ieder mens verlangt naar het ware geluk. Hoe is dit geluk echter te bereiken? Daarover geeft Jezus ons antwoord en Hij laat ons Zijn wil zien en geeft daarover wenken.

1. Over het ware geluk

...„Het geluk, waar Ik Mijn kinderen naar toe wil leiden, kan met één woord worden uitgedrukt en heet: zielenrust!’. [gemoedsrust]

Wie dat heeft bereikt, en net als bij Mij, **die is gelukkig**, want **rust, tevreden met alles, wat Ik de mens ook stuur, dit is het enig blijvende**, al het andere is niet blijvend, houdt geen stand, en is gelijk als een oeverriet, dat zich door elk windzuchtje laat bewegen.

De hele strijd in het menselijk leven is niets meer dan een **gevecht om deze rust** *), want die wil iedereen bereiken; naar deze rust verlangt iedereen en waar is ze dan eigenlijk te vinden?

*) *Er voor strijden in zijn leven omwille de vrede, d.w.z. om een hoger geestelijk leven te verwerven.*

In het woelige wereldleven? Nee? In wetenschappelijk onderzoek? Nee! Maar **ze is alleen bij Mij te vinden! Wie zich in Mijn armen werpt, die staat daar vast** en wanneer ook in plaats van vrolijke verwachtingen slechts dan bittere frustraties opkomen, - voelt de mens zich in zijn bewustzijn toch rustig, want **Ik – de Vader – wilde het zo, en het zal eigenlijk wel zijn goede reden hebben, als de mens op dat moment dit niet erkennen kan.**

(Uit: Gottfried Mayerhofer, „Vom wahren Glücke“, „Lebensgarten“, Lorber Verlag Bietigheim)

2. Een genadewoord van de Heer

„Mijn lieve kinderen! Jullie hebben **twijfels aan de woorden** van Mijn schrijver en hebben het verzoek gedaan, om uit deze wankelende toestanden te komen en je in plaats van nevelige beelden een helder licht te verschaffen.

De **wereldse voorwaarden**, die al heel lang jullie gemoed overvallen en jullie niet tot heldere inzage laten komen, ja die jullie zelfs op het punt gebracht hebben, dat jullie **in plaats van liefde** elkaar vijandig bejegenen, en al deze dingen leiden jullie tot Mij, en jullie verwachten met het volgende bericht van Mijn schrijver een bepaald antwoord van Mij over **hoe jullie handelen?, wat jullie doen? en wat jullie moeten laten!** –

Kijk, **juist deze bepaalde verwachtingen van nauwkeurige gedragsregels kan Ik niet inwilligen**, en weliswaar om twee redenen:

In de eerste plaats, omdat jullie vrijheid dan heeft opgehouden te bestaan waar Ik bevelen geef en **ten tweede**, omdat de verantwoording van jullie doen en laten niet op jullie schouders rust, maar op de Mijne.

Nu, jullie verzoek tot Mijn schrijver heeft tot reden - **om niets te doen, dan slechts Mijn wil.** Maar Ik moet jullie vragen, **geloven jullie dan, dat er iets geschiedt zonder Mijn (toegelaten) wil? -**

Kijk, hier is het advies van al Mijn gegeven woorden en met name van al Mijn aan jullie gerichte genadeschenken – **een misplaatste opvatting, omdat jullie geen verschil wilt maken tussen dat, wat Ik laat gebeuren en tussen datgene, wat Ik wil!**

Hier moet Ik jullie nog een nadere verklaring geven, zodat Mijn woorden niet verkeerd begrepen worden en jullie dan helder zien en kunnen begrijpen, in hoeverre de **voorwaarden van de wereld** zijn te beoordelen en hoe bij diverse gevallen dit zich ook laat gelden!

Ik heb jullie in geen enkel woord uitdrukkelijk gezegd, **dat Ik het zo wil, dat jullie zo en zo moeten doen**, maar ik heb jullie steeds **via jullie verstand er zelf op geattendeerd en voorts op gewezen op jullie innerlijke en begeleidende stem**, welke beiden de enige leidende factoren moeten zijn in de wereldse dingen! De **eerste**, hoe zich te gedragen en de

tweede, hoe ieder doen en laten met Mijn goddelijke wetten in overeenstemming zijn te brengen.

Wat jullie ook doen of laten, het product moet zijn die van een zelfstandige wil. Ik laat dit toe, en wanneer Ik het niet wil, omdat Ik vooruitzie, dat dit niet tot jullie beste groei is, namelijk tot de best mogelijk geestelijke groei, dan leid ik dat door de aaneenschakeling van omstandigheden op dusdanige wijze, dat het eindresultaat voor allen of als wijze van proef dit jullie tot een waarschuwingssignaal worde, zodat jullie op de geestelijke paden niet struikelen, maar voorwaarts moeten schrijden.

Ik laat duizenden dingen gebeuren, die naar menselijke begrippen Ik als God oftewel moest verhinderen of bestraffen. Daarom zoveel tegenstrijdigheden bij de mensen, die Mijn regering zich anders voorstellen, dan het werkelijk is. –

Mijn wil is oneindig en almachtig, indien hij [de mens] zelf uit het slechtste doen en laten afstamt, maar uit het geestelijk Rijk de grootste lering trekken kan.

Maar dat Ik volgens menselijk oordelen zo of zo reageer, of dat zo en zo toelaat of dat moest verhinderen, - dan berust deze mening op de beperkte horizon, die mensen hebben, die alles berekenen voor de tijdelijke behoeften en slechts voor het tijdelijk welzijn, terwijl Mijn standpunten grootser, verhevener en tot ver in de eeuwigheid toerijkend zijn berekent, terwijl deze korte tijdspanne in het aardse leven maar een te korte tijd is, dan dat ze met een verdere levensduur in Mijn koninkrijk in aanslag gebracht kon worden!

Of jullie dat nu verpachten, verkopen of behouden, dat is voor Mij helemaal hetzelfde; Mijn streven is om jullie geestelijk te leiden naar de doelstellingen, die Ik in jullie heb gelegd, en dat wordt daardoor niet in het minst onderbroken.

Mijn nadrukkelijke wil, dat jullie zo moeten handelen en niet anders, deze wil zullen jullie nooit weer ervaren noch bespeuren, maar na korte tussenpozen achteraf kijkend en vergelijkend: `Wat heb ik gewild en hoe en wanneer heb ik het bereikt?', **dit antwoord zal jullie duidelijk dan Mijn hand en haar leiderschap tonen, waar altijd het eindresultaat een lof- en prijsgebed tot Mij zal zijn!** –

Mijn schrijver weet wel, wat Ik jullie heb voorbehouden, maar zijn pen is gebonden en hij zal jullie het niet meedelen, want anders zou jullie kleingeestigheid in het handelen je hinderen. Aan hem heb Ik het wel getoond, hij is er daarom ook rustig onder over de afloop van jullie projecten, maar zoveel is hem toegestaan, om jullie dit te zeggen:

Jullie moeten het vertrouwen in Mij niet verliezen! Er moet onder jullie geen tweedracht, maar eendracht worden gestimuleerd; Mijn hand leidde jullie tot vandaag en die zal jullie niet laten vallen, alleen moeten jullie Mijn weg begrijpen, en de aardse berekeningen terloops zo laten, voor wat het is, maar een geestelijk maatstaf en een hoger doelstelling aannemen – dan zal de wereldlijke hemel niet zo vol met twijfels lijken te zijn, en het is beter dat jullie elkaar ontmoeten om je meningen te delen, omdat in geestelijk opzicht bij de opvoeding der zielen voor de eeuwigheid geen verschillende inzichten en meningen kan heersen, want **er bestaat maar een doel en dit doel is Mijn kindschap! Al het andere is bijzaak en voor Mij en Mijn eeuwig geestelijk rijk is dat te onbeduidend.**

Werp jullie in Mijn armen! Handelt zoals jullie verstand het in wereldse zaken en geweten in geestelijke zaken ingeeft. -

Vertrouw steeds op Mij! En alle berge van hindernissen zullen zich vrijmaken, alle mist zal verdwijnen en jullie zullen de voorwaarden leren beoordelen, zoals ze dat verdienen en niet zoals het lijkt, in opgewonden toestanden.

Een spreekwoord zegt toch bij jullie: `De duivel is niet zo zwart zoals men hem schildert', en Ik heb dezelfde mening, omdat Ik hem toch persoonlijk al te goed ken, maar de omstandigheden zijn niet altijd zo verward dan het wordt geloofd, maar alleen de aanblik is verwarder; verschaft jullie een duidelijk overzicht van wat je wilt, en de middelen om te handelen zullen veel gemakkelijker gevonden worden, omdat ze niet veraf, maar vaak dichtbij liggen.

Daarom Mijn toelating, om jullie ook te sterken en te beproeven, in hoeverre jullie Mijn geestelijke Woorden in het praktische leven kunnen verwenden, want jullie geestelijke ogen moeten het verstand en de fysieke ogen in scherpte veel

Leer voorlopig maar eerst geestelijk zien! En jullie zullen spoedig de hand zien die jullie met de draad der liefde uit het labyrint der twijfel daaruit wil voeren, en ontdekken, dat deze toelatingen alleen daarom geschied zijn, om jullie nog meer [met Mij] te doen verenigen, maar niet om jullie te scheiden! Amen'.

(bron: Gottfried Mayerhofer, „Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn“, „Lebensgarten“)

3. Uit: een woord van de waarheid – Wenken voor het leven

...“Weten en voelen jullie niet in jezelf, dat Ik jullie uit de modder van de wereld wil trekken [als het graf van de geest], om jullie naar een hoger lichtgebied te brengen!

Waarom trekken jullie je terug van de hand, die jullie wil omsluiten?, waarom deze grote eigenzinnigheid en stijfkoppigheid? Hoe lang willen jullie de geduldhebbende lieve Vader nog zolang trotseren?

Keert terug! En geef Mij geheel en al jullie hart!, laat ze reinigen door zulke middelen, die Ik om ze te reinigen, voor de juiste houd, zodat dan iedereen in zich duidelijk de stem van de Vader hoort*), **met wie hij spreken zal, wanneer hij het ook maar hebben wil.**

**) Als „het levendige Woord“ van God in de mens*

Ieder van jullie kan het presteren om daarnaar toe te gaan – door de kracht van de vaste wil, als hij tevoren van zichzelf de vuiligheid der wereld uit zich heeft gebannen, - om Mijn Vaderstem precies te horen, die hem leiden en geleiden zal, en daar te komen, waar ieder mens zijn hoofdgedachte op gericht moet hebben!

Ik – in Jesu Christo – ben de erbarming en help jullie uit je geestelijke nood, waarin jullie door jezelf op de wereld gekomen bent; houd je in alles daarom aan de **liefde**, zodat jullie uit de dood mogen opstaan of eeuwig vertoeven in de door jullie gehouden gevangenschap in de [zintuiglijke] wereld.

Houden jullie je aan Mij, want Ik ben het, de eeuwige liefde, 'het Lam', die gekomen is - om jullie vrij te maken van de verderfenis der zonde...'

(Ontvangen door F.H.K, „Een woord der waarheid“, „Lebensgarten“)

...“Wees daarom gerust!, trek je terug in gebed, verhef je ziel tot Mij en vertrouw op je stem in je hart! Die zal je de juiste weg wel wijzen, welke je te bewandelen hebt, om – wat het werkelijke hoofddoel van je levensloop is – dichter bij Mij te komen!

(Uit: Gottfried Mayerhofer, „over de vrije wil“, „Lebensgarten“)

De volledige tekst is te zien onder www.JESUS2020.de aan de linker zijkant onder „Gebet / Meditation / Gesundheit (1)“, Thema „Vom wahren Glück“ (1. **Vom wahren Glück**, 2. Ein Gnadenwort über den Willen des Herrn, 3. Mit Geduld und Vertrauen durch Nacht zum Tag, 4. Die Heilung eines Aussätzigen, 5. **Über den freien Willen**, 6. Ein Wort von der Wahrheit. Fingerzeige fürs Leben, 7. Anhang: Was ist Wahrheit?) Klaus Opitz

Voorspelling van de Nieuwe Openbaringen

door Wilfried Schlätz

1. Jezus via Jakob Lorber (JL):

[GEJ.04_112,04] Er zal echter **al datgene** [wat Jezus in Zijn drie onderwijsjaren gesproken en gedaan heeft] toch niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer **mannen** [minstens 2] opwekken, die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!"

2. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber (JL) en in 1891 Leopold Engel (LE) opgewekt, die **dat alles**, wat destijds door Jezus met Zijn leerlingen besproken werd en gebeurd is, geheel woordgetrouw opgeschreven en in een groot boek – in de 12 boekdelen van het Grote Johannes Evangelie (deel 1-10) door JL en het laatste, (11ste deel door L.E.) – de wereld toevertrouwd..

3. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,04] Evenzo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijklopende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aangezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.

4. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber opgewekt en hem, na vele andere Geschriften vanaf 2 augustus 1851 **dat alles** (zonder het laatste halve jaar met de voorbereiding op de passie in Ephrem en zonder de passie zelf!), **wat** destijds daar in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen doorgegeven, waardoor de eerste tien boekdelen van het Grote Johannes Evangelie zijn ontstaan. (GJE1-10)

5. In 1891 heeft Jezus Leopold Engel opgewekt en hem **alles datgene, wat** in het laatste halve jaar (Ephrem en passie) in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen gedicteerd kreeg, waardoor het elfde deel van het Grote Evangelie van Johannes [het elfde deel] is ontstaan.

Oude en nieuwe geloofsprikelen

Op het internet las ik [Red], dat een jongeman tamelijk gefascineerd raakte door de werken van Jakob Lorber. Hij komt dan vervolgens in contact met een internetdominee, en vraagt deze, of hij wel op de goede weg is.

Ik schrik dan van zijn antwoord, dat hij dat niet moet doen!, want...’... de werken van Lorber zouden hem ‘afhouden’ van het schuilen bij de Heer als verzoening voor zijn zonden. De inactieve predikant ziet Lorbers boodschap veel meer als een New Age en vindt het verdacht dat Lorber meerdere auteurs heeft.

Jammer dat deze theoloog de fascinatie van de jongeman niet begrijpt, die door de Lorber Werken in hart en ziel werd gegrepen, door simpel te stellen, dat de zoekende jongen niet op de goede weg is en dat hij – de internetdominee hem ‘uit liefde’ moet waarschuwen. ‘Neem er afstand van!’ benadrukte deze hem.

Lorber wordt hier vergeleken met de Arabier Mohammed [de uiteindelijke Koran en Islam] en zijn tijdgenoot Joseph Smith [1805-1844] die een ‘nieuw Bijbelboek’ had opgegraven als het ‘boek der Mormonen’, want beiden leren dat de Bijbel niet compleet is! Hierbij moet ik [redactie] wel een kanttekening plaatsen, dat Jakob Lorber bovenstaande niet omschrijft. De predikant suggereert, dat de Bijbel door zulke ‘schrijfpropheten’ [waaronder dus ook Lorber] op losse schroeven komt te staan en dat dit een oude list van de Satan is. Jammer genoeg scheert hij daarmee alles over één kam en doet hij Lorber erg gemakkelijk af als zoveelste ‘goddelijke’ schrijver. Van een ervaren internettheoloog zou ik een ander antwoord verwacht hebben, nl.: ‘jongen, doe wat je hart je innerlijk ingeeft en bidt God om antwoord!’ [bron:<http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2505/jakob-lorber/>]

Van het Refoweb, waarin dit beschreven staat, ontving ik als reactie het volgende antwoord op mijn brief: ‘beste Gerard, dank voor je e-mail. Voor zover wij kunnen nagaan, bestaan er verschillende meningen over Lorber en wel in samenhang met de Bijbel, die miljoenen christenen reeds al 2000 jaar erkennen als het onfeilbare en complete Woord van God.

Dit stemt tot nadenken en dit moet precies overwogen worden. **Paulus zegt zelfs in Galaten 1, dat iemand een vervloeking is, wanneer hij een ander Evangelie brengt.** We kunnen ons dan ook in het antwoord van ons forum mee verenigen.

Hierop antwoordde ik: Beste Refo-Web

De algemene kerkelijke opinie is, en **met name de RK-kerk**, dat Petrus in Rome werd gekruisigd [dit was echter in Bagdad, het voormalige Babylon]. De Nieuwe Openbaringen openbaarde o.a. in 11 boekdelen, over wat Jezus bijna dagelijks deed en met Zijn leerlingen en dit in 25-28 n. Chr. besprak. Dit staat niet in contrast met de heilige Bijbel. Het heilige Woord [dus de Bijbel] wordt hier op een verhelderende wijze aangevuld, maar zeker NIET vervangen.

Dit alles –wat 2000 jaar geleden zich in Palestina afspeelde, - werd in 1840 PRECIES WEER aan de schrijfprofeet Jakob Lorber gedictieerd [echter niet mediamiek, maar een Goddelijke stem in zijn hart voorzegde hem dat!] -.[op zichzelf was dat al een wonder]. De Heer heeft dit alles in 25 n. Chr. al voorzien!] en het werd aan JL – dus meer dan 150 jaar geleden – medegedeeld, wat de Heer [Jezus] tussen 25 en 28 n. Chr. deed en besprak met Zijn volgelingen!]

Het zou lofwaardig zijn – om één van deze delen te lezen – bijv. de jeugd van Jezus – en uw mening niet alleen te staven op ‘van horen zeggen’ – of uit een ‘beschreven mening over Lorber op het Internet’ en daaruit uw conclusies trekken.

Ik zeg u recht uit mijn hart, dat, als ik nooit in contact was gekomen met de boeken van Jakob Lorber, ik wellicht een mens in het wereldse slijk zou zijn gebleven. Het heeft mij BEWUST gemaakt, zodat ik kon veranderen. Daarom heb ik sinds 3 jaar een website, waarin ik mijn boodschap verkondig, www.zelfbeschouwing.info – in de vorm van een maandelijks internationaal bulletin in drie talen.

De ‘melk’ heb ik niet meer nodig, maar wel de vaste spijs zoals beschreven in Hebr. 5:14 – met andere woorden: ‘als de Heer nog diepgaander zou willen antwoorden, zou ik het toch niet begrijpen; want wij allemaal zijn wat onze ziel betreft nog ‘kinderen’ en zouden stevige, mannelijke kost nog niet kunnen verdragen. Daarom moeten wij ook eerst met melk gevoed worden; maar wanneer wij door dat voedsel eenmaal voldoende krachtig zijn geworden, zullen wij ook in staat zijn krachtiger voedsel uit de hemel te verdragen, en dat is de vaste spijs van de Nieuwe Openbaringen.’ [zoals dit staat beschreven in de Bijbel en het GJE] ...

Nadien heb ik niets meer van hen gehoord, blijkbaar ging het om hun vraag, of er ook kerken waren ten tijde, kort na de hemelvaart van Jezus [28 n. Chr]. Ik heb daarop nog wel gereageerd:

‘Wat Jezus voor 2000 jaar geleden met alle manieren van wrevels in de christelijke kerken heeft blootgelegd en zou nu in de publiciteit komen. En dit begint al met Petrus, die volgens de Nieuwe Openbaringen helemaal niet in Rome was.’

Met enige welwillendheid van hun kerkelijk systeem hoeft helemaal geen rekening mee gehouden te worden, want jullie kerksysteem is immers nog niet verdraaglijk met de Nieuwe [innerlijke] Openbaring, die vooral de echte – maar niet de uiterlijke [schijn]liefde accentueert.

Hun antwoord: gedurende de aanwezigheid van de Heer op Aarde bestonden er helemaal geen christelijke kerken. Met welk doel zegt U dit? En binnen de gereformeerde kerken had Petrus geen uitzonderingspositie. Daarom is het volledig irrelevant, of hij in Rome geweest was....

[Het antwoord, wat ik hen gegeven heb, hoop ik in het Bulletin van september te publiceren!]

Het echte oude NAZARETH

*En Nazareth verlaten hebbende, is [Hij] komen wonen te **Kapérnaüm, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali.** Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende. Het land Zebulon en het land Naftali, aan den weg der zee, over de Jordaan, het Galiléa der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en dengenen die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan. Matth. 4:13-16*

Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan, en naar het land van

Naftali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar den weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen. Jesaja 8:23:

Opmerking: deze tekst – Jesaja 8:23 – heeft men in de hebreeuwse Bijbel opzettelijk weggelaten!

HET volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Jesaja 9:1



Het meer van Galilea lijkt vanuit de lucht gezien bijna op een harp of een nier. Het Hebreeuws woord hiervoor is: *jam ha-kinereth* יַם־כִּנֶּרֶת, dus het meer van de harp. Het land of de provincie waarin dit meer zich bevindt, heet Galilea en in het Hebreeuws 'Galil' גַּלִּיל met 3-30-30. Dat heeft als stam het woord *Gal* גַּל en betekent vormwording, een lichaamswording. Lichaam is *GoLeM* גֹּלֵם. Deze landstreek van Noord-Israël is 'vorm geworden land'. Daar speelde zich het verhaal af van de transformatie en de verwerking, de omvorming en het beleven in de tijd van Jezus.



Gal wil zeggen: iets dat hier vorm wordt. Alle persoonlijke namen met het woord *gal* erin hebben hiermee te maken. Wij weten dat in het Hebreeuws dit woord *gal* als getal 33 is, de gimmel is 3 en de lamed is 30. Typerend is dat de naam van de landstreek al '33' heet.

De 33 zijn de jaren van het leven van Jezus en hoofdzakelijk in Galilea. Is dat niet verwonderlijk? Dat daar de grote geschiedenissen van Jezus zich hebben afgespeeld. Het zit al in de naam van Galilea. Als dit al zo heet, dan is het verwonderlijk dat het daar plaatsgevonden heeft. Al van het begin af heet dat land 'Galil' en daar speelt het verhaal zich af. Jezus heeft het grootste deel van Zijn leven op Aarde in en bij Nazareth geleefd.

De naam Natsareth komt van het woord *tsar* en betekent ook een vorm die star is, die geen levendige ontwikkeling heeft. Daarom zei ook Nathanael: 'Van Nazareth kun je niets verwachten!'

De *gal*, de vorm die dus ook samenhangt met het woord Galil is de naam van het begrip 'golf', zoals een golf in het water. Deze vorm is dus levendig, beweeglijk en blijft in deze wereld.

Tyrus komt van het Hebreeuwse *Tsoer* צוֹר vorm en ook identiek met Tsar. Ze betekent de starre vorm. Op zo'n plaats is er een lijden. Wat heeft de Syrische stad Tyrus ermee te maken? Tsoer צוֹר is ook verbonden met de wortelnaam van Nazareth, dat 'bedrukken' of 'benauwen' betekent.

Tsoer, het starre betekent 'gevangen zijn' en identiek met verbieden. Men is dan een gevangene in de zin, dat men verstart is. Evenwel betekent נָצַר natser [50-90-200] ook 'hoeden', 'bewaken', 'bewaren', 'oplettend', 'blokkeren', 'beleggen'. Een ander woord wat daarop lijkt is נִצְרִי Notsri en het betekent 'Christen'= 50-90-200-10, en in het meervoud נִצְרִים is Notsrim, 'christenen', - [Matth.2:23]

Natsareth is de plaats waar het starre, maar met een beweegbare vorm daar aanwezig is. [in Galilea] Daarom kan men in Natsareth dat inspirerende van Jezus toch niet helemaal begrijpen: Want wij weten alles toch al, wat kan Hij ons dan nog voor nieuws vertellen? Alles is daar toch al bekend?! **En is dat Nazareth van vroeger nog wel überhaupt vindbaar?**

De Heer beschrijft via Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaringen, dat deze plek niet meer vindbaar is, evenals meerdere kleine steden en dorpen van Zijn tijd:

[GEJ.04_002,02] [2] Mijn **Nazareth zal men niet meer vinden**, maar wel een ander achter het gebergte, westelijk van hier. **Genezareth zal ophouden te bestaan, slechts Tiberias aan deze zijde van de zee zal blijven.** Caesarea Philippi, waar we nu zijn, is al verdwenen, **maar er zal er een blijven boven het meer** [het meer van Merom], waar de Jordaan vandaan komt, en een in het westen niet ver van de grote zoutzee, in de buurt van Tyrus en Sidon.

Van het land Samaria zal slechts het gedeelte van hier in zuidelijke richting tot aan de grote zee blijven bestaan, het kleine deel dat meer naar het oosten ligt, met het echte Sichar en de echte berg Horeb, zal ophouden te bestaan, en de latere nakomelingen zullen het zoeken en niet ver van de grote zee vinden.

Maar het zal niet meer zijn dan een naam en een ongenaakbare berg, en geen waarheid. En zo zal het ook gaan met Jeruzalem en nog heel veel plaatsen van het Beloofde land, dat herhaaldelijk in een woestijn veranderd zal worden.



2000 jaar geleden gingen de mensen uit Nazareth, Kanaan en Kapernaum naar de overkant van de Jordaan om naar noordoostkust van de Middellandse zee te komen. Ook andersom ging men evenzo vandaar naar de markten van Nazareth en Kapernaum. Zij konden niet verder omdat aan het meer de diepe Jordaanvallei lag.

Het klopt zeker, dat het vroegere Nazareth niet meer bestaat en er zijn überhaupt geen sporen meer aantoonbaar. Wel hebben de kruisridders enkele eeuwen na Jezus' periode op Aarde daar een vesting gebouwd, blijkbaar heeft men destijds nog geweten moeten hebben, waar dat Nazareth gelegen was. En van deze vesting of klooster – op de vermoedelijke plaats – zijn nog steeds ruïnen overgebleven. En deze plek hebben wij – mijn vriend Christoph Schindler en Helmut Nadlinger enkele malen bezocht. En deze weer teruggevonden omgeving en ook het vermoedelijke Nazareth heet tegenwoordig: **MeZet ATERat** (de toenmalige ruïnenplaats), waar het oude woord van "NAZARET" in ligt opgesloten.

De geografische GPS-plek van het toenmalige Nazareth ligt op:

N33o.00.238' en E035o.37.675'.

En de plek van Jozefs woning is N33o.00.362' resp. E035o.37.447'.

Men keek dus vanaf de Jozefs' woning neer op het kleine stadje Nazareth! De beek, waar Jezus speelde, ligt ca. 8 minuten te voet oostelijker! En ... 15-20 minuten zuidelijker daarvan lag de school – er bestaan hiervan nog ruïnen als overblijfsel....Om deze omgeving te bezoeken [je treft er beslist niet veel aan] is niet zo heel gemakkelijk. Als toerist zal het niet geen pretje om zijn deze moeilijk vindbare streek weer op te zoeken. Maar als Lorberlezer zal men zich daarover enorm verheugen over het weer 'nieuw ontdekte'... Wellicht zullen we in de komende tijd daarover nog iets publiceren...

Jesaja heeft het over de 'kuststreek' van Zebulon en Naftali die lag nog verder van de Middellandse zee af. Mattheüs heeft het over het 'gebied aan de weg naar de zee'. Nathanaël uit Kana [Joh. 21:2] in Zebulon kon zich niets voorstellen bij 'iets goeds' uit Nazareth, eigenlijk maar tientallen kilometers verderop. Een kind werd Zebulon geboren', 'een zoon werd Naftali gegeven'

Toen Jezus groot geworden was, vestigde Hij zich 'in het land van Zebulon en Naftali'. Zo gingen, via de profetie van Jesaja, de zegens van Jakob en Mozes in vervulling. Dáár rekruteerde de Meester zijn eerste leerlingen. Dáár hield Jezus zijn beroemde 'Bergrede' [Matth. 5:1-12]. Dat was in 'het gebied aan de weg naar zee' [dat is het meer van Galilea – een meer werd in de oudheid ook een zee genoemd! Daar] leerden de vissers [d.w.z. de leerlingen van Jezus] 'vissers van mensen' te worden. [Markus 1:17 en Matth. 4:19]

Dan begint het verhaal van de tocht van Natsareth naar Kefar Nachoem, de verbasterde naam is **Kapernaum**. Kapernaum betekent het dorp van de Nachoem en Nachoem betekent de trooster. Het is een kleine plaats. De Kefar Nachoem ligt aan een meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Nafthali. Zebulon wordt in het Hebreeuws geschreven als Zebulon 7-2-30-6-50 en heeft als optelling het getal 95. In het Hebreeuws zijn letters ook getallen. De getallen bepalen de opeenvolging van de letters.



Nafthali met de letterwaarde 50-80-400-30-10 heeft de getalswaarde 570. Dat is $6 \times 95 = 570$! Het is ook de 6e stam, de 6e zoon van Jakob. We zien hier eigenlijk de zes, Nafthali en de één, Zebulon. De zevenheid is samengesteld uit 6 plus 1.

Op deze wijze is ook de Schepping opgebouwd uit de zes scheppingsdagen en de 7e dag. Eerst verschijnt Nafthali en dan volgt Zebulon, waardoor de 7e dag gevormd wordt als besluit. En dit maakt duidelijk, dat het land in het donker ligt, zoals er in de tekst staat, zolang de verbinding Zebulon Nafthali niet gelegd werd door Jezus persoonlijk!!!

Het volk leeft in het duister, want het licht ontstaat alleen maar dankzij deze verbinding door de Heer Zelf. De Verlossing vindt inderdaad daar plaats waar de zes met de zeven verbonden is. Hier krijgt de naam Kefar Nachoem - het dorp van de Trooster - in deze samenhang dan ook zin. Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaum. Kapernaum is het dorp van de vertroosting, want de Verlossing kondigt haar komst aan door Jezus.

Kapernaum lag aan het meer van Genezareth. In het Hebreeuws heet dat meer *Jam Kinereth* en betekent, in het Nederlands vertaald, harp, luit, een muziekinstrument. David zingt bij de *Kinor*, de harp. Deze kinereth is een wonderbaarlijk instrument. De melodie die steeds alle melodieën bevat, weerklinkt, zo wordt gezegd, in het Noorden van *Galilea Goli*, *Gali* גליל; daar bij de גל Gal, in het lichamelijke, daar, waar het meer van *Kinereth* [Genezareth] ligt en

waar de *Kefar Nachoem*, het dorp van de Vertrouster ligt, waar Jezus het Licht in het donker was!!!



Portugal:

http://docs.wixstatic.com/ugd/3761ac_64e96eb114654520bd286b9a9921596e.pdf

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

JLBI Gerard	Nordhorn		
Volksbank	BLZ 280 699 56		
Banknummer	101 840 2300		
IBAN	DE 83 280 699 56 101 840 2300		
SWIFT-BIC	GENODEF1NEV		
Stand Bank-Credit.....	op 15e juni 2018	+	394,85 €
Vertalingkosten: Relana v. d. V.	op 15e juli 2018	-	50,00 €
Bankkosten op 30-6-2018		-	3,75 €
Stand Bankkrediet op 15 ^e juli 2018		+	344,85 €

www.zelfbeschouwing.info

E-Mail: zelfbeschouwing.info