

## Jakob Lorber Internationaal Bulletin

Nederlands & Duitstalig tijdschrift voor de zoekende mens op weg naar zijn eigen innerlijke hemel, die in contact wil komen met Zijn Schepper en daarover te komen tot een gemeenschappelijke vreugdevolle onderlinge uitwisseling

januari 2016 nr. 3

[www.zelfbeschouwing.info](http://www.zelfbeschouwing.info)

E-mail: [zelfbeschouwing@gmail.com](mailto:zelfbeschouwing@gmail.com)

**Goede vrienden van Jakob Lorber en aanverwante dienaren zoals Emanuel Swedenborg en Gottfried Mayerhofer en verdere schrijvers van onze Heer Jezus**

\*\*\*\*\*

### ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

De Heer laat Lorber in 'de Huishouding van God', deel 2 – hoofdstuk 56 beschrijven, hoe Henoeh aanwijzingen krijgt, om naar zijn eigen hart te kijken.

[5] 'Het is niet zo gemakkelijk om je ogen zonder meer in je eigen hart te richten en het dan geheel en al te beschouwen'.

[6] 'Tot nu toe was bij jullie allen het verstand van je hoofd voornamelijk het licht van je ziel, maar de eeuwig levende geest, die in het hart van de ziel woont en die het enige ware, innerlijke, levende licht van het leven is, is bij jullie nooit gewekt'.

[11] 'Het enige middel om de geest op te wekken is, dat jullie allen in je hart, dat wil zeggen in de meest volkomen liefde, tot de allerheiligste Vader wenden, vol vertrouwen en vol gerechtvaardigde, onbaatzuchtige trouw.'



- en verder.....

Nu begon Lamech te huilen – want hij overzag zijn vele gruweldaden en zei daarop: ‘O machtige afgezanten van de eeuwige Erbarming! Het kan mij nooit meer worden vergeven; want te verschrikkelijk is de hoeveelheid van mijn gruweldaden! [Huishouding van God.02\_183,14]

Ik zie nu in mijn hart, dat is geheel gevuld met louter slangen en allerlei soorten van het giftigste ongedierte, en om mij heen staan onafzienbare scharen die van vertwijfeling de handen wringen, mij vervloeken en met bloedende mond om eeuwige wraak roepen tot God! [Huishouding van God.02\_183,15]

‘Maar als wij onze zwakheden liever verborgen dan blootgelegd in ons willen dragen, dan benadelen wij immers alleen maar onszelf en dan is het onze eigen schuld als wij tenslotte door die zwakheden te gronde gaan!’ De [Huishouding van God, deel 3 – hfdst. 110:9 ]

[GEJ.01\_220,05] **Als iemand zichzelf niet eerst kent, hoe zal hij dan een ander of tenslotte zelfs God kennen?!**

[GEJ.01\_226,02-04] Jullie hebben de boosaardige verschijnselen gezien die de satan jullie ten deel heeft laten vallen. Ze hebben je vrees en schrik bezorgd; maar je hebt je, vertrouwend op Mijn woord, vermand en bent de rust weer ingegaan en in die rust zijn jullie geheel meester geworden van alle kwade gebeurtenissen. Maar geloof nu niet dat je de satan nu al geheel ontmoedigd hebt! **Zo vaak je weer zo'n oefening zult doen, zul je door hem verontrust worden zolang je in de geest nog niet volledig nieuw geboren wordt.** Zijn jullie echter eenmaal in de geest opnieuw geboren, dan heeft de satan voor eeuwig alle macht over jullie verloren, en jullie zullen zowel rechtspreken over hem, als over al degenen die hij tot zich getrokken heeft, en die je hem weer voor eeuwig ontnemen zult!

[GEJ.02\_008,08] **Laat ieder de neigingen van zijn hart onderzoeken, dan zal hij snel bemerken met welke geest zijn hart is vervuld.** Trekken zijn neigingen het hart en zijn liefde naar de wereld, en voelt hij een verlangen in zich om iets groots en voornaams te worden in de wereld, - heeft het hart, dat hoogmoedig wil worden, een onbehagen aan de arme mensheid, en voelt het de drang in zich om, zonder door God gekozen en gezalfd te zijn, te willen heersen over de anderen, **dan ligt het zaad der hel reeds in het hart.** Dit zaad zal, als het niet bestreden en verstikt wordt, de mens na de dood van het lichaam zeer zeker nergens anders dan in de hel doen belanden.

=====

## Contacten en reacties

Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het Jakob-Lorber-Bulletin nr. 2 [ofschoon nog steeds in twee talen]. Reacties worden wederom naar de binnenkomende volgorde gepubliceerd:



Gerard

## Amsterdam uit Brazilië

Hi. My name is Amsterdam and I'm from Brazil. I'm familiar to Jakob Lorber teachings and I saw a bulletin you sent about him, but it was written in German. Are these bulletins available in English? Is there an organization behind these bulletins, like Lorber Verlag?

**Hallo, mijn naam is Amsterdam en ik kom uit Brazilië. Ik ben vertrouwd met de leer van Jakob-Lorber en ik zag een door u verzonden bulletin over hem, maar deze was in het Duits geschreven. Zijn deze bulletins in het Engels beschikbaar? Bestaat er een organisatie achter deze bulletins, zoals de Jakob Lorber-uitgeverij?**

## Antwoord

Hallo Amsterdam. Hier is de link voor de Jakob-Lorber-informatie, die je kunt vinden bij:  
[ [https://www.google.nl/?gws\\_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber](https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber) ]

Hoe het Lorbertijdschrift tot stand gekomen is? Er zijn veel organisaties over de gehele wereld. Je gaat naar Google en zoekt over Jakob Lorber en je vindt iets over de Lorber-vrienden. Alle boeken van Jakob Lorber zijn in verschillende talen vertaald, ook in het Engels. Wat de vertaling in het Engels betreft: ik wacht nog steeds op de juiste persoon, of zij of hij ons bulletin of tijdschrift, [Jakob\_Lorber-International], vertalen wil in de wereldtaal Engels. Voor mij zelf is een vertaling vanuit het Nederlands of Duits in de Engelse taal op dit moment nog niet te verwezenlijken.

Maar je zult ook volop iets vinden bij de volgende link:

<http://www.franky1.com/downloads.html> en

<http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3>

Schroom je niet. Wanneer je meer informatie wilt, vraag het ons zo vaak je wilt. Bedankt voor je interesse en ik wens je een goede leestijd toe vanuit je hart. God zegene je.

## Answer

Hello Amsterdam. Here is the link for the Jakob-Lorber-information, which you can find in:  
[ [https://www.google.nl/?gws\\_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber](https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=publishing+house+jakob+lorber) ]

How the Jakob-Lorber Publishing-House came about? There are many organizations around the world. You go to Google and search on Jakob Lorber and you will find something about the Lorber-friends. All the books of Jakob Lorber are translated into several languages, also into English. Concerning the translation into English: I am still waiting for the right person, to translate our newsletter or magazine [J\_L\_I] into the world language English. For myself a translation from Dutch or German into English can't be realized at present. But you'll also find varied important thoughts in the following link:

<http://www.franky1.com/downloads.html> and

<http://hisnewword.org/index.php?nav=god&lang=en&gid=3>

Don't be sky. If you want more information, just ask us as often as you like. Thank you for your interest, and I wish you a good reading time from your heart.  
God bless you.

---

### **Rudolf Julius uit Duitsland**

Hartelijk dank voor dit bulletin. Erg bruikbaar voor de studie van de Nieuwe Openbaringen. Gezegende Kerst.

RudolfJulius

Hisnewword.org

[support@hisnewword.org](mailto:support@hisnewword.org)

### **Antwoord**

Dank voor deze erkentelijke woorden!

---

### **Annelies uit Nederland**

Beste Gerard,

Reuze bedankt voor deze email met prachtige plannen voor een Lorber tijdschrift. Ik doe daar graag aan mee. Van harte wens ik jou en je vrouw hele fijne kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond 2016.

Hartelijke Groeten, Annelies.

### **Antwoord**

Ja Annelies, moge deze kerstdagen ons elke dag in herinnering blijven!

---

### **Eles uit Italië**

Merci

---

### **Duitssprekende Albert uit ?**

Hallo Gerhard,

Omdat jullie het jaar van de geboorte van Jezus zo precies berekenen kunt, is het wellicht mogelijk om ook het jaar van de zondvloed precies te bepalen. Zo ja, dan zou ik me daarop erg verheugen, als jullie mij dit konden doorgeven.

Dank.

### **ANTWOORD**

Dat is altijd een punt geweest, zulke berekeningen. Ik weet, dat het in de eerste plaats niet belangrijk mag zijn, om het passende antwoord te hebben. Wat dient het echter de ziel? Maar geschiedenis is geschiedenis! Een beetje mag de ziel ook wel geprikkeld worden tot aanzet van een vervolgonderzoek. Ik weet dat drs. Hannelore Winkler in haar Duitse boek 'die grosse Zeit der Zeiten – Jesus von Bethlehem' het

een en ander best wel over een vrij nauwkeurige geschiedenisdata beschikt. Volgens mijn berekening heeft de zondvloed plaatsgevonden in 1656 n. Adam. Deze berekening stoelt echter niet op een astronomische berekening, maar is puur gebaseerd op de logische geslachtsregister van Adam tot Noach. Tot zover zijn de jaartallen nog aanzienlijk sluitend. Wellicht, dat anderen hier meer aanvullende informatie over beschikken!

=====

## Evelyne Schauenburg uit Duitsland

...stuurt u mij voortaan geen nieuwsbrief meer – ik had de rondbrief van november helemaal niet ontvangen. Daarom wist ik ook niet, dat er voortaan een jaarbijdrage te betalen is. Eventueel zal ik op een later tijdstip mij nog eens tot je wenden. Tot daarheen wens ik met je voornemen alle zegen en voor jou een gezegende Kerst. Evelyne Schauenburg

## Antwoord

Beste Evelyne,

Dank voor je e-mail. In de eerste JLIB van november 2015, die ik [per abuis?] je niet verstuurd heb, staat duidelijk omschreven – wanneer je het goed leest – dat, je geen **jaarbijdrage hoeft te betalen**. Misschien dan echter, wanneer zich echte kosten voor de vertalingen aandienen, en de lezer daarop vrijwillig mag aangesproken worden. Ik zal je uit de mailinglist nemen, of het zei dan, dat vanwege deze met redenen omklede woorden je je weer mocht bedenken.

**Evelyne:** Hartelijk dank voor je e-mail! Ik heb van een jaarbijdrage via het december-bulletin dit slechts indirect ervaren [als citaat], omdat het door meerdere lezers was genoemd. In de situatie, waarin ik mij bevindt, grijp ik je voorstel graag aan en verzoek je, om mij ditmaal toch niet uit de mailinglijst te verwijderen. Ik dank je hartelijk voor je principiële bereidheid, mocht het komen tot een 'uiterste-noodval-situatie'. Geheel onafhankelijk hiervan, is je e-mail in ieder geval nu al een psychologische hulp geweest. Ik wens je voor 2016 het allerbeste.

=====

## Stans uit Nederland

Beste Gerard,

Geweldig initiatief om het J.L. Bulletin voort te willen zetten. Een maandelijkse uitgave... daar komt veel werk bij kijken, lijkt me. Ik heb in de afgelopen dagen jouw bijgezonden bulletin aandachtig gelezen en denk zeker, dat je in een grote behoefte voorziet. De inhoud is inderdaad zeer waardevol en mijn hartelijke dank ervoor!

Wie misschien weet, hoe je een **Engelstalige Jakob Lorber CD** kunt bemachtigen is Jan Franssen in Valkenburg. Jan brandt zelf ik weet niet hoeveel CD's en DVD's met opnames van o.a. onze jaarlijkse Lorber ontmoetingsweekenden in Wahlwiller. Zijn vrouw Ingrid is voorzitter van de Stichting Levend Hart. Zij hebben hun eigen site met emailadres.

Ingrid ontvangt iedere ochtend in de stilte van haar hart een stukje tekst. Deze stukjes noemt zij 'Hemels Brood' en Jan heeft hiervan talloze boekjes gedrukt, die zij gratis weggeven. Zij hebben een groot netwerk van Lorber lezers.

Mocht je meer informatie nodig hebben van mijn zijde, laat het mij dan weten. Voor het verkrijgen van de J.L. nieuwsbrief, kun je het beste contact opnemen met Herman Slurink te Zwartsluis (administratie). Email: [h.jslurink@freeler.nl](mailto:h.jslurink@freeler.nl) - Tel.: 038-3867893 Herman draagt zorg voor de verspreiding van de nieuwsbrief.

Ik heb jouw verzoek inmiddels ingebracht in een van de gesprekskringen en dat heeft de volgende aanreiking opgeleverd van onze gespreksleider Theo de H: Volgens hem is Lua een goede vertaalster, zowel Duits als Engels. Zij heeft meer Lorber werk vertaald. Voor nu alle goeds gewenst, innerlijke rust en Zijn onmisbare zegen op je werk. Verder wens ik jou en je dierbaren gezegende, vredige Kerstdagen in Zijn nabijheid en een goede 'rutsch' in het nieuwe jaar!

Hartegroet van Stans

### **Antwoord**

Dag Stans,

We hebben tussendoor al wat correspondentie gehad over het een en ander. Ik ben je heel dankbaar voor deze **uiterst belangrijke bemiddeling**. Intussen heb ik geprobeerd om met de door jou voorgestelde vertaalster contact op te nemen. Haar telefoonnummer is helaas uit de roulatie. Je zult zeker hiervan op de hoogte gehouden worden. Mag ik je heel hartelijk danken voor deze waardevolle inzet. Zielsgroet, G.

=====

### **Silvia Ohse uit Duitsland**

Beste Gerard,

ik dank je voor je betrokkenheid voor de Nieuwe Openbaringen.  
Ik wens jou en je dierbaren een vrolijk kerstfeest en Gods zegen toe voor het gehele jaar, voor het gehele leven!

Hartelijkst – Silvia Ohse

### **Antwoord**

Dat wensen wij jou eveneens toe!

=====

### **Marie-Christine und Elisabeth aus Frankreich**

*Een gezegende Kerstfeest met onze kerstnachtvideo ,voor de kerstnacht':  
<https://www.dropbox.com/s/a5szoqk8y7hsj9e/Zur%20Weihnachtszeit.wmv?dl=0>  
Hartelijke groeten,  
Marie-Christine en Elisabeth*

## **Antwoord**

Dank jullie voor de mooie liederengroet!



JLIB2

## **Klaus Opitz uit Duitsland**

Lieber Gerard,  
besten Dank für die Dez.-Ausgabe von JLIB und die Zeit, die Du investiert hast. Als Anlage erhältst Du einen Text für die nächste Ausgabe:

### **Wer ist der Teufel? / Über das Böse in der Welt**

Hoffentlich ist der Text nicht zu lang. Aber bei jeder weiteren Kürzung würden wichtige Aspekte verlorengehen.

In der Presse wird im Moment wieder berichtet über das Dauerthema: „Kirche will homosexuelle Paare trauen“. Hier geht es speziell um die evangelische Kirche. Deshalb mein Vorschlag für eine der nächsten Ausgaben von JLIB: **Was sagt die Neuoffenbarung zur Homosexualität?**

Gesegnete Weihnachtstage und liebe Grüße, Klaus / 19.12.2015

**Wij danken Klaus Opitz hartelijk voor zijn nuttige aangebrachte thema's !**



## **92 jarige uit Duitsland**

Beste Gerard,  
Veel dank voor de overname van deze prijzenswaardige taak. Graag en dankbaar zal ik je berichten in ontvangst nemen en lezen, hoewel ik al 92 jaar oud ben. Graag ben ik bereid, mij in de kosten te betrekken. Vandaag zal ik je € 75,- overmaken, alleen verzoek ik je, in deze en ook met de toekomstige schenkingen mijn naam niet bekend te maken. Onze Heer Jezus moge je met Zijn hulp en Zijn zegen bijstaan.  
[N.N.]

## **Antwoord**

Beste 92 jarige,

Ik dank je heel erg hartelijk voor deze royale schenking. Ik zal met dit geld adequaat omgaan. Zodra ik iemand gevonden heb, die werkelijk ook bereid is, het Jakob\_Lorber\_Internationaal\_Bulletin te vertalen naar het Engels, wat stellig geld gaat kosten, kan ik dit zonder zorgen realiseren. Tot nu toe is het nog niet gelukt

iemand te vinden. Bijna niemand heeft tijd! Ik heb diverse personen hierover gevraagd. Maar vroeg of laat zal zich iemand toch wel melden, zo zie ik dat.

Degene, die mijn grammaticale Duits corrigeert, wordt met materiële waargooderen betaald, d.w.z. ik geeft bruikbare monsters weg of ik schenk enkele boeken van Jakob Lorber, enz. ofschoon degene niets van mij verlangt. Als alles goed gaat zal het JKL B binnenkort hopelijk ook in het Engels verschijnen en hiervoor zal wellicht geld voor gevraagd worden; dit zal dan een grote opluchting zijn. Ik dank U heel erg hartelijk! Ik zal conform uw wens uw naam niet bekendmaken. Dank, dank.

Ook God zei met U en bij U!

Hartelijke groeten, G.



**Jan Pool uit Duitsland stuurde het volgende bericht, dat in een aparte bijlage te lezen is als 'Niet-Lorbertekst januari 2016'.**



[opm. red.: Voor de goede verstanders! De essentie van dat bericht betreft een nieuwe beweging van het licht. Hoe meer dat licht toeneemt, hoe meer ook het 'donkere' ons omklemd. Maar het licht verspreidt zich intenser en intenser en de liefde brandt. De mens krijgt steeds meer bewustzijn via het licht in zijn leven en dat kunnen de donkere machten hem niet afnemen!]



**Het thema 'NAASTENLIEFDE', dat onze Lorberkenner Klaus Opitz de vorige keer beschreef:**

**'Alleen de liefde en naastenliefde regeert'.**





'Wat Ik aeonen van tijdruimtes geleden besloot en meer dan duizend jaar geleden ben begonnen, dat nadert nu zijn voleinding. **Mijn geloofsleer, Mijn Woord, dat met geen betere verwisseld kan worden - al peinzen en denken de mensen nog zo veel - Mijn liefdeleer moet tot algemene geldigheid geraken.**

**De liefde alleen moet regeren** en alle hartstochten van het menselijke hart, die alleen maar door Mij hierin gelegd werden om door strijd tegen hen de liefde te verdienen en te verwerven, al deze hartstochten van het menselijke hart moeten beheerst aan de voet van het altaar der liefde liggen.

**Haat, wraak, trots en hoe ze allemaal ook mogen heten, deze machtige driften van het kwaad in de mens moeten allen tot zwijgen gebracht worden.**

Het kruis, waaraan Ik eens vastgenageld om vergeving bad voor de verdwaalde mensheid, moet als symbool van verzoening door iedereen geliefd, geëerd en **in geval van beproeving zelfs gedragen worden als herinnering** aan de weg die Ik heb gewezen en die alleen de mensen naar geestelijke hoogte kan voeren. [Jakob-Lorber-Boek Predikingen hoofdstuk 5:14]

Swedenborg schreef in 'Hemel en Hel' het volgende over 'naasteliefde':

360. Ik heb met geesten gesproken die, toen zij op Aarde waren, van de wereld afstand hadden gedaan, en zich aan een bijna eenzaam leven overgaven, opdat zij daardoor met hun gedachten van de aardse dingen waren afgetrokken, en gelegenheid zouden hebben voor vrome overdenkingen, in het geloof dat zij zo op de hemelse weg zouden komen. **Zulke mensen zijn in het andere leven in een droevige stemming; zij verachten anderen als die niet zijn zoals zij. Zij zijn verontwaardigd omdat zij niet een hoger geluk bereiken dan de anderen, wat zij menen verdiend te hebben. Zij geven niets om anderen en keren zich af van de bezigheden van de naasteliefde waardoor vereniging met de hemel bestaat.** Zij verlangen de hemel met meer drang dan anderen, maar wanneer zij onder de engelen verheven worden, verwekken zij onrust die het geluk van de engelen verstoort. **Daarom worden zij afgezonderd en begeven zich dan naar eenzame plaatsen, waar zij een leven leiden geheel zoals zij in de wereld hadden.**

**NAASTENLIEFDE**



# NAASTENLIEFDE

De mens kan niet voor de hemel gevormd worden dan door middel van de wereld, want daar liggen de laatste uitwerkingen waarin de genegenheden van een ieder moeten eindigen. En indien de genegenheid zich niet naar buiten vertoont of zich niet in daden uit, zoals het gebeurt in een omgeving met vele personen, verstikt zij, en tenslotte zo volledig dat de mens niet langer naar zijn naaste ziet, maar alleen naar zichzelf. Hieruit blijkt duidelijk dat een leven van liefdadigheid - dat wil zeggen doen wat rechtvaardig en billijk is in elk werk en in elke bezigheid - tot de hemel voert, **maar dat een vroom leven zonder naastenliefde niet naar de hemel leidt**; bijgevolg, dat de beoefening van naastenliefde en de vermeerdering daardoor van dat leven, alleen kan verkregen worden naarmate de mens in de bezigheid van het leven is betrokken, maar niet kan geheven worden als hij zich daaraan ontruikt. Ik zal dit nu uit ervaring ophelderen. Velen die in de wereld betrokken waren in handel en bedrijf, en die rijk werden door hun bezigheid, zijn in de hemel; maar minder is aldaar het aantal van hen die in eervolle betrekkingen waren en rijk werden door hun ambt. De reden daarvan is dat de laatsten door voordelen en eerbewijzen, die hen ten deel vielen wegens hun uitoefening van recht en gerechtigheid en door de inkomsten en de eer aan hun post verbonden, er toe

geraakten zichzelf en de wereld lief te hebben en zo hun gedachten en genegenheid van de hemel af op zichzelf te keren; want **naarmate de mens zichzelf en de wereld liefheeft en zichzelf en de wereld in elk ding ziet, in dezelfde mate zal hij zich van het Goddelijke vervreemden, en zich van de hemel verwijderen.**



## Wie is de SATAN?

[GEJ.08\_034,09] De Heer: ‘Onder 'satan' moet je dus de hele materiële schepping in het algemeen verstaan, en onder 'duivel' de afzonderlijke specifieke delen daarvan’.

[GEJ.08\_034,21] **‘Maar een bepaalde persoonlijke oersatan en persoonlijke oerduivels hebben in werkelijkheid nooit ergens anders bestaan dan alleen in de gerichte wereldse materie van iedere aard en soort.** Dat satan en de duivels door de oude wijzen evenwel in allerlei schrikbeelden werden weergegeven, heeft als reden dat de ziel zich door allerlei verschrikkelijke beelden moest kunnen voorstellen wat voor nood een vrij leven moet ondergaan, wanneer het zich weer door het gericht van de materie gevangen laat nemen.’

[GEJ.08\_035,11] ‘Nu komt er echter vanzelf nog een vraag op, en die luidt: bestaan er dan werkelijk geen persoonlijke satan en geen persoonlijke duivels?’

[GEJ.08\_035,12] **En ik zeg: 'O ja, die bestaan hier wel, nog in het vlees levend, en nog heel veel meer in de grote wereld aan gene zijde, die er ook altijd op uit zijn om een slechte invloed op de wereld aan deze zijde uit te oefenen, en dat enerzijds door de ruwe natuurgeesten, die zich vanwege hun voorbestemde rijping nog in allerlei materie ophouden, en vervolgens ook rechtstreeks door geheime influisteringen, prikkelingen en verlokkingen. Ze merken bij de mensen heel goed de verschillende zwakheden en geneigdheden op, maken zich daar meester van en wakkeren die aan tot gloeiende hartstochten’.**

[GEJ.08\_035,13] **‘En als de zwakheid van een mens eenmaal tot een gloeiende hartstocht is geworden, bevindt hij zich al helemaal in de toestand van het gericht van de materie en de boze geesten daarvan, en dan is het moeilijk voor hem om zich daarvan los te maken’.**

[GEJ.08\_035,15] **‘In kleiner verband is een vereniging van alle duivels van een hemellichaam natuurlijk ook een satan, en in de kleinste omvang is iedere afzonderlijke duivel het op zichzelf’.**

[GEJ.08\_035,16] **‘Zolang er evenwel geen mensen op een hemellichaam bestonden, waren er daar ook geen persoonlijke duivels, maar alleen gerichte en ongegiste geesten in alle materie van een hemellichaam; tot de materie behoort alles wat jullie met je zintuigen waarnemen’.**

[GEJ.08\_035,17] **‘Maar jullie kunnen ook aannemen dat er nu op geen enkel hemellichaam slechtere en boosaardiger duivels bestaan dan juist in en op deze Aarde. Als het**

hun toegestaan zou zijn, zouden ze de Aarde en haar bewoners verschrikkelijk kwaad doen - maar het wordt niet toegelaten -en opdat de duivels dat niet kunnen doen, zijn ze dan ook met volkomen blindheid en bijgevolg ook met de grootste domheid behept, en hun verenigingen lijken op de bewaakte inrichtingen van deze aarde, waarin de dwazen en waanzinnigen worden vastgehouden, zodat ze de andere mensen niet kunnen schaden’.

=====



TeufelJLIB2

Een bijdrage door Klaus Opitz

# Wie is de duivel?

## Of: over het boze in de wereld

**Of nu satan of duivel:** de Nieuwe Openbaringen leert ons, dat de **vrijheid van de menselijke wil door niets kan worden beperkt**. God heeft het aan kleine en grote Openbaringen niet laten ontbreken, begonnen bij Adam tot vandaag toe. De mens kan naar de herkende leer van Jezus daarmee in overeenstemming leven of handelen in strijd met de leer. Jezus zegt in het Grote Johannes Evangelie: “Zonder de **vrije wil** is de mens geen mens meer, maar een pure door de natuur levend gemaakte machine.” (GJE.05\_109,03)

(1)... *“Bij deze gelegenheid zal Ik een nauwkeurige verklaring geven, waarom en waarvandaan deze door en door slechte geest zoveel verschillende namen heeft gekregen en wie eigenlijk die duivels zijn.*

(2)... *‘Lucifer of Lichtdrager’ was de oorspronkelijke, hem kenmerkende naam. ‘Satana’ was de tegenpool van de Godheid. Als Satana was deze geest door God werkelijk zo ten opzichte van de Godheid gesteld, als de vrouw ten opzichte van de man is gesteld. **De Godheid zou Zijn eeuwige ideeën onbeperkt in haar wezen verwekken, zodat ze rijp zouden worden in haar geconcentreerde licht. En daardoor zou dan uit het licht van deze geest een schepping van wezens in de grootste helderheid zijn voortgekomen.** En de hele oneindigheid zou, steeds maar door, uit dit licht worden bevolkt. Want in de oneindige ruimte zou oneindig veel plaats zijn en alle eeuwigheden zouden deze ruimten nooit zo kunnen vullen, dat er een gedrang van wezens zou ontstaan.*

(3) ...*Omdat deze geest de eindeloos grootse roeping had **een tweede God naast Mij te zijn**, moest hij ook een daarmee overeenstemmende **vrijheidsproef** afleggen, die hij echter niet heeft doorstaan, omdat Hij zich boven de Godheid wilde verheffen...*

(5) Deze **geest**, waarin **de Godheid Zelf haar licht had geconcentreerd**, was evenals de Godheid over de hele oneindigheid uitgebreid, waardoor het hem ook wel mogelijk zou zijn geweest van zijn kant de Godheid overal aan te grijpen en krachteloos te maken. Maar bij deze **zelfzuchtige** gedachten ontwaakte in hem een grote ijdelheid en welgevallen aan zichzelf en aan zijn licht en zijn eindeloze verhevenheid en kracht. **In deze zelfzucht en het ingenomen zijn met zichzelf vergat hij de oude eeuwige Godheid, ontbrandde in zijn ijdelheid en consolideerde zichzelf Toen greep de Godheid zijn wezen in al zijn delen aan, ontnam hem zijn specifieke aard, vormde daaruit hemellichamen in de hele oneindigheid en sloeg de geest van dit eindeloze zielenwezen in de meest machtige boeien en ketende hem in de diepte der**

**materie.**

(6) In deze positie heet deze geest dan niet meer 'Satana', maar omdat hij zich in zekere mate zelf heeft losgemaakt uit de eeuwige goddelijke ordening, heet hij 'Satan' hetgeen zoveel wil zeggen: **als gelijke pool met de Godheid**. Maar men weet dat **gelijke polariteiten elkaar nooit aantrekken maar altijd afstoten**. Daarin ligt ook de oorzaak, dat dit wezen ook het verst van de Godheid verwijderd is en de grootste tegenstelling met Hem vormt...

(9 )... Maar omdat dit wezen hiermee **niet tevreden** was, en in plaats van de beloofde verbetering steeds meer in de goddelijke ordening ingreep, werd het in een **zeer nauwe gevangenis** gedreven. **Daar het echter gedurende die tijd al heel veel gelijkgezinde geesten uit het menselijke geslacht voor zichzelf had opgeleid, werkte het middels deze engelen van hem.**

Want **een diabolus of duivel is niets anders dan een in de school van Satan opgegroeide en gevormde geest.**

(10) Men moet dat niet op deze manier begrijpen, alsof zulke geesten letterlijk in een school van de Satan werden opgeleid. **Maar ze vormden zichzelf door middel van die specifica, die ze uit de band met deze geest in zich hebben opgenomen.** Deze geesten heten, omdat ze ook het aards boze in zich hebben wel 'duivel' of wel 'leerlingen van de Satan', maar onderscheiden zich in hoge mate van hem. **Bij hen is alleen maar wat tot de ziel behoort homogeen met de boze geest, maar hun geest is, hoewel stevig gevangen, toch zuiver, terwijl de geest van Satan het eigenlijke kwade is.** Daarom zal en kan het gebeuren, dat alle duivels nog gered worden voordat Satan in zichzelf wordt genoodzaakt de grote reis naar zijn eeuwige val te ondernemen". (Aarde & Maan-01\_056,01ff)

(10)... „Het zal het voor jullie, al is het van weinig nut, toch gedenkwaardig zijn te vernemen waar in deze Aarde de eigenlijke verblijfplaats is van de meest boze geest...

[11] De zetel [kerker] van deze boze geest is **het eigenlijk vaste middelpunt**, waar alles druk op uitoefent, opdat hij zich niet teveel zal bewegen en het wezen van de Aarde niet zal verstoren; want als men hem maar een beetje ruimte zou toelaten, zou het in één ogenblik niet alleen met deze aarde, **maar met de hele zichtbare schepping gedaan zijn**. Want er woont een **geweldige kracht** in hem, die alleen door de sterkste banden kan worden bedwongen en die ik alleen kan smeden, daar ik de Heer ben. Maar al is hij nog zo sterk gebonden, toch laat hij nooit na **zijn aartsboosheid in de opstijgende specifica te blazen. Deze ademtocht van zijn wil is nog machtig genoeg om de dood in alle zielspecifica in te planten, waardoor alle aardse schepsels steeds onderworpen blijven.** Want al het organische kan vernietigd worden en alle materie is in staat de dood en de vernietiging te bewerkstelligen. Dit alles is afkomstig van **de adem van de wil van het allerkwaadste boze**, wiens innerlijke boosheid zo onbegrijpelijk verschrikkelijk is, dat men zich daarvan nooit het minste begrip zal kunnen maken. Want het kleinste beetje begrip van

het eigenlijke boze van deze geest, zou op zichzelf zo dodelijk zijn, dat geen mens het zich zou kunnen voorstellen en in leven blijven. En zou Ik alleen maar een korte beschrijving van het eigenlijke boze van deze geest geven, dan zou dat jullie dadelijk doden. Alles wat jullie al gehoord hebben over deze geest zijn maar zeer zwakke en ver verwijderde schaduwbeelden en ze zijn aan alle kanten door Mijn beschermende genade omgeven en zijn voldoende voor jullie om zijn bestaan te vermoeden. (Aarde & Maan-01\_55,10)

**(2) De Satan, die al een groot aantal zeer slechte aanhangers heeft, stuurt zijn handlangers op bepaalde tijden onder de mensen te mengen**, met de opdracht om iedereen te vangen, die maar te vangen is en geen middel onbepoofd te laten, om een of andere ziel voor de hof staat van de vorst van alle verdorvenheid en leugen te vangen. Met zo'n opdracht begeben de slechte handlangers zich dan op allerlei sluiptwegen naar de **bovenwereld**...

(3) Daar echter zowel in het rijk van de goede als van de boze geesten niets zozeer gerespecteerd moet worden als de **vrije wil**, - in zoverre die niet al te grof kwaad in zijn schild voert, - worden ze vrij gelaten, maar natuurlijk onder voortdurend, heimelijk toezicht. **Want ze moeten later niet kunnen zeggen: 'wij wilden de weg van verbetering opgaan, maar men liet dat niet toe!'**

(4) Maar als men dat toestaat en hen veelvuldig de gelegenheid daartoe biedt, die meestal **misbruikt** wordt, dan hebben ze daarna ook niets meer in te brengen **als ze in een slechtere toestand moeten terugkeren dan die, waarin ze zich aanvankelijk bevonden!** (Aarde & Maan-01\_058,02)

**[9] Onder 'satan' moet je dus de hele materiële schepping in het algemeen verstaan, en onder 'duivel' de afzonderlijke specifieke delen daarvan.**

[10] Wanneer een mens op deze wereld **Gods wil kent en ernaar leeft, verheft hij zich daardoor uit de gevangenschap die eigen is aan al wat geschapen is en gaat over naar Gods vrijheid, die eigen is aan wat niet geschapen is.**

[11] Een mens, die echter niet in een God wil geloven en derhalve ook niet wil handelen volgens Zijn aan de mens geopenbaarde wil **zinkt vervolgens steeds meer en dieper weg in het geschapen materiële en wordt geestelijk onzuiver, slecht en gericht kwaadaardig, en bijgevolg een duivel.** Want al het louter geschapene en gerichte is, zoals reeds gezegd, ten opzichte van het ongeschapen zuivere en vrije geestelijke onzuiver, slecht en kwaad; echter niet omdat God uit Zichzelf ooit iets onzuivers, slechts en kwaads had kunnen scheppen, maar enkel en alleen, **omdat het in de eerste plaats ten behoeve van het bestaan noodzakelijkerwijs iets moet zijn dat geschapen is, begiftigd met intelligentie en daadkracht en in de mens tevens met een vrije wil, en in de tweede plaats omdat het, om ooit zelfstandigheid te verwerven, in zichzelf zelfstandig gebruik moet maken van wat als geschapen gegeven is en dat als het ware tot zijn eigendom moet maken.** (GJE.08\_034,09f)

[10] Maar **niemand zal dan kunnen zeggen: 'Ik heb niet geweten wat ik moest doen!'** En zou een mens hier nog zo ver vandaan zeggen: 'De roep van God is

niet doorgedrongen tot mijn oren!', dan zal tegen hem gezegd worden: 'Vanaf dit uur (tijd van Jezus' leven) is er geen mens op de gehele Aarde, die niet in zijn hart waargenomen heeft, waar hij zich aan moet houden.'

**[11] Ieder zal een waarschuwende stem [geweten] in zijn hart krijgen, die hem aan zal geven wat goed en alleen juist is.** Wie deze stem zal horen en daarnaar zal handelen, zal het grotere licht bereiken en dat zal alle wegen van de goddelijke orde voor hem verlichten." (GJE-02\_230,10f)

"Er bestaat in de gehele **heilige Schrift** geen vers en geen hoofdstuk, dat het grootste daar wil samenvatten, als de gelijkenis van de 'verloren zoon'. – **Ziet, hij heet 'Lucifer'!**

Deze naam verbergt het totale, en voor jullie als een eeuwig onbegrijpelijke en eindeloze samenvattende handleiding van de verloren zoon.

**Nu denken jullie, dat bijna de totale tegenwoordige mensheid niets anders zijn dan leden van deze ene ,verloren zoon'.** En weliswaar namelijk degenen, die afstammen uit de ongezegende geslachtslijn van Adam.

Ziet, deze `verloren zoon` heeft al het vermogen, dat hem toekwam, aangematigd en de voor jullie begrippen in de nu eindeloze ver uitgerekte tijdruimtes, dit door alles heen **verkwist**.

Jullie weten uit de geschiedenis van de verloren zoon, hoe het met zijn lot verging. Nu bekijk al deze wereldse omstandigheden; en waarlijk, jullie zullen niets zien dan het eindlot van de verloren zoon in de uitgerekte maatstaven....

**Daarom blijf alleen nog een korte tijd en verheug jullie in groot vertrouwen! Want waarlijk, het grote Vaderhuis is jullie meer nader gekomen dan jullie dat vermoeden!** [Hemelse Gaven 3 -306], "De verloren Zoon" – verzen 1,9 en 20]

Wij danken Klaus Opitz hartelijk voor zijn nuttige aangebrachte thema's !

=====

## Wederkomst van de Heer

De wederkomst wordt benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber in 'Aarde & Maan':

(3) Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend, behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend



**gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.**



(5) Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, **wel 23 jaar moest hij wachten**, voordat zijn profetie met betrekking tot de 70 jarige Babylonische ballingschap van het joodse volk geheel in vervulling ging. [Opmerking: met dit gegeven kunnen wij hierbij het levensjaar van de profeet Jeremia geschiedkundig beter inschatten!]

(6) Jona wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. **De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.**

**(7) Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen.**

**(8) Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen.** Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende vermaningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden. [Bron: Aarde & Maan-71]

\*.\*.\*.\*.\*

GJE9-71 [5] Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het over **ongeveer vijftig aardse jaren\*** afgelopen zal zijn, **zo zal het er in later tijden ook voorstaan met de leer en de kerk die Ik nu sticht. Die zal tot een nog veel erger aas worden dan het Jodendom nu, [...]** En dat kan nog gebeuren voordat er na Mijn leven hier, zoals Ik nu lichamelijk in jullie midden ben, **tweeduizend aardse jaren verlopen zullen zijn...**

GJE9-71 [6] Tóen vroegen jullie je af, evenals nu, waarom dat eigenlijk op die manier door God toegelaten wordt. **Ik heb jullie echter ook al vaak, zoals ook deze keer, laten zien dat Ik de mensen, aan wie een volkomen vrije wil, een vrije**

zelfbeschikking is gegeven, met Mijn almachtige wil niet zo kan en mag leiden als al het overige geschapene, klein en groot, in de hele oneindigheid; want als Ik dat zou doen, zou de mens geen mens zijn, maar net als een dier of plant of steen, die door Mijn almacht gericht is...

GJE9-71 [7] Als er nu in deze tijd, terwijl Ik nog in een lichaam op deze Aarde te midden van jullie rondga en leer, al verscheidene mensen in Mijn naam beginnen rond te trekken en Mijn leer tot hun materiële voordeel verbreiden, **maar daar ook hun eigen onzuivere zaad tussen mengen**, waaruit tussen de magere tarwe op de akker des levens en de waarheid daarvan al gauw veel slecht onkruid zal opgroeien - zal het dan verbazing wekken als er in later tijden in Mijn naam nog meer valse en niet geroepen leraren en profeten opstaan en met machtige woorden, met het zwaard in de hand, tot de mensen zullen roepen: 'Kijk, hier is Christus!' of 'daar is Hij!'?

GJE9-71 [8] Als jullie en later jullie echte, zuivere opvolgers dat zullen horen en zien, geloof zulke schreeuwers dan niet! Want aan hun werken zullen zij net zo gemakkelijk te herkennen zijn als bomen aan hun vruchten; want **een goede boom brengt goede vruchten voort**. Aan dorenstruiken groeien geen druiven en aan distels geen vijgen. (Luc. 17:37 e.v.)



\*Kanttekening: stel dat de Heer geboren zou zijn in -7 v. Chr. of – 6 v. Chr. en met 32 jaar deze voorspelling deed, dat Jeruzalem haar einde vindt **over ongeveer 50 jaar**, dan geeft een eenvoudig rekensom misschien de volgende informatie:

-06 v. Chr. = 00 jaar	of	-07. v. Chr. = 00 jaar
+24 n. Chr. = 30 jaar	of	+23 n. Chr. = 30 jaar
+25 n. Chr. = 31 jaar	of	+24 n. Chr. = 31 jaar
<u>+26 n. Chr. = 32 jaar</u>	of	<u>+25 n. Chr. = 32 jaar</u>

Dan is 26+49 [\* **ongeveer in 50 jaar!**] =75 [ en 25+49=74] - (maar geschiedkundig weten, we dat Jeruzalem ingenomen en verwoest werd in augustus 70 n. Chr.). Dan hebben we hier een probleem met **een verschil van circa vijf of vier jaar!**

Een andere berekening zou kunnen zijn: 70-49 [**\*in ongeveer 50 jaar!**] = 21 n. Chr. [als Jezus dit gezegd zou hebben in dat jaar op een leeftijd van 32 jaar in 21 n. Chr., dit in vergelijking met het vermoedelijke jaar 25 of 26 n. Chr. op 32 jarige leeftijd. **[Ook hier weer een verschil van 4 of 5 jaar!]** – Da zou Hij zelfs nog veel eerder geboren moeten zijn, wat zeer onwaarschijnlijk is. Nog een andere mogelijkheid hiertoe:

70-47= 23 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -9  
 70-46= 24 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -8  
 70-45= 25 minus de 32 leeftijdsjaren van Jezus = -7

Het Romeinse jaar van de geboorte van Jezus was precies **747** sinds de Stichting van Rome.

747=-7 v.Chr. = **-7 v. Chr.** [  
 748=-6 v.Chr. = **-6 v. Chr.** [**juiste geboortejaar?**]  
 749=-5 v.Chr.  
 750=-4 v.Chr. [Herodus sterft in maart]  
 751=-3 v.Chr. [**het juiste geboortejaar van Jezus?**]  
 752=-2 v.Chr.  
 753=-1 v.Chr.  
 754=+1n.Chr.  
 767=+15 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu officieel]  
 781=+30 n. Chr. [keizer Tiberius regeert nu 15 jaar!] **783-32= 751 = -3 v. Chr !**

Toen de twaalfjarige Jezus in de tempel sprak: over ongeveer 70 jaar zal deze tempel er niet meer zijn!

Uitgaande van het geboortejaar -6 v. Chr. in 6 n. Chr.:

-6 v. Chr. in +6 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +6 + 64 = 70 n. Chr.  
 -7 v. Chr. in +5 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +5 + 65 = 70 n. Chr.  
 -8 v. Chr. in +4 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +4 + 66 = 70 n. Chr.  
**-9 v. Chr.** in +3 n. Chr. op 12 jarige leeftijd = +3 + 67 = 70 n. Chr.

Of

**70-67= +3 -09 = 12 jaar = -9 +32 = +23 n. Chr + 48 = 70 n. Chr.**  
 70-68= +2 -10 = 12 jaar  
 70-69= +1 -11 = 12 jaar

Let op: 781-30 [**leeftijd van Jezus**], zo ontstaat enerzijds het Romeinse geboortejaar 751, en anderzijds zien we het Romeinse geboortejaar 747 – met een verschil van 4 jaar [-3 + -7 = 4] – en Herodus stierf in 750!

Een compleet raadsel – en hier dus samenvattend: Jezus werd geboren volgens de Lukastekst met het Tiberiuscitaal in 751 enerzijds en anderzijds 2 ½ jaar voor het sterftejaar van Herodus in 750- 2 ½ = 747 – **Ook hier dus het verschil van vier jaar!**

Blijft tenslotte nog de vraag over, in welke jaren het volle Maan was geweest in die jaren? Dit zijn de jaren -3, -6 en -9 v. Chr. ! [De hier genoemde data zijn slechts gedacht als verdere aanzetting en denkprikkel!] – Een professioneel astronomisch programma kan hierover eventueel nog meer uitsluitel geven!

=====

**Suggesties voor de volgende onderwerpen zijn o.a.:**

- **Wat zegt de Nieuwe Openbaringen over de**  
**Homoseksualiteit?**
- **Zelfbeschouwing, hoe zie je dat verwezenlijkt?**

=====

**Allen een zegenrijk jaar voor 2016 toegewenst; wederom staan wij open voor elke vorm van reactie.**

**Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:**

=====

<b>Gerard Huige</b>	<b>Nordhorn</b>
<b>Volksbank</b>	<b>BLZ 280 699 56</b>
<b>Banknummer</b>	<b>101 840 2300</b>
<b>IBAN</b>	<b>DE 83 280 699 56 101 840 2300</b>
<b>SWIFT-BIC</b>	<b>GENODEFINEV</b>

Met dank aan de heer Opitz: 25 Euro; ook dank aan de heer N.N. een 92-jarige man: 75 Euro  
bankstand op 15-12-2015 0 Euro - bankstand op 15-01-2016 100 Euro

**Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje!**