



## Jakob Lorber Internationaal Bulletin

Nederlands & Duitstalig tijdschrift voor de zoekende mens op weg naar zijn eigen innerlijke hemel, die in contact wil komen met Zijn Schepper en daarover te komen tot een gemeenschappelijke vreugdevolle onderlinge uitwisseling

december 2015

[www.zelfbeschouwing.info](http://www.zelfbeschouwing.info)

E-mail: [zelfbeschouwing@gmail.com](mailto:zelfbeschouwing@gmail.com)

**Goede vrienden en vriendinnen van Jakob Lorber en  
aanverwante dienaren [profeten] en schrijvers van onze  
Heer Jaweh**

### Contacten en reacties

Vriendelijke en nuttige reacties ontvingen wij naar aanleiding op het vervolg van het Jakob-Lorber-Bulletin [ofschoon nog in twee talen]. De reacties worden hier naar de binnenkomende volgorde gepubliceerd:

\*\*\*\*\*

#### Giuseppe uit Italië/Venetie

Dank Gerard,  
Wünsche für Ihre Initiative.  
Jesus segne Sie.  
g&G

Bedankt Gerard,  
Gefeliciteerd met je initiatief.  
Jezus zegene je.

Grazie Gerard,  
auguri per la tua iniziativa.  
che Gesù ti benedica.  
g&G

---

### Ron Yates uit Engeland

I appreciate receiving the Lorber bulletin, but, I do not speak or read German. Is it possible to receive it in English? I have just read the story narrated by Jesus on somnambulist healing. Has anyone ever tried to do it as Jesus said? If so I would like to contact that person or Group. Ron Yates

Ik waardeer het zeer om het Jakob-Lorber-Bulletin te mogen ontvangen, maar ik kan geen Duits, Nederlands lezen of spreken. Is het mogelijk deze te ontvangen in het Engels? Ik heb zojuist gelezen het verhaal, door Jezus verteld over een genezing van een slaapwandelaar. Heeft iemand ooit geprobeerd om dit te doen zoals Jezus het deed of uitlegde? Als dat zo is, dan wil ik contact opnemen met deze persoon of groep. Ron Yates

#### Antwoord:

Beste Ron Yates,

Bedankt voor je positieve reactie op het Jakob-Lorber-Bulletin. Natuurlijk begrijp ik, dat je als Engelsman geen Duits spreekt. Ik hoop, dat er in de komende tijd iemand bereid is om het bulletin in het Engels te vertalen. Je vraag naar een Engelse vertaling lijkt wel de meest voor de hand liggend. Helaas ontbreekt mij de tijd om persoonlijk het bulletin op dit moment in drie talen weer te geven. Mijn eerste initiatief zal binnenkort dus gericht zijn het bulletin ook in het Engels te laten vertalen. Ik kan je niet zeggen wanneer, maar het lijkt me wel erg wenselijk. Je vraag naar een mogelijke lezer onder de Lorbervrienden/vriendinnen, die in staat is om iemand met een aandoening van 'slaapwandelen' verder te kunnen helpen, zoals Jezus dat eens aangaf, via dit Bulletin te kunnen aantreffen? Ik hoop Ron, dat zulk een begaafde persoon zich hier wil melden en je wilt bemiddelen. Zulke 'geestelijke healers' bestaan evenwel ook buiten de Jakob-Lorber-communicatie.

#### Answer:

Best Ron Yates,

Thanks for your positive response to the Jakob-Lorber-Bulletin. Of course I understand, that you as an Englishman do not speak German. I hope, that next time someone is willing to translate the bulletin in English. Your question on an English translation seems most obvious. Unfortunately, I am not able to translate this magazine into three languages. My first initiative will be to see to it that this magazine is translated into English as soon as possible. I can't tell you when, but it seems like very desirable. Your question on a potential reader among the Lorberfriends, who is able to help someone with a disorder of 'sleepwalking' the way Jesus once said. I hope, Ron, that such a talented

person wants to sign up and trace you. Such 'spiritual healers' however also exist outside of the Jakob-Lorber-communication.

---

**Erika uit een Duitssprekend land**

Beste Gerard,  
ik vind het belangrijk, dat het tijdschrift verder blijft gehanteerd. Want ook alle toekomstige dingen, die spoedig zullen plaatsvinden, konden op deze wijze vrij snel onder de Lorbervrienden verbreid of uitgewisseld worden. 25 Euro is toch helemaal geen probleem. Ik wens jullie veel succes.

Alle liefde.  
Erika

**ANTWOORD**

Dank voor je vriendelijke woorden, Erika!

---

**Silvia uit DUITSLAND**

Beste Gerard,  
Dank je zeer voor het tijdschrift. Ik vind het goed, dat jij dit verder wilt voortzetten. Je vroeg mij of ik met het openbaar maken mee eens ben? Ja, dat ben ik. Je kunt ook, als je materiaal nodig hebt, graag mijn tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrief gebruiken. Je vindt deze in mijn archief onder Himmelsfreunde.de: <http://www.himmelsfreunde.de/archiv.htm>

Hartelijke groet – Silvia

**ANTWOORD**

Beste Silvia,  
Dank voor je antwoord. Ik zal zeker gebruik maken van je mooie website, als het mij zo uitkomt. Beste groeten uit Nordhorn.

---

**Anton Städele uit DUITSLAND**

Beste Gerard,  
Veel dank voor je inspanningen. Ik ben bereid je voornemen jaarlijks met 25 Euro te ondersteunen. Laat mij de dienovereenkomstige bankdata weten en ook, hoe het verder moet gaan. Een broeder in Christus.

Anton Städele

## **ANTWOORD**

Beste Anton, ook jou dank ik voor je welwillende steun en medewerking. Onderaan zal ik binnenkort de bankdata beschrijven. Ik zal elke gift graag willen verantwoorden aan een ieder die dat wenst.

.....

## **Bernadette uit Nederland:**

Hallo Gerard,

Ik heb de bijlage gelezen, en ben zeer onder de indruk van jou inbreng en de artikelen. Ook prima, dat je mijn reactie hebt gebruikt. Dank voor jou reactie hierop. Ik ben inderdaad "zoekende", en onderzoek het een en ander. Zo zijn er twee uitersten die in mij "vechten" om erkenning, namelijk de werken van Lorber, en dus het woord van Jezus, en de wat meer wetenschappelijke benadering van Johan Oldenkamp. ([www.pateo.nl](http://www.pateo.nl)). Daarnaast is er nog een keur aan literatuur. Waar zo af en toe ook iets tussenzit waar mijn oog dan opvalt, of dingen vallen mij gewoon toe! Het is natuurlijk wel een extreem moeilijke, maar ook wonderbaarlijke tijd waarin wij nu leven gezien de uitdagingen waar we nu voor staan: **het in praktijk brengen van naastenliefde**. Hierin kan ik wel heel duidelijk de hand van God zien, hij vraagt ons stelling te nemen en zo nodig te offeren om geestelijk te groeien.....! Ik hoop dat jou inbreng in dit tijdschrift vruchtbaar zal zijn ( dat weet ik wel zeker), en dat er veel reacties binnenstromen. Ik blijf onderzoeken en vertrouw erop dat ik alles wat hiervoor nodig is op mijn pad krijg.

Beste groeten, Bernadette

## **ANTWOORD**

Dank voor je openheid Bernadette. Voor wat betreft de Nederlandstalige lezers, is dit misschien een goede tip. Er gaan vele wegen naar Rome, maar zelf heb ik de ervaring, dat – al zijn het grotere omwegen – velen toch ook weer – weliswaar na een langere periode – bij hun einddoel aankomen. Jakob Lorber beschrijft heel uitvoerig, dat er voor velen langere wegen nodig zijn en weer voor vele anderen kortere wegen. In de Jakob-Lorber-Geschriften, die aan de Bijbel gekoppeld zijn, vindt je heel veel openbaringen, die elke ziel doet verlichten [als zij er voor openstaat] en je hiermee een licht kunt opsteken.

.....

JLIB112015

## **Klaus Opitz uit DUITSLAND**

Beste Gerard,

Het is zeer toe te juichen, dat jij de voorgaande Jakob Lorber International [JLI] verder wilt voortzetten. Ook de beoogde jaarlijkse bijdrage is door allen toch wel te voldoen.

Als eerste bijdrage zou ik je een tekst willen bijvoegen [bijlage], welke bedoeld was voor JLI, maar dan uit bekende redenen niet meer kon worden opgenomen:

## Wat betekent naastenliefde?

Tot de jouw voorgestelde thema's:

1. **In welk jaar werd het Kind Jezus geboren**

Daartoe heb ik geen eigen recherche gedaan, maar het nieuwe boek van Hannelore Winkler: „Neues Wort“\*) geeft de volgende data aan:

- . geboorte van Jezus op 7.1.7 v. Chr.
- . begin van leeractiviteit 23 n. Chr.
- . kruisiging [sterftejaar] 26 n. Chr.
- . tijdsduur leven 33 jaar

\*) zie [www.JESUS2030.de](http://www.JESUS2030.de) linker kolom onder „zu den Lebensdaten Jesu“ resp. onder „Neue Bücher“.

2. **De wederkomst van Jezus, onze Heer**

Dat thema is al in JLI nr. 6 behandeld

3. Met verdere thema's zou ik willen voorstellen:

. **over het verwerpelijke in de wereld / wie is de duivel?**

Alle goede wensen voor de nieuwe start en met de beste groeten, Klaus /  
18.11.2015

### ANTWOORD

Beste Klaus,

Dank voor deze belangrijke bijdrage en waardevolle aanwijzingen. Het eerste [pittige] boek van Hannelore Winkler heb ik van haver tot gort gelezen, maar stootte daarbij op een denkfout: volgens haar zou Jezus op 7 april gestorven zijn [bladzijde 125], terwijl echter de Heer Zelf in het Grote Johannes Evangelie via Jakob Lorber aangeeft, dat dit ongeveer 3 maanden later was, dan de huidige gangbare Pasen. (zie: GJE1-12-6...) Inderdaad maakt ook zij er melding van, dat de Heer geboren is in het Joodse jaar 7-1-4151, dat zou overeenkomen met 7-1-7 v. Chr. **En met wetmatigheden is rekening mee te houden.** [En daar wringt nu de schoen!] –

Het tweede boek ga ik onmiddellijk aanschaffen, en omdat ik dat boek nog niet gelezen heb, kan ik hierover nog geen mening geven. Ik kan dus ook niet beoordelen in hoeverre dit waarschijnlijk of erg zeker is. Het kan in zover van belang zijn, omdat we [met een verschil van 7 jaar in onze tijdrekening!] 'ongeveer' binnenkort de wederkomst van de Heer zeker verwachten.

Een onderwerp, toch van cruciaal belang, omdat in de voorgaande uitgaven van Giuseppe daarover al geschreven is. Omdat we m.i. in deze 'eindtijd' leven, waar zomaar de Heer geheel plots de Aarde zal 'reinigen', zou dit moment uiterlijk tot 2030

kunnen plaatsvinden. Ik kan het echter niet laten om nog enkele [ook in de volgende uitgaven] daarover enkele belangrijke citaten uit Jakob Lorber te vermelden, wat hij en Mayerhofer hierover hebben ontvangen. Nogmaals dank ik je zeer voor je nuttige welwillende bijdrage en het meehelpen tot het standkomen van dit blad. Blij, dat je mee wilt denken en sturen.

.....

## **Egidio Silva uit Portugal:**

Dank u voor het verzenden van de nieuwsbrief november 2015. Wij betreuren het alleen, dat we dit niet kunnen lezen, omdat niet iedereen in ons midden kennis van de Duitse taal heeft. Hoe dan ook, dank voor het verzenden ervan. We laten de bulletins afdrukken en wachten op iemand om het te vertalen. De vrede van de Lord Jesus zei met jullie.

Broederlijk in Christus,  
Egidio Silva

REFÚGIO BETÂNIA - COMUNIDADE CRISTÃ  
Porto - Portugal  
[www.refugiobetania.org](http://www.refugiobetania.org)

[Agradecemos o envio dos dois boletins de Novembro de 2015. Lamentamos somente não poder lê-los, pois não temos ninguém no nosso meio que saiba alemão. De qualquer forma, gratos pelo envio. Vamos imprimir os boletins e aguardar que alguém nos possa traduzir. A paz do Senhor Jesus seja convosco.

Fraternalmente em Cristo,  
Egídio Silva

## **ANTWOORD:**

Beste Egidio Silva,  
Hoewel ik besef dat jullie in Portugal wellicht geen Duits spreken en lezen, dan nog ben ik toch nog zo vrij geweest je het Jakob-Lorber-Bulletin toe te sturen. Evenwel zijn er bij jullie personen in de buurt die dit mogelijk kunnen vertalen. Ik blijf je ook de volgende bulletins sturen. Ik ben inderdaad ijverig op zoek naar iemand, die de Portugese taal eigen is [vanuit het Duits of Engels]. Zodra ik iemand gevonden heb, zal voortaan het Jakob-Lorber-Bulletin ook in het Portugees verschijnen. Dank voor je reactie. Zegenwens voor jullie allen. Gerard

**[Melhor Egidio Silva,  
Embora eu percebo que você está em Portugal pode ser incapaz de ler alemão e falar, então eu tomei a liberdade que Jakob Lorber-boletim. No entanto há com você, as pessoas do bairro que podem traduzi-lo possível. Mantê-lo enviar também os seguintes boletins. Estou aplicado, procurando por alguém, é o próprio idioma português [do alemão ou inglês]. Uma vez encontrei alguém, de agora em diante terá o Jakob Lorber-boletim aparecem também em Português. Obrigado pelo seu comentário. Bênção para todos. Gerard]**

---

## **Brigitte uit Nederland:**

Beste Tommy !

Je doet een poging om het internationale Jakob-Lorber-tijdschrift verder doorgang te laten plaatsvinden en hierbij ontvang je een bericht uit Holland. In Bietigheim heb ik al wat Nederlanders op het seminar ontmoet. Een Nederlandse non heeft alle Lorbergeschriften in het Nederlands vertaald en is uit de katholieke kerk getreden, toen men haar onder druk zette. Ze heeft de waarheid door Jezus herkend.

Vandaag is het landelijke rouwdag in Duitsland. Ik steek een kaars aan en denk aan de slachtoffers van de oorlogen en de bloedbaden in Parijs. Hierbij luister ik naar de Duitse mis (Requiem) van Brahms. Ik wens je nog een prettige zondag! Beste groeten,  
Brigitte

## **ANTWOORD**

Beste Brigitte,

dank voor je bericht, dat me erg waardevol schijnt. Ik zou wel in contact willen komen met deze non, aangezien een aantal zeer belangrijke Duitse Jakob Lorber boeken nog niet in het Nederlands zijn vertaald. Juist in de drie delen van HEMELSE GAVEN worden zeer belangrijke dingen voor de huidige tijd beschreven, ook al was het destijds voor een kleine privésfeer bestemd. Ik heb er dus alle belang bij, dat deze boeken geïntroduceerd worden bij de Jakob Lorber Stichting in Nederland, zodat deze bij de Nederlanders en de Nederlandstalige landen terechtkomen. Misschien is jouw idee, om naar het Requiem van Brahms te luisteren ook voor ons even goed. Het is te downloaden onder <https://www.youtube.com/watch?v=zUF8MDAZrvU>  
Nogmaals dank voor je waardevolle tip.

---

## **Rudy Vercauteren uit België**

Beste Gerard,

Hartelijke dank voor het Nederlandstalige Jakob Lorber tijdschrift. Het leest vlotter voor Nederlandstalige (Nederlanders en Vlamingen) en is daarom toegankelijker.

Ik heb niet de gewoonte om mijn gedachten en bedenkingen schriftelijk mee te delen, maar ik zou wel willen zeggen dat ik jaren geleden door middel van een computerprogramma van astronomie de klok heb terug kunnen draaien tot 2000 jaren geleden. Ik wou eens onderzoeken of er een opvallende ster was in die tijd, die de 3 wijzen als wegwijzer gebruikten toen.

Tot mijn vreugde kwam ik uit op het jaar -6 of 6 v.Chr. en wel uitgerekend op 6 januari toen Jupiter en Saturnus conjunct aan het uitspansel, gezien van op deze Aarde, zichtbaar waren. Men heeft astronomisch kunnen vaststellen dat een conjunctie van Jupiter en Saturnus elke 248 jaren voorkomt gedurende slechts

enkele dagen lang en dat het ook gebeurde in het begin van het jaar 6 v.Chr., wat ik ook met het computerprogramma heb kunnen zien. De laatste keer dat Jupiter en Saturnus conjunct waren, was in het jaar 1943 tijdens oorlog [WOII] en het bleek toen ook heel bewolkt en grijs weer te zijn geweest. Deze conjunctie is in werkelijkheid te zien als een bijzonder felle ster en is mogelijk "de ster van de 3 wijzen".

De zinsnede "... waar de ster bleef stil staan ..." slaat op de passage in het boek "De jeugd van Jezus" op het moment, dat Jozef zag dat de hele natuur onbeweeglijk bleef gedurende een aantal minuten toen hij een vroedvrouw ging halen en wat op hetzelfde ogenblik gebeurde van Jezus' geboorte. Die stilstand van die felle ster moeten de 3 wijzen ook gezien hebben.

De datum van 6 januari was de Kerstmis van de eerste christenen en wordt nog steeds door de huidige christenen in het Midden-Oosten op die dag gevierd. In Europa heeft men 6 januari [gesteld] als het Driekoningenfeest [en] gaan vieren omwille van[wege] een andere reden: Kerstmis moest met de dagen van de Keltische midwinterzonnewendefeesten overeenstemmen om het heidendom tegen te gaan. Maar toch wisten ze toen (4de eeuw) nog van de datum van 6 januari als de geboorte van Jezus, maar hebben er dan een connotatie van het bezoek van de Drie Wijzen aan gegeven.

(Verder heb ik me ook nog bezig gehouden met het uitrekenen van de astrologische horoscoop van Jezus, wat een uitermate bijzondere horoscoop is.)

Ik weet niet of mijn uitleg voor u steek houdt, maar ik heb nergens anders en op een andere manier een betere kunnen vinden.

Met vriendelijke groeten,  
Rudy Vercauteren

## ANTWOORD

Beste Rudy,

Met interesse je bijzondere bericht gelezen. Helaas heb ik geen verstand van astrologie noch astronomie, alhoewel deze wetenschap dienstbaar kan zijn, als ze wordt toegepast in analoge zin. In het GJE, deel 6, hfdst. 38 vers 8 en 9, wordt het volgende over de drie wijzen [astrologen] beschreven: [...]...wij hebben in het westen wel heel vreemde posities van de sterren gezien en ook een ster van bijzondere grootte die naar het westen toe een lange staart had, en omdat wij ook goed waarnamen dat deze ster juist naar het westen toe sneller bewoog dan de andere sterren, dachten wij dat er in het Avondland iets groots gebeurd moest zijn. **En weldra lazen wij in de sterren alsof er geschreven stond:** 'Bij de Joden is een nieuwe koning geboren, die een rijk zal vestigen dat nooit in der eeuwigheid zal eindigen, en hij zal heersen over alle volkeren der Aarde!' Wel, **wat daar geschreven stond** was niet verzonnen, en wij kozen toen onze reis precies volgens de beweging van de ster die ons bij de juiste stad en op de juiste plaats leek te blijven staan, en daar vonden wij werkelijk een geboorte waarbij alle mogelijke wonderen waren gebeurd, zodat wij geen moment konden



twijfelen of we wel op de juiste plaats waren. **Toen was dus onze uitleg van de sterren helemaal juist; voor de juistheid van de volgende en latere zouden wij eerlijk gezegd niet volledig in kunnen staan.** Zo is het dus gesteld met onze sterrenwijsheid.

[Opmerking: hierbij moet gezegd worden: de drie wijze lieden hebben dit niet berekend, **maar ze zagen {lazen} in het westelijke land aan de hemel een bijzondere positie van de sterren!**]

Elders in Jakob Lorber staat dat de geboortester van Jezus GEEN gewone ster was en deze ster was ook niet astrologisch te interpreteren. Het was op zichzelf al een wonder voor de toenmalige bewoners, om dit schouwspel - dat zeker niet onopgemerkt kon blijven, daarover na te denken. Inderdaad wordt nog steeds op 6 januari het feest van de Heer [drie koningen = DRIE WIJZEN] gevierd [vooral ook in Rusland}, de 13<sup>e</sup> dag gerekend vanaf 25 december. Maar op 6 januari wordt feitelijk niet herdacht de geboortedag van Jezus, maar wel herdacht, **dat 9 dagen na de geboorte van Jezus** (vanaf de vermeende 25-12) vooral **de drie wijzen** uit het Oosten Hem grote eer betuigden, speciaal in Rusland, {2000 jaar geleden op 16 januari} - [zie Jeugd van Jezus!] –

Ik ben zeker geïnteresseerd in de software die deze berekening maakte [betreft de Maanstanden dan!]. Er zijn – zoals in de vorige uitgave vermeld – ook nog andere aanwijzingen, dat de Heer evenwel in het jaar 1 vóór de officiële jaartelling vanaf Chr. geboren kan zijn. Misschien kun of wil je de volgende data uitrekenen: - 1 v. Chr., -7 v. Chr. en – 8 v. Chr. en 1 n. Chr. [wat de Maanstanden betreft! Want de Heer is bij een opkomende volle Maan geboren!] – en hierbij niet te vergeten de Maanstanden in het door jouw genoemde jaar rond 7 januari.

Het is de vraag of het sterftejaar van Herodus volgens Josef Flavius wel op 4 v. Chr. viel. Daarnaast vermeld de Bijbel, dat Jezus begon in het 15<sup>e</sup> regeringsjaar van keizer Tiberius [dat was in 28/29 n. Chr.!] – {Jezus was toen ongeveer 30 jaar}. Dit laatste spreekt meer voor zichzelf, - Bijbels gezien dan -, meer voor -1 v. Chr. De Romeinse jaartelling loopt echter niet helemaal synchroon, men kan er niet uit wijs worden - en het blijft onzeker.

Erg interessant is jouw verklaring over de regelmatige planetenomloop van Saturnus en Jupiter van 248 jaren. [248 is analoog met deemoedigheid!]. Volgens mijn berekening zou dan in 1978 ook zo'n omloop geweest moeten zijn [8x248-6, gerekend vanaf 6 v. Chr. Klopt dat? Omdat jij 1943 noemt.

Op het internet heb ik wijselijk rondgeneusd over dit getal:

[<https://de.wikipedia.org/wiki/Zahlensymbolik>]: Abrams naam zou 243 zijn in het Hebreeuws en later werd er een H [=5<sup>e</sup> letter] aan toegevoegd [Abraham] en werd zijn naam dus **248**. Volgens de joodse overlevering is dat '**het getal van het menselijk skelet en het is dat, wat de mens door deze wereld draagt**'. (ook lastdrager 'ezel' als chamor [8-40-200], dat in de Bijbel symbool staat voor de waarde 248, en dat het menselijke lichaam symboliseert. Evenzo ook **LEEM** [chemer=248]. Dit zou het getal zijn van de **positieve daden**, die de mens moest doen, om zijn existentie in deze wereld op te bouwen'; daartegenover staan 365 dingen, die te zijn vermijden. De **248 positieven daden**, de activiteiten, worden de '**mannelijke kant**'

genoemd en deze bevinden zich in het lichaam als skelet, dat draagt en beweging mogelijk maakt. Terwijl de 365 negatieve daden het passieve, het 'vrouwelijke' symboliseren, dat in het lichaam in de 'vleselijke kant' wordt uitgedrukt, die immers ook kwam **om de plek van de vrouw op te vullen**. (Gen. 2,21). Hier zijn wonderlijke samenhangen bezig. [bron: Biblisch-talmudische Medizijn, dr. Julius Preuss, – Opm. In dit boek wordt bovenstaande zeer uitvoerig beschreven!]

.....

=====



**Wilfried Ingels uit België**

Geachte Heer Gerard,

Uw suggestie en uitnodiging om deel te nemen aan een internationale uitwisseling over de literatuur, van o.a. Jakob Lorber zoals ook de Bijbel en soortgelijke (ware )profeten, heb ik in goede orde ontvangen.

Vooraf wil ik u er opmerkzaam op maken dat de Bijbel wel uitvoerig deel uitmaakt van de inhoud van Jakob Lorbers geschriften. De soortgelijke (ware) profeten zoals u vermeld, moeten daar geen deel van uitmaken. Ze zouden naar mijn mening slechts aanleiding geven tot het stichten van verwarring. Een deel van de inhoud van het nu gestopte Tijdschrift 'JALOB LORBER INTERNATIONAL' wijst duidelijk in die richting.

Ook uw suggesties voor de onderwerpen door u aangehaald , schijnen mij nutteloos aangezien Jezus dit zelf aan Lorber meedeelt.

Wanneer men echter met aandacht het VOORWOORD VAN DE HEER in de 'Huishouding van God 1 ' leest en ter harte neemt, dan valt het duidelijk op, dat de Heer zich nooit openbaart aan het verstand van de verstandigen van de wereld. Men moet zich dus niet tot hen wenden om bijkomende uitleg in te winnen.

Persoonlijk ben ik tot Lorber gekomen door het lezen van "De hemelen geven antwoord" P. Gullekes in 2005. De huishouding van God deel I in 2009, deel 2 in 2010 en deel 3 eind 2010. Het Grote Johannes Evangelie heb ik volledig gelezen, van 16/02/2011 tot 5/09/2014. 'De profeet Jakob Lorber' K. Eggenstein las ik van 19/04/2011 tot 21/06/2011. De vlieg las ik in 2009, De Bijbelteksten en hun verborgen betekenis, heb ik tot nu toe met overgave gelezen. Ook 'Jakob Lorber Schrijfknecht van God –biografie door K.G.Ritter von Leitner las ik tot driemaal toe. Tijd daartoe kwam door het terzijde laten van andere lectuur van welke aard ook !

Op 6 oktober 2014 stuurde ik de eerste Twitterberichten de wereld in. Bij Google onder de naam "Wilfried Ingels Twitter" kunt u ze 'in HAIKU-stijl' lezen. Ik vond dit mijn persoonlijke medewerking tot bekendmaking en verspreiding van Lorbers geschriften. Ik stoor mij niet bij het uitblijven van respons. Het kan verkeren.

Mijn suggestie: Neem even contact met de JAKOB LORBER STICHTING voor het Nederlandse taalgebied. Het is een na te volgen voorbeeld !

Volgende maand als 't God belieft stap ik in mijn 85ste bewuste levensjaar.

De verdieping in het Katholieke geloof is in grote mate toe te schrijven aan JAKOB LORBER.

Ik groet U in DE HEER

Wilfried Ingels

Ere-inspecteur van Binnenlandse Zaken en Openbaar ambt sedert 02/01/1992.

**ANTWOORD:**

Beste Heer Wilfried,

U schrijft, dat de voorgaande uitgaven van Giuseppe en ook nu in navolging van het JLB [Jakob-Lorber-Bulletin], onnodig zou gebaseerd zijn op de Bijbel en dat dit alleen [o.a. met de profeetschrijvers Lorber, Swedenborg, etc.] slechts verwarring met zich meebrengt. U leest ook boeken, die niet door Jakob Lorber en Mayerhofer zelf geschreven zijn [bijvoorbeeld het lezen van 'de hemelen geven antwoord' door P. Gullekes]. **En juist... zo doen wij dat hier ook soms...**

Eigenlijk verwonder ik mij over uw brief en gelijktijdig word ik er droevig van. Bespeur ik hierbij een veroordeling of beoordeling uwerzijds? U heeft in alles helemaal gelijk, wanneer het hier zou gaan om een lezerspubliek, die helemaal niets van Jakob Lorber en de Bijbel een vermoeden heeft. **Wij hebben hier echter te maken met lezers met een sterk bewust geloof, die zich enorm verheugen op een onderlinge uitwisseling op internationaal niveau.** Dat maakt het zo bijzonder. Juist in deze vreselijke tijd willen wij elkaar benaderen in God en met God. De meesten honger ook naar een uitwisseling en dit is dus een bijzondere gelegenheid. In het eerste bulletin schreef ik – en dat zou u toch ook wel begrijpen, - dat de Heer dáár is, waar twee of meer zich verzamelen in Zijn naam. Met een kleine aantal van 200 lezers is dat al opmerkelijk.

Wat zou dan het verschil uitmaken met de Jakob Lorber Stichting, met wie ik sinds 1989 een verbinding heb en dus erg goed bekend ben met hun grootste pionierwerk in het vertalen en publiceren van de Jakob-Lorber-Geschriften, evenzo met de Duitse uitgaves van 'Das Wort' [dat vandaag niet meer bestaat!] en het tijdschrift 'Geistiges Leben [Wegweisungen zum inneren Christentum]?

U heeft nogmaals volledig gelijk: de Bijbel blijft INDERDAAD het fundament van het totale. Nu is de vraag of dit alles verwarring met zich mee brengt; m.i. geldt dit slechts voor diegenen, die bij hun zoektocht naar de Heer nog vele hindernissen op hun weg moeten tegenkomen. Ook dat zijn verwarringen van het leven. Ik kom ze persoonlijk ook nog steeds tegen. De boeken van de schrijver Jakob Lorber [door de Heer] kunnen hiermee niet worden vergeleken. Deze brengen de lezer zelfs dichter bij de Bijbel.

Vier jaar geleden kreeg ik een belangrijke digitale informatie toegespeeld van een Duitse Lorbervriend, die alle teksten van Lorber gekoppeld had aan alle daartoe bijbehorende Bijbelteksten. Dat moet een enorme moeizame maar een prachtige monnikenklus geweest zijn.

Ik heb tevergeefs gerechercheerd van wie ik dat in 2012 mocht ontvangen. Het betreft een digitaal boek: **'Vom\_Buch\_des\_Herrn\_zum\_Herrn\_des\_Buches'**. Daaruit heb ik wat citaten overgenomen, wat mogelijk hier bruikbaar mag zijn:

'In de boodschap van Jakob Lorber kunnen velen door de tijdgeest heen de aangevochten christenen weer opnieuw tot geloof zien komen en daardoor ook tot de ware naastenliefde. Wanneer God dus door diverse mensen spreekt, moet er dan niet overal tegelijk een belletje rinkelen? Verder moet benadrukt worden: nooit kan en mag de Nieuwe Openbaring de Bijbel vervangen! De Bijbel is en blijft fundamenteel en is een wegwijzer voor onze thuiskomst en de hemelse Vader. Maar hoeveel mensen hebben dientengevolge het pad gekozen en hun doel bereikt?

Onbestreden blijft echter ook, dat ontelbare oprechte zoekers met de HEILIGE SCHRIFT min of meer niet meer helemaal overweg kunnen. En daarmee dit zoeken van het 'Boek van de Heer', tot 'de Heer van het Boek' aangekomen zijn. Gaat het met de 'Nieuwe Openbaring' anders, dan met de Bijbel? Volstrekt niet! Tenslotte zegt de Heer daarover: 'Wie niet in zijn eigen hart het getuigenis en het bewijs vindt, dat Mijn Woord, Geest en Leven zijn, dan zullen duizend en vele duizenden Bijbelpassages hem niet kunnen overtuigen, omdat dit slechts aan eenvoudigen en deemoedigen geopenbaard wordt, wat aan de zich 'wijzen' en de zich 'verstandigen' noemenden, verborgen is.' Dus... of het nu de Bijbel of de Nieuwe Openbaringen betreft: uiteindelijk bepaalt er diep in ieders hart, welke weg hij WIL gaan. Het gaat om de SAAMHORIGHEID !!!

Beste heer Wilfried, gefeliciteerd met uw 85ste verjaardag met bewuste gedachten tot God en moge er veel wijsheid en zegen komen op uw verdere pad.

.....



## De Leer van Jezus

In het Jakob-Lorber-Boek Predikingen, hoofdstuk 5 - vond ik het volgende citaat over de leer van Jezus: 'Wat Ik aeonen van tijdruimtes geleden besloot en meer dan duizend jaar geleden ben begonnen, dat nadert nu zijn voleinding. **Mijn geloofsleer, Mijn Woord, dat met geen betere verwisseld kan worden - al peinen en denken de mensen nog zo veel - Mijn liefdeleer moet tot algemene geldigheid geraken. De liefde alleen moet regeren** en alle hartstochten van het menselijke hart, die alleen maar door Mij hierin gelegd werden om door strijd tegen hen de liefde te verdienen en te verwerven, al deze hartstochten van het menselijke hart moeten beheerst aan de voet van het altaar der liefde liggen. **Haat, wraak, trots en hoe ze allemaal ook mogen heten, deze machtige driften van het kwaad in de mens moeten allen tot zwijgen gebracht worden.** Het kruis, waaraan Ik eens vastgenageld om vergeving bad voor de verdwaalde mensheid, moet als symbool van verzoening door iedereen geliefd, geëerd en **in geval van beproeving zelfs gedragen worden als herinnering** aan de weg, die Ik heb gewezen en die alleen de mensen naar geestelijke hoogte kan voeren.

.....

=====

Dan nu de belangrijke bijdrage van de Heilige Schrift & Lorberkenner Klaus Opitz:

JLI08Naastenl. / Klaus Opitz

## Wat betekent naastenliefde?

De belangrijkste boodschap van het OT zijn de **10 geboden**. De belangrijkste boodschap van het NT zoals de Nieuwe Openbaringen van Jezus is de samenstelling van de 10 geboden in de twee **liefdegeboden van Jezus**, waarbij het **tweede liefdesgebod** het thema van deze tekst moet zijn.

*Jezus: 'Mijn leer is op zich heel kort en gemakkelijk te vatten; want zij verlangt van de mens alleen dat hij **in één ware God gelooft** en Hem als de goede Vader en Schepper boven alles liefheeft en zijn naaste als zichzelf, dat wil zeggen, hem zo behandelt als hij redelijkerwijs kan wensen dat **zijn naaste hem ook zal behandelen**. Wel, zoveel eigenliefde heeft toch zeker ieder mens, dat hij niet zal wensen dat zijn naaste hem iets kwaads zal aandoen, - en daarom moet hij dat ook zelf zijn naaste niet aandoen!' (GJE.07\_140,03)*

Deze liefdegeboden van Jezus gelden niet alleen voor onze medemensen, maar ze zijn universeel bedoeld voor de totale mensheid en ook voor het hiernamaals in het geestelijke Rijk.

Jezus stelt echter niet alleen maar geboden op, doch Hij geeft waar nodig ook verklaringen en belicht de betekenis achter het Woord. Zie bijvoorbeeld de verklaringen tot de **10 geboden** (GJE.07\_028,01ff e.a.), de verklaringen tot de **Bergprediking** (GJE.01\_039,15ff) of het "**schoolgebouw van de 12 goddelijke geboden**" (GZ.02\_073,01ff). [Geestelijke Zon]

Een eerste aanwijzing op het juiste begrip van de **twee liefdegeboden** geeft Jezus ons de volgende woorden mee aan Judas:

[1] IK zeg: "Best, dan zal Ik je een maat geven, waardoor jij en iedereen weten zal hoe het staat met de **eigenliefde**, de **naastenliefde** en de **liefde tot God**."

[2] *Neem het getal 666, dat onder goede en kwade omstandigheden respectievelijk een volmaakt mens of een baarljke duivel aanduidt!*

[3] *Deel de liefde in de mens precies in 666 delen; geef er daarvan 600 aan God, **60 aan de naaste** en 6 aan jezelf! Wil je echter een baarljke duivel zijn, geef er dan 6 aan God, **60 aan de naaste** en 600 aan jezelf!* (GJE.02\_077, 1-3)

**Naastenliefde echter alleen zet nog niet automatisch het goede op gang, maar het kan ook nadelig zijn.** Foutief begrepen naastenliefde kan beslist het tegendeel van het doel bewerkstelligen, wanneer bijvoorbeeld met het “**goed doen**” slechts een **ondeugd van de smekeling** wordt gevoed of iemand in **zijn niets doen** bevestigen, in plaats van door het werk te worden geleid of bij **boosheid uit naastenliefde de bijstand bevorderen** of **handelingen in strijd met de geboden begunstigen**.

Daarom behoort tot de **juiste (naasten)liefde steeds ook de juiste wijsheid** zoals het **verstand**, ook wanneer het laatste toebehoort aan de wereld en haar materiële behoeftes. Maar wij leven juist ook (nog) in deze wereld, die wij kunnen vormen, tot het goede of tot het slechte – en daarmee heeft de Heer ons een enorme verantwoording opgedragen.

*‘God heeft ieder mens **de rede** en **het verstand** gegeven en daarnaast de **vrije wil** en in deze drie tegelijk ook drie hoofdwetten en wel de volgende: door de **rede**, dat de mens al het goede en ware zal vernemen, door het **verstand**, dat hij hetgeen hij verneemt ordent en het absoluut zuivere herkent, en door de **vrije wil**, dat hij het absoluut zuivere vrij kiest, behoudt en daarnaar handelt.’  
(De huishouding van God – deel 3 – hoofdstuk 172 vers 8)*

[4] *Simon Juda zei tot Jezus: ‘...Kijk, bij de gelegenheid dat U ons (de apostel) en het volk onderwees over de liefde tot God en **tot de naaste**, gaf U ook aan dat je zelfs je **aartsvijanden** moet liefhebben, en dat je degenen moet zegenen die je vervloeken, goed doen aan degenen die je kwaad doen en aan iemand die je een oorveeg geeft, nog je andere wang moet toekeren in plaats van hem een oorveeg terug te geven.’...*

*Jezus: ‘Het is op zichzelf heel duidelijk, dat men een door en door slecht mens **door een te vriendschappelijke houding niet nog meer gelegenheid moet bieden om zijn boosaardigheid te laten groeien en steeds slechter te worden dan hij voorheen was.** In dat geval zou het volhouden van een toegeeflijke houding niets anders zijn dan een **ware ondersteuning van de te sterk groeiende boosaardigheid van de vijand;**’... [GJE-215-5, 9,10]*

O, wees er zeker van **dat Ik met Mijn prediking over de naastenliefde de macht en het gezag van het zwaard niet in het minst heb opgeheven**, maar wel verzacht, zolang de vijandigheid onder de mensen niet die graad heeft

bereikt die men met het volste recht hels kan noemen! Bij de ouden die volgens de wet van Mozes leefden en bij de meeste oude richters werd gezegd: 'Leven voor een leven, oog om oog, tand om tand!', maar het moet bij jullie niet zo zijn dat je **dergelijke wetten al te letterlijk** neemt, en dat je je vijanden niet vaker dan zeven keer moet vergeven waarover Ik jullie al herhaalde malen een verklaring heb gegeven, die jullie ook goed hebben begrepen! (GJE.10\_215,14 e.v.)

„...maar het spreekt vanzelf dat jullie iemand **die in strijd met Gods geboden handelt, daar niet behulpzaam bij zijn, maar hem er vanaf moeten houden.** Als jullie dat doen, beoefenen jullie de **naastenliefde** en zal jullie loon in de hemelen groot zijn...

Maar er zullen weldra ook een groot aantal **valse profeten** in Mijn naam opstaan; ze zullen het volk onderrichten ter wille van hun eigen gewin en het verleiden door valse tekenen, die ze van de magiërs hebben geleerd. Neem dergelijke **valse leraren en profeten** niet op, ook al zullen ze luid roepen: 'Kijk, hier, of daar is de Messias, de Gezalfde Gods!', maar toon hun met liefde en ernst **dat ze tegen Mij zijn en handelen.** Als ze naar jullie luisteren en van hun verkeerdheid afzien, dan mogen jullie hen ook als vrienden beschouwen en behandelen; **als ze echter niet naar jullie luisteren en zich niet bekeren, verjaag hen dan uit de gemeente!**" (GJE.10\_139,03,6)

*In de tekst 'En Jezus weende' uit de Schriftverklaringen van Jezus, lezen wij: 'Als na te volgen voorbeeld tonen de tranen dat ook u **vanuit de ware levensdiepte barmhartig zult zijn:** want een door romanlectuur ontstane **weekhartigheid en erbarming** heeft voor Mij geen enkele waarde en is niet veel beter dan een **blinde liefde en huwelijk op het toneel.** Zulke **'barmhartige'** mensen zal Ik ook eens het loon geven dat de oorzaak was van hun barmhartigheid. Zij zullen aan gene zijde ook grote bibliotheken met talloze romans aantreffen en ze zullen niet eerder daarvan los kunnen komen, voordat ze aan zichzelf duidelijk ervaren hebben dat een geschreven liefde en een geschreven leven helemaal geen liefde en leven zijn. **Wie niet vanuit Mij liefheeft en niet van Mij leert, die doet alles wat hij doet als een dode en zal niet eerder uit zijn graf opstijgen, voordat Jezus over zijn graf zal wenen.** - Begrijp dit wel: er ligt hierin een grote diepte en zo zij het leven u ook gegeven! Amen. (Bijbelse tekstverklaringen 01\_024,15,16)*





# Wederkomst van de Heer

De wederkomst op onze Aarde wordt ook benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber van 'Aarde & Maan':

(2) Ikzelf was toch immers de belangrijkste profeet in de wereld: Wie kan Mij echter verwijten, dat Ik, behalve dan Mijn opstanding, iets helemaal precies voorspeld heb? Ik zei wel dat Ik zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan; **maar tijd en uur van sterven en van opstanding is aan niemand vooruit voorspeld.**



(3) **Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.**

(4) Zo hebben ook alle profeten voorspeld; maar alles wat ze voorspeld hebben was aan voorwaarden gebonden, opdat door zo'n voorspelling niemand zou worden gericht, maar de vrijheid zou hebben te doen wat aangeraden werd, om het dreigende gericht te ontgaan, of het te laten om daarna gericht te worden.

(5) Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, wel **23 jaar moest hij wachten**, voordat zijn profetie **met betrekking tot de 70 jarige Babylonische ballingschap** van het joodse volk geheel in vervulling ging. [Opmerking: hierbij kunnen we al een aanwijzing hebben in het tijdschema van de joodse afgestemde jaartelling.]

(6) Jona(s) wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. **De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.**



(7) Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen. [Opmerking: zoals bij Sodom en Gomorrah!]

(8) Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen. Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende vermaningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden. [Bron: Aarde & Maan]

=====

In het boek Hemelse Gaven van Lorber zien we een dialoog: de Heer in gesprek met de twee engelen over het toekomstige gebeuren van deze wereld rond 2015.

[HiG.03\_49.04.06,08] Wat deze beide engelen van God en wat Ik als Heer en God Zelf van de toenmalige wederkomst van Christus voorzegg heb, dat is nu tot rijpheid gekomen en zal binnenkort geschieden; want alle voorbereidingen zijn nu al bijna in het werk gesteld. De mensenharten zien er nu uit zoals in deze tijden met hun grijsachtige verschijningen. Ze zijn vol met heerszucht, gierigheid, nijd, vreterij, brasserei en hoererij, vol met ruzie en twist, smaalzucht, vol met roof, oorlog en pestilentie van diverse gesteldheden. De ontevredenheid en de liefdeloosheid en de volste onbarmhartigheid heeft van hen zich meester gemaakt, en daardoor is nu ook zulk een ellende over de Aarde gekomen, zoals huns gelijke juist deze Aarde nog niet gedragen, gevoeld en gesmaakt heeft.

[HiG.03\_49.04.06,09] Daarom is het nodig, dat aan deze ellendigste tijd spoedig een einde komt, daar anders nog elkeen, die tot nu toe tot de uitgekozenen werden geteld, schipbreuk konden lijden. **Alvorens echter Ik als de Heer en Schepper van al het leven kan terugkomen, moet de aardbodem van al het onkruid helemaal zuiver worden gereinigd;** en deze reiniging geldt voor alle hoeken der Aarde. Wie nu aan zijn ziel aanzienlijk ziek is en niet probeert, dat zijn ziel gezond wordt, die zal het niet zo lang maken, tot hij te gronde zal gaan!



[HiG.03\_49.04.06,10] De tijd der reiniging echter zal op z'n minst VIER WEKEN duren; want er zal nu UREN zijn, waarin MEER GEBEUREN ZAL dan als eertijds in een eeuw. – Een langere termijn is geplaatst op VIER MAANDEN; want er zal nu dagen bestaan, waarvan een dag meer betekenen zal als voorheen met een volle eeuw. – Nog een verdere periode is op een ¼ jaar geplaatst; want er zal nu in een week meer gebeuren dan in een volle eeuw. En nog een verdere periode is geplaatst op VIER JAREN en nog een kleine tijd erna; dan zullen er nu MAANDEN komen, in welk meer gebeuren zal dan in de voorafgaande periode van 7 eeuwen!

[HiG.03\_49.04.06,11] Deze tijd echter is nu als een morgenrood zoals elke dag, die zal komen of tot heil voor de gerechten en voor diegenen, die van zachte en goede inboezem zijn en houden van hun broeders en zusters in Mijn naam; **maar deze dag zal ook komen als een dief bij al diegenen, die de Mijnen niet achten en een trots hart hebben en zich voor beter houden en vooraanstaander dan hun broeders.**

[HiG.03\_49.04.06,111] Ik als jullie goede Vader, die Ik al zoveel van Mij uit heb gegeven, geef jullie nu ook dit voor jullie toekomstig welzijn en heil van het

allerbelangrijkste Woord. Houd het getrouw, zo zullen jullie al het welzijn tijdelijk en eeuwig aantreffen. Worden jullie echter, zoals al sommigen anderen door Mij het aan jullie gegevene, alleen maar voor iets gewoons aannemen, waaraan jullie je door de tijd heen in zekere zin al verpoosd hebt of daaraan gewend bent, en daarbij evenwel doen naar jullie oude gewoontes en gebruiken, dan zullen jullie het dan ook slechts aan jezelf toe te schrijven hebben, als jullie aan Mijn wederkomst slechts een zeer geringe of echter ook wel helemaal geen deel zult hebben.

=====

[HiG.03\_49.04.06,112] **Want wat hier staat geschreven door Mijn knecht, dat zal onherroepelijk in vervulling gaan.**

[HiG.03\_49.04.06,113] Goed en wel, jullie en een ieder, die dit en ook de andere waarschuwingen niet in de wind zullen slaan, - waarlijk, in diens huis zal Ik hier en daar intrek nemen! Wie echter deze waarschuwing en belering - en zo eveneens op gelijkende wijze in vele andere plaatsen – weinig gehoor en inzet zal afzien, in diens huis zal het er spoedig erg eenzaam, treurig en verlaten uitzien, - want als Ik kom, zal Ik daar alleen komen tot Mijn oprechten en ze zegenen zal in levenden lijve voor geheel en al eeuwig!

[HiG.03\_49.04.06,114] Wee echter diegene, diens huisvloer Mijn voeten niet betreden zal; zijn aandeel zal slechts enkel en alleen het droevige en noodlottige morgenrood zijn en blijven, maar de heilige stralen van de komende GROTE DAG zullen niet over hen komen. Amen. – Dat zeg Ik, die daar komen zal. Amen, amen, amen!

---

**Suggesties voor de volgende onderwerpen zijn o.a.:**

**. Over het verwerpelijke in de wereld / wie is de duivel?**

- . ‘Verborgene teksten’ over de Wederkomst van de Heer!**
- . Nogmaals over het geboortjaar van Jezus;**
- . Zelfbeschouwing, hoe zie je dat verwezenlijkt?**

=====

**Allen een gezegende periode toegewenst in deze donkere ‘gewijde’ dagen en wij verheugen ons altijd over enige respons.**

**Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:**

---

<b>Gerard Huige</b>	<b>Nordhorn</b>
<b>Volksbank</b>	<b>BLZ 280 699 56</b>
<b>Banknummer</b>	<b>101 840 2300</b>
<b>IBAN</b>	<b>DE 83 280 699 56 101 840 2300</b>
<b>SWIFT-BIC</b>	<b>GENODEFINEV</b>

**Mocht je het niet meer op prijsstellen om dit bulletin te ontvangen, stuur dan even een berichtje!**