

Jakob Lorber Bulletin

Internationaal

Datum: 15-03-2025, nummer 110



Vrienden van de Jezus-Openbaring, zoals geopenbaard door de schrijfknecht en profeet Jakob Lorber en Gottfried Mayerhofer, voelen zich verbonden met alle mensen wereldwijd als schepselen en kinderen van één en dezelfde hemelse Vader. Deze Vader, die Zich ongeveer 2000 jaar geleden belichaamde in Jezus Christus, trad op als Verlosser en Leraar vanaf zijn dertigste levensjaar gedurende een periode van drie jaar.

De geestelijke vrienden van deze Goddelijke Openbaring erkennen in deze eeuwigdurende boodschap een hernieuwde en verheven uiting van het Woord van God, zoals ook verwoord in het Bijbelse evangelie van Johannes. Zij streven naar een vreugdevolle en wereldwijde uitwisseling van inzichten en ervaringen rondom deze openbaring.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

Homepage: www.zelfbeschouwing.info

E-mail: neue.offenbarung@gmail.com

In dit bulletin:

Predikingen van de Heer, hoofdstukken 14-28

Een korte samenvatting

Reacties van lezers en contacten

Zelfbeschouwing - Zelfonderzoek



Gerard

contacten - nieuws – reacties

www.zelfbeschouwing.info

E-mail: neue.offenbarung@gmail.com



Patrick uit Tanzania:

Ik wil jullie herinneren aan onze Belgische vriend Patrick, die al enkele jaren in Tanzania woont. Hij is eveneens een trouwe lezer van het bulletin „Nieuwe Openbaringen“ (JLBI) en voltooide drie jaar geleden een opleiding tot piloot. Ondertussen vliegt hij zelf, bezoekt mensen en ondersteunt hen in zijn missionaire werk.

In het voorjaar schreef Patrick mij over zijn privéleven – een verslag dat mij diep raakte:

‘In 2012 beleefde ik een zeer zware en pijnlijke periode. Na 17 jaar huwelijk met een Belgische vrouw en tien jaar gezamenlijke inzet in ontwikkelingssamenwerking in Amerika en Afrika besloot zij ons huwelijk te beëindigen en terug te keren naar een vroegere vriend, die geen christen is. Het was haar te moeilijk geworden om met een volgeling van Christus getrouwd te zijn. Nou ja, zo moest het blijkbaar zijn.

Het was in april 2012, toen ik hier in Tanzania eenzaam in bed lag en onze Vader, Jezus, om hulp vroeg, omdat ik groot liefdesverdriet had en niet wist hoe mijn leven verder moest gaan.

De volgende ochtend had ik een uiterst heldere droom, die zo levendig was dat hij mij diep raakte. Ik droomde dat ik in een prachtige, stralend verlichte natuurlijke omgeving was. Uit de verte naderde een stralend mooie man. Toen hij bij mij kwam, sloot hij mij in zijn armen, en ik rustte aan zijn vaderlijke borst. De zon ging op, en ik voelde me veilig en geborgen.

Een even prachtige jonge vrouw trad naderbij en vroeg: 'Ken je mijn Zoon niet?' Op dat moment besepte ik dat het onze Jezus Christus was. Hij glimlachte naar mij, en in zijn ogen stonden tranen. Toen zei Hij: 'Maak je geen zorgen, mijn zoon. Ik zal iemand op je pad sturen, en jullie zullen één zijn.' Daarna verdween Jezus, en ik vermoedde dat het Maria was die met Hem verdween – maar zeker weet ik het niet.

Toen ik wakker werd, voelde ik me als herboren en was ik dolgelukkig.

Een maand later ontmoette ik hier in Tanzania een wondermooie jonge vrouw, die mij als verpleegkundige hielp bij onze medische vluchten naar de allerarmsten. Vandaag, in 2025, zijn we 13 jaar getrouwd, hebben we zes geweldige kinderen en een kleine boerderij. Samen helpen we onze naasten als twee volgelingen van onze Vader Jezus. (Met mijn Belgische vrouw ben ik destijds uiteraard ook officieel gescheiden.) Onze Vader Jezus laat ons dus zeker niet als wezen achter.'

De berg der verheerlijking

(hoofdstuk 14 van 53)

In Matth.17:1-13 vertelt Jezus op de 'berg der Verheerlijking', (een paar kilometer westelijk van het huidige Tiberias, gelegen aan het meer van Galilea) aan Petrus, Jakobus en diens broer Johannes: 'ELIA zal zeker komen en ALLES HERSTELLEN. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan wat zij wilden. (gevangen gezet en onthoofd).

Hier doet Jezus twee opmerkelijke uitspraken:

1. Elia (als Johannes de Doper) zal alles herstellen in de toekomstige tijden.
2. Hij wordt niet geaccepteerd door het tempelregime.

De drie discipelen zagen Jezus als een verheven Geest in een wit kled (de waarheid), terwijl Zijn gezicht straalde als de zon (het teken van liefde). Ook zagen zij twee engelen die zij herkenden als Mozes en Elia, beide machtige steunpilaren van Jezus' toekomstige leer, die Zijn missie en leerschool ondersteunden en verlichtten.



Johannes de Evangelist, een andere Johannes, leefde het langst van alle discipelen. Hij was voorbestemd om het Evangelie van Johannes te schrijven, evenals het geestelijke Bijbelboek *Openbaringen*. Bijna 2.000 jaar later werd een uitvoerige uitleg van deze openbaringen overgeleverd via Jakob Lorber, door wie, volgens sommigen, Lot (de neef van Abraham) geïncarneerd zou zijn. Zo werd een diepgaand getuigenis achtergelaten over de geestelijke wetten.

God sprak als de Heer vanuit de geestelijke wereld tot Zichzelf en later, als geïncarneerde Mens op aarde: *"Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. Luistert naar Hem!"*

Jezus vervolgde: *"Zoals het Joodse volk in Mijn tijd door de Farizeeën en Schriftgeleerden op een dwaalspoor werd gebracht, leeft ook de hedendaagse mensheid in ceremoniën en gebruiken."*

Jezus belooft dat degenen die Hem trouw blijven in hun hart en Zijn leer volgen, een voorproefje mogen verwachten van de glorierijke toekomst. Zoals Hij Zijn discipelen meenam naar een hoge berg om hen Zijn heerlijkheid te tonen, zo zal Hij ook toegewijde mensen—die zich in overgave aan Hem wijden, bijvoorbeeld in een eenzaam kamertje—boven de aardse wereld uit tillen en hen de glorieuze geestelijke toekomst laten aanschouwen.

Hoewel de mensheid Jezus niet langer aan het kruis kan nagelen, **wordt Zijn leer tegenwoordig vaak wel symbolisch aan het kruis genageld.** Jezus waarschuwt: *"Mijn strijders zullen moeten vechten tegen allerlei vormen van krenking en onrecht."*



Hoe dringen duivels zich bij de mensen op?

(Hoofdstuk 15 van 53)

Dit hoofdstuk maakt een diepe indruk. Bij de val van de oergeesten (oerengelen, geschapen door Lucifer) in een zeer ver verleden, kozen deze engelen ervoor niet terug te keren naar hun God. Ze volgden Lucifer en verkozen het 'duistere'. Toch bestond er toen nog steeds een mogelijkheid om naar het Licht terug te keren. Maar doordat zij hardnekkig volharden in hun keuze, werden ze uiteindelijk door de Godheid verbannen naar de materie.

Plaaggeesten vervelen zich vaak en zoeken slachtoffers onder mensen die hun 'deuren' open hebben gezet voor negatieve invloeden. Sommige mediums raken door dergelijke plaaggeesten 'bezet' en vertonen bijvoorbeeld automatisch schrift. Hierbij neemt zo'n geest tijdelijk bezit van het lichaam om te proberen invloed uit te oefenen, zoals het schrijven van boodschappen. Andere uitingen kunnen klopgeesten zijn. Dit soort verschijnselen wordt soms toegelaten om mensen te laten geloven dat er andere werelden bestaan, ook in de geestelijke sferen.

Jezus waarschuwde daarom in Gethsemane Zijn discipelen: *"Waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt!"*

Zelf, als Mens, had Jezus ook te strijden tegen de duistere machten. Kwaadaardige geesten (vaak gestorven zielen met een laag bewustzijn) proberen anderen te verleiden met verlokkingen. Als een persoon standvastig weigert aan zulke invloeden toe te geven, zullen deze geesten hem of haar uiteindelijk met rust laten. Maar daarvoor is waakzaamheid en gebed essentieel.



"In de geestelijke wereld worden al je gedachten gewogen. Daar is de mens als geest slechts een weerspiegeling van zijn geestelijke ik, zoals hij dat hier op aarde heeft gevormd."

De Heer legt verder uit: *"Elke gedachte, hoe vluchtig ook, die door je hoofd of hart gaat, wordt als een onherroepelijke afdruk in je innerlijk vastgelegd. Deze afdruk zal op termijn de geestelijke 'bekleding' van je zielen vormen."*

Mayerhofer waarschuwt via de Heer: *"Pas op dat je niet in het duivelse valt en hierdoor al hier op aarde, en later aan gene zijde, voor lange tijd verloren raakt voor Zijn Rijk."*

Daarom zegt de Heer verder: *"Doe je uiterste best om reeds hier op aarde zoveel geestelijke kracht op te bouwen, dat je aan gene zijde de verzoeken kunt weerstaan. Dit zal ervoor zorgen dat je direct in contact komt met betere geesten, bij wie strijd en verleiding geen rol spelen."*



De Spijziging van de Vijfduizend

(Hoofdstuk 16 van 53)

Jezus voedde—waarschijnlijk op een glooiende berg ten westen van het Meer van Galilea—vijfduizend mensen met slechts vijf broden en een paar vissen. Over dit wonder zei Hij:

"De handeling op zichzelf, waarbij Ik ervoor zorgde dat uit de stoffen van de lucht de vijf gerstebroden en de twee vissen zich telkens vermenigvuldigden..."



De spijziging van 5 gerstebroden en 2 vissen

De betekenis van de spijziging

Door dit wonder wilde het volk Hem tot koning maken. Maar Jezus' tijd om 'verhoogd' te worden, moest nog komen. Hiermee bedoelde Hij dat Zijn verhoging geen wereldlijke koningschap betrof, maar eerder Zijn kruisiging (verhoogd aan een paal) en uiteindelijk Zijn geestelijke verheffing tijdens de Hemelvaart.

Jezus legde in dit verband de samenstelling uit van de elementen lucht, aarde en water. Hij zei:

- Water is een licht en beweeglijk element.
- **Lucht is verdichte ether.**
- Ether is de geboorteplaats van alle elementen.
- Lucht is bijvoorbeeld de bron waaruit de vaste onderdelen van de aarde ontstaan.

De symboliek van de vijf broden en twee vissen

Jezus benadrukte dat het getal zeven een diepere geestelijke betekenis heeft. Hij toonde dit aan door te wijzen op de som van $5 + 2 = 7$ en de volgorde van de zeven getallen. Hierbij wees Hij op het centrale belang van het **middengetal**:

- De reeks: 1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7 laat zien dat het vierde getal—4—het belangrijkste centrum vormt.

Dit refereert aan diverse heilige sequenties zoals:

- De zeven chakra's, waarbij het **hartchakra** (het vierde) centraal staat.

- De zeven kleuren van het lichtspectrum.
- De zeven tonen in een toonladder.

In een ander verband noemen wij hier:

- **1 x 2 x 3 = 6**
- **5 x 6 x 7 = 210**, wat opgeteld 216 vormt.
- 21-6 (21 juni) markeert de zomerzonnwende, waarop de zon haar hoogste punt bereikt. Dit symboliseert onze geestelijke zon: de Heer Zelf.

Jezus benadrukte ook het belang van naastenliefde als kern van de liefde voor God. Hij zei:

"Jullie kunnen Mij als God niet liefhebben zonder de naastenliefde. Jullie kunnen Mij niet boven alles liefhebben, als jullie je naasten niet liefhebben als jezelf!"



De Joden proberen Jezus te stenigen

(Hoofdstuk 17 van 53)

Tijdens Jezus' leerperiode op aarde, in het toenmalige Palestina, begrepen velen Zijn woorden niet. Zij zagen Hem als een 'valse profeet' en probeerden Hem te stenigen. Jezus zegt in onze tijd hierover: *"Deze verkeerde uitleg van Mijn woorden in die tijd bestaat vandaag de dag nog steeds, en misschien wel in nog grotere mate."*

Hij vervolgde: *"Zij waren destijds—en velen zijn dat vandaag de dag nog steeds—slechts tempelgangers en ceremonievierders."*

Als gevolg van zulke misstanden ontstonden door de eeuwen heen godsdienstoorlogen, vervolgingen en uiteindelijk de scheiding in de twee hoofdkampen: de katholieken en de protestanten. Beide zochten houvast in een letterlijke uitleg, in plaats van de geest van de leer te volgen.

In onze tijd, waarin het geestelijke reinigingsproces al sinds 1871 aan de gang is, steekt dezelfde strijd weer de kop op, zij het op een vreedzamere manier. Jezus zei: *"Mijn woord is geest en waarheid, en wie Mij wil aanbidden, moet Mij aanbidden in geest en waarheid. Ceremonieën doden de geest en worden makkelijk verkeerd begrepen. Ze krijgen vaak meer betekenis dan ze verdienen en leiden de mens, alles bij elkaar genomen, eerder van Mij áf dan tot Mij tóe."*

De directe mededelingen van de Heer

Jezus onthulde ook dat Hij meer dan dertig jaar directe boodschappen heeft doorgegeven, want:

- Vanaf 1840 tot 1864 ontving Jakob Lorber openbaringen van de Heer, een periode van 24 jaar.

- Circa zeven jaar later, in 1871, na Lorbers laatste openbaringen, ontvingen ook Mayerhofer en anderen, de woorden van de Heer, zoals de *'Predikingen van de Heer.'*

Eens probeerden de Joden Jezus letterlijk te stenigen.



Tegenwoordig is het Zijn leer die 'gestenigd' wordt door mensen die uit zijn op macht en hun eigen verwachtingen boven de waarheid stellen. Over deze tijd sprak Jezus:

"Mijn leer zal hen allemaal te schande maken. Tot aan Mijn volgende komst zal alles wat zichtbaar de kern van Mijn drie leerjaren uitmaakte, opnieuw worden herhaald."



De Intocht van Jezus in Jeruzalem

(Hoofdstuk 18 van 53)

Tweeduizend jaar geleden voerde Jezus een grote materiële reiniging uit in de tempel van Jeruzalem. Sinds 1870 is de Heer begonnen met een grootschalige geestelijke reiniging over de gehele aarde en onder de mensheid. Dit proces duurt nog steeds voort. Nu, ongeveer 155 jaar later, bevinden we ons in de eindfase van deze grote reiniging, die noodzakelijk werd vanwege een alomtegenwoordige 'zondvloed' van wereldse hartstochten en egoïsme.

De Heer zegt hierover: *"Mijn eerste aandacht gaat uit naar de verwijdering van de wereldse hartstochten, voornamelijk het egoïsme, wat vooral in de handel zichtbaar wordt. Daarna begin Ik, aangepast aan de individualiteit van de menselijke ziel, geestelijk voedsel te geven, zoals dat overeenkomt met de gelijkenissen die Ik vertelde aan de Farizeeën en schriftgeleerden."*



De symboliek van de intocht in Jeruzalem

"Mijn intocht in Jeruzalem en de tempel symboliseren zowel het tijdperk van de bekering van het individuele menselijk hart als dat van de gehele mensheid."

Jezus bracht vaak tijd door in de afgelegen dorpen en steden, maar toen Hij vrijwillig besloot om naar de drukkeren dorpen en steden te gaan, zoals Jeruzalem, wist Hij dat dit weerstand zou oproepen. Dit was echter van tevoren bepaald door Zijn goddelijke

plan. Jezus zei: *"Wat Jeruzalem voor de Joden was, zal Mijn schepping zijn voor Mijn geesten en zielen."*

Hij waarschuwde tevens: *"Hoe meer de mens zich innerlijk tot Mij wendt, hoe meer verzet hij zal ondervinden. Met de geestelijke vooruitgang groeien ook de vijanden die hem willen bevechten en hinderen."*

"Zo zal ook de mens op zijn geestelijke reis naar innerlijke wedergeboorte steeds meer moeilijkheden tegenkomen. Volgt hij Mijn voorbeeld, dan zal hij de opstanding van zijn geest en de wedergeboorte ervaren. Volgt hij echter de wereld, dan zal zijn lot dat van Jeruzalem zijn (alles zal hem ontnomen worden).

Deemoed en het menselijk hart als woonplaats van God

Met Zijn intocht in Jeruzalem op een ezel—een teken van nederigheid—wilde de Heer aantonen dat Hij het menselijke hart als Zijn woonplaats wil maken. Hij zei hierover: *"Er komt een tijd waarin de Heer rekenschap zal vragen van het aan ons toevertrouwde goed en de geestelijke gaven die ons allen zijn geleend. Zoals de tempel in Jeruzalem een huis van God had moeten zijn, zo is ook jullie hart bedoeld om Mijn woonplaats te worden."*



De Opstanding van Jezus

(Hoofdstuk 19 van 53)

De Heer zegt over Zichzelf dat Hij nooit geboren of geschapen is. Hij is en blijft de ene, eeuwige Oer-God en Heer over alle dingen. Aan het kruis bad Jezus voor degenen die Hem bespotten en vernederden. Toch is de sociale Bijbelse stelregel in onze maatschappij nog steeds actueel: ***"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."***

Jezus spreekt over de aarde als volgt: *"Mijn heengaan van deze kleine aarde, die Ik uit miljoenen aardbollen en zonnen had uitgekozen als het schouwspel van de grootste daad die alleen Mij mogelijk was..."*

Hij benadrukt: *"Overal op deze aarde zal worden erkend dat de materie slechts het omhulsel is van het geestelijke, en dat de materie—of het wereldlijke—**slechts geschapen werd omwille van het geestelijke.**"*

"Alles wat materieel is, moet worden vergeestelijkt, zodat de mensen Mijn geestelijk rijk kunnen naderen. Dit geldt ook voor de andere geschapen wezens op aarde."

Geestelijke herhaling van wereldgebeurtenissen

Jezus zegt dat de wereldgebeurtenissen van Zijn driejarige periode op aarde zich geleidelijk zullen herhalen in een geestelijke overeenkomst tot Zijn spoedig naderende wederkomst. Hij benadrukt drie fases in de wereldgeschiedenis die overeenkomen met de drie stadia van Zijn leven in Palestina:

1. **De kindsheid:** Dit staat gelijk aan onvoorwaardelijk geloven.
2. **De jeugdige leeftijd:** Dit komt overeen met het kritisch beoordelen van wat men gelooft.
3. **De volwassenheid:** Dit is de fase waarin men onderscheid maakt tussen schijn en werkelijkheid.

Betekenis van de opstanding

Over Zijn opstanding zegt Jezus: *"De opstanding is het geestelijke beeld van Mijn liefdeleer. Deze opstanding zal ook door de hele mensheid en door ieder afzonderlijk in het eigen hart worden gevierd. Zo zal Ik verrijzen in de harten van Mijn gelovigen."*

Jezus roept ons op tot ontwaken: *"Open jullie geestelijke ogen, oren en harten en bereid je voor op dit feest van de opstanding. Het is een feest van de vergeestelijking en de verheerlijking van het eigen ik."*

De Heer herinnert ons eraan: *"Bedenk dat jullie niet van deze wereld zijn! Jullie waren voorheen geest en zullen opnieuw geest worden. Beschouw de opstanding daarom als een geestelijke gebeurtenis."*



De Heer verschijnt aan de discipelen

(hoofdstuk 20 van 53)

Thomas, ook wel Didymus genoemd, was een van de twaalf discipelen. Wat er na de opstanding van Jezus gebeurde, zal geestelijk gezien een afspiegeling zijn van wat zich zal voltrekken bij de wederkomst van Jezus. Alle 'schokken' van het geestelijk leven zullen door de gelovigen in de Heer doorstaan moeten worden.

De Heer waarschuwt hierover: *"De mensen zullen Mijn volgelingen in hun geloof misleiden. Ze zullen hen vervolgen, haten en, waar mogelijk, wraak op hen nemen."*

Jezus zegt, zoals vaker: *"Aan Mijn woorden en daden zullen jullie Mij herkennen!"* Verder verklaart Hij: *"Toen Ik in de gesloten woning van Mijn discipelen verscheen, liet Ik hen geloven dat zij Mij fysiek konden aanraken, maar in werkelijkheid was Ik dat niet meer..."*

En Hij vervolgt: *“Velen heb Ik geroepen, maar of jullie het doel van deze uitverkiezing zullen bereiken, hangt uitsluitend van jullie af.”*



De Goede Herder

(Hoofdstuk 21 van 53)

De evangelist Johannes beschrijft Jezus als de Goede Herder. Het is de Heer Zelf die hem deze woorden ingeeft. Johannes schrijft: *“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de Goede Herder. Ik zet Mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden, en zij zullen naar Mijn stem horen. Het zal worden: één kudde, één herder.”* (Johannes 10:1-16)

In dit hoofdstuk wordt benadrukt of ieder van ons de stem en de deur van de Goede Herder weet te onderscheiden van die van een slechte herder. Tegenwind, opdringen, kwaadsprekerij en haat onder de mensen zullen eerder toenemen dan afnemen, naarmate men zich meer aan de Heer bindt.

Dit leven stelt ons voor grote beproevingen. Hierover zegt Jezus: *“En zo zal zich herhalen wat destijds gebeurde: de Joden vervolgden Mij, wilden Mij stenigen—dat wil zeggen, Mij doden. Ook nu (tegenwoordig) zal iets dergelijks gebeuren. Er zullen stenen op Mij en Mijn leer gegooid worden.”*

Een opmerkelijke uitspraak

Jezus doet verderop in dit hoofdstuk een bijzondere uitspraak: *“Span u niet in met het zoeken naar gelijkgezinden of met bekeringsdrang!”*

Hij legt uit: *“Mijn leer is niet van deze wereld en niet bedoeld voor deze wereld, maar voor Mijn grote geestelijke wereld.”*

De stem van Jezus horen en Zijn leer volgen, is niet eenvoudig over te brengen aan anderen. Daarom waarschuwt Hij: *“Wees voorzichtig in de keuze van uw vrienden! Alleen de volharders zullen de overwinning behalen en Mijn kinderen worden.”*

Hoe dichter Zijn wederkomst nadert, des te heviger zullen licht en duisternis elkaar bestrijden. Jezus benadrukt dat de naam *“Mijn kind”* alleen door ontzeggingen en opofferingen kan worden verworven.

Afstand nemen van wereldse zorgen

Jezus roept ons op om ons niet bezig te houden met wereldse gebeurtenissen en politieke verwickelingen: *“Wie Mij niet verlaat, die verlaat ook Ik niet.”*



De voorbereidende Hemelvaart van Jezus

(Hoofdstuk 22 van 53)

Zij die onwetend zijn, bijvoorbeeld de heidenen, met betrekking tot de leer van Jezus, zijn nooit strafbaar; **zij die weten, echter wel**. De Heer zei: ***‘Wanneer zij Mij en Mijn leer willen volgen, zullen zij in conflict geraken met de wereld. En hoewel Ik hen liefheb, zal de wereld hen met haat overladen!’***

Dit roept ieder mens, waar ook ter wereld, toe: *‘Verlaat Mij niet; want zonder Mij is er geen troost en geen heil in de wereld!’*

Jezus waarschuwt iedereen die zich geheel van Hem afwendt en het pad van de duisternis inslaat. Zij zullen een lange weg moeten afleggen *‘om het verlorene terug te vinden en het gene wat met de voeten werd getreden, weer goed te maken.’* Dit betreft de weg door de materie en dit kan miljoenen jaren duren.

Wie de weg naar Hem volhardend, standvastig en zelfstandig volgt, zal de zachte stem van hervonden vrede weer in zijn hart horen. Toch blijft er veel te strijden. Degenen die de Heer met hun hele hart liefhebben en Zijn aanbevolen wegen openlijk en zonder schaamte bewandelen, zullen zeker in conflict komen met wereldse mensen.

Om sterk te worden, zegt Jezus: *‘Moeten er vaak omstandigheden voorkomen die jullie versterken...’*



Waar gaat Gij heen?

(Hoofdstuk 23 van 53)

Het besproken hoofdstuk gaat diepgaand in op geestelijke thema's en vraagstukken over de aard van Jezus, zijn relatie tot de Vader in Hemzelf, en het doel van het menselijk bestaan.

Jezus kondigt aan 'dat Hij naar zijn Vader gaat', wat volgens traditionele interpretaties de hemel betekent. Hij gebruikt de termen "Vader" en "Zoon" als beeldspraak om de relatie tussen de goddelijke eigenschappen van Liefde (de Vader) en Wijsheid (de Zoon) begrijpelijk te maken.

Jezus nodigt mensen uit tot zelfreflectie met de vraag: "*Waar gaat gij heen?*" Deze vraag is bedoeld om het bewustzijn aan te scherpen over de zin van het leven, de afkomst en het doel van de mens. Jezus bekritiseert wetenschappers die alleen materiële werkelijkheden accepteren en het geestelijke ontkennen.

Wie het Woord van God kent, heeft een grotere verantwoordelijkheid om ernaar te leven. Zonder daadwerkelijke toepassing van Gods geboden is kennis volgens Jezus waardeloos. Jezus benadrukt dat het naleven van de twee belangrijkste geboden – God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf – essentieel is om kinderen van God te worden.

Geen van de discipelen heeft ooit aan Jezus gevraagd waar Hij naartoe zou gaan. De reden dat zij dit niet vroegen, was omdat zij vervuld waren van droefheid nadat Jezus had gezegd dat Hij niet lang meer onder hen zou zijn. Jezus zei: "En nu ga Ik heen tot Hem die Mij gezonden heeft!" (Joh. 16:5) (dit wil zeggen, naar het **liefdecentrum van Hemzelf!**).

Hoe kan Jezus dan zeggen naar Degene te gaan die Hem gezonden heeft? Het lijkt hier alsof het om twee personen gaat, namelijk Jezus en Zijn Vader. Althans, zo wordt dit vaak geïnterpreteerd door veel christelijke kerken. Maar Jezus legt uit: "Omdat Ik Mijn verhouding tot hun Jehovah niet anders begrijpelijk kon maken dan door het beeld van de Vader en de Zoon."

"Hoe Ik weliswaar als Wijsheid (de Zoon) mens ben geworden, maar als Liefde (de Vader), de eeuwige Bewaarder en Schepper van het universum ben gebleven."

Elk leven kent een 'proeftijd', en de Heer Jezus zei: "Daar de proeftijd ten einde loopt, vraag Ik nu door politieke, godsdienstige en natuurlijke gebeurtenissen aan de mensen: 'Waar gaat gij heen?', opdat zij zullen overdenken wie zij eigenlijk zijn en waarom zij op aarde gezonden of geplaatst werden."

"...Overal klinken de vragen: 'Waarom ben ik hier?' en 'Wat ben ik?' en 'Wat is mijn einddoel, of waar ga ik heen?'"

Over de wetenschap zei de Heer: "Het is tevergeefs dat verscheidene geleerden zich de moeite geven om te bewijzen dat alleen de materie bestaat en niets geestelijks."

De Heer wil slechts een Herder zijn voor Zijn schapen, die alle stormen doorstaan in het vuil van het wereldse egoïsme. Ieder mens die de Bijbel leest, en zeker ook de 'Nieuwe Openbaringen', zoals de Bijbel ons hierover uitlegt, zei de Heer: "Denk aan de verantwoordelijkheid die jullie op je genomen hebben door het Woord van jullie God, jullie Vader, te willen horen! Met dit horen zijn jullie ook verplicht om naar dit Woord te leven, want zonder ernaar te leven is het leven nutteloos. Jullie, die Mijn Woord horen, ervaren en nu ook weten hoe men het moet naleven, zijn dubbel strafbaar wanneer jullie het in de praktijk achterwege laten."

De Heer adviseert om het toevertrouwde geestelijke kapitaal goed te besteden en te beleggen, en de Woorden van Hem serieus te nemen. "Want alleen het handelen naar Mijn twee enige liefdegeboden, in de strengste zin van het Woord, kan jullie tot Mijn kinderen van de Schepper van de hele oneindigheid bestempelen."



De juiste bede

(Hoofdstuk 24 van 53)

De vraag is: hoewel de Heer onze gebeden (aan)hoort, wil Hij deze ook verhoren? De mens kan uit zichzelf niets verrichten en wordt steeds herinnerd aan zijn eigen onmacht. Dit maakt dat de mens zich nog meer gaat richten op het geestelijke. Een materialistisch denkend mens zal waarschijnlijk moeite hebben met bidden.

De Heer zegt hierover: "Dat Ik als God hun beden niet nodig heb en reeds sinds aeonen van tijden vooruit wist wat zij (de geestelijk ingestelde mensen) nodig hadden en wat voor hen het beste was, is vanzelfsprekend."

Bidden bevordert het contact met God en stimuleert ons om meer vertrouwen in Hem als het hoogste Wezen te krijgen. Als we willen bidden tot de Heer, hoe mogen we dit dan doen? De Heer antwoordt: "Door een deemoedige toenadering, door vurig vragen of met een intens gebed, dat alleen door een liefhebbende Vader verhoord kan worden, maar niet door een streng richtende God."

Een gebed moet vanuit een **rein** hart opborrelen, verlangend naar het geestelijke, afgestemd op het geestelijke dat weer afgestemd is op de Heer Zelf, Die aan een waar oprecht biddende mens **zijn geestelijke adel** kan verlenen.

De Heer zegt dat iedere bede, wanneer zij billijk is, ook zeker in vervulling zal gaan. "Wie tot Mij wil bidden, moet in geest en in waarheid bidden!"

"...Denk daarom goed na over jullie gebeden en verlang niet van Mij de ondergang van Mijn kinderen! Ik heb ze voor het eeuwige leven, voor het geestelijke- en het engelleven geschapen, niet voor een luxueus leven in het vuil van de wereld... "

In Gethsemané bad Jezus: "Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede, o Vader!" "Laat het verhoren of het niet verhoren van jullie gebeden echter aan Mij over!"



De belofte van de Trooster

(hoofdstuk 25 van 53)

'Indien Ik niet heenga, komt de Trooster niet tot u!' Deze woorden sprak Jezus tot Zijn discipelen. Jezus moest Zijn leerlingen door de daad laten zien welke offers Zijn leer en het behoud daarvan vereisen, zoals het offeren van het eigen leven voor het

geloof. Jezus zei vervolgens tegen hen: 'Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet dragen.' En daarop verklarend voegde Hij toe: 'Ik kan geestelijke begrippen niet voor jullie in wereldlijke veranderen.'

De Heilige Geest – de Geest van de Heer – overschaduwde Zijn leerlingen en maakte hen tot wedergeborenen. 'Het verstandsleven eindigde en het leven van de geest, of het hart, begon.'

Het heeft nooit ontbroken aan toegewijde mensen door alle eeuwen heen na de Hemelvaart van Jezus. **Het einde van de proefperiode voor de mensheid is in zicht.** Zal Jezus bij Zijn tweede komst gelovige harten aantreffen? De Heer zegt: **'Want voor de tweede maal wil Ik niet tot dove oren spreken.'**

De ware Trooster is in de mensheid gelegd. 'Ik ben eigenlijk reeds geestelijk naar jullie aarde afgedaald en Ik leid Mijn kinderen daadwerkelijk zoals eertijds.'

We mogen de Trooster in alles navolgen. De Trooster is echter alleen in ieders hart gelegd die de twee liefdesgeboden van de Heer steeds opvolgt. Over de kerken en kerkgebouwen zegt de Heer: **'Bekommer jullie niet om de buitensporigheden op religieus gebied ...** Zij zijn wel opwekkers, maar het zal hun aanhangers vroeg of laat ontbreken aan de hoofdfactor: de Trooster ... Er mogen nog zoveel godsdienstige gebouwen opgericht worden ...'

Maar de Trooster kan bij hen nergens gevonden worden omdat het hen ontbreekt aan de Geest der Waarheid en de liefde. **'Er is slechts één waarheid,'** zegt de Heer. 'Als deze waarheid niet wordt gehuldigd, zijn zij niet bestand tegen de geestelijke stormen, omdat zij hun waarheid op zand hebben gebouwd.'

Gedenk daarom de woorden die juist in deze hoofdstukken 15, 16 en 17 staan en die Ik eens tegen Mijn discipelen heb gesproken, zegt de Heer: 'Gij zijt van den beginne met Mij geweest!'

We hebben veel te strijden met de wereld en met haar genoegens, en zullen bittere momenten moeten meemaken.

Aan het einde van dit hoofdstuk zegt de Heer: 'Verlaat daarom de Trooster in jullie hart niet, en Diegene die deze Trooster in jullie hart legde, zal jullie niet verlaten!'



Wie zijn de kinderen van de Heer?

(hoofdstuk 26 van 53)

Dat Jezus en Zijn Vader één zijn, klinkt alsof het hier om twee Goddelijke personen gaat, want Jezus zei herhaaldelijk: 'Dat degene die Mij zag, ook de Vader heeft

gezien.’ Het gaat hier echter om de Heer Zelf. Jezus als ‘Zoon’ werd Mens en staat voor WIJSHEID, de Heer als Vader voor LIEFDE. Het is volgens de Heer erg menselijk gedacht te menen dat het om twee afgescheiden Goddelijke Wezens gaat.

De Heer zegt: ‘Die Mij waarachtig willen liefhebben, maken dit eigenlijk alleen dan waar, wanneer zij Mijn woorden onderhouden en opvolgen.’ Hij is ons voorgegaan op de weg van verootmoediging en zelfverloochening te oefenen als volgt: ‘Door alle genoegens van de materiële wereld achter zich te laten en de blik alleen op de geestelijke en eeuwige wereld te richten.’

Het woord ‘liefhebben’ wordt door de wereld anders verstaan dan de Bijbel en de Nieuwe Openbaringen daarvan bedoeld. Jezus stelt als voorbeeld waarom er zoveel zelfmoorden worden gepleegd: ‘Dit is als gevolg van afkeer van het leven, omdat het gewenste niet te bereiken was.’

Als we werkelijk voor de Heer leven en dat door daden ook willen bewijzen Hem lief te hebben, zullen we door de buitenwereld tegengewerkt worden. ‘Wie Mij liefheeft, die moet het door daden bewijzen,’ zegt de Heer.

Dan legt de Heer uit waarom Hij nu Zelf door Zijn knecht en schrijver (Mayerhofer) Zijn wil aan ons meedeelt: ‘Dat Ik jullie zo veel HEMELSBROOD geef als sinds Mijn wandel op aarde nog nooit is gebeurd.’

‘Juist nu nadert het tijdstip waarop de wereld haar hoogtepunt in dwaling en in het afwijken van Mijn scheppingsdoel zal bereiken.’

Als voorwaarde voor Zijn wederkomst heeft de Heer bepaald: ‘Dat Hij van nu af aan ENKELEN (Lorber, Mayerhofer, Engel), zoals eens Mijn discipelen, Mijn woord en Mijn leer ONVERVALST zullen ontvangen, niet versluierd zoals bij de profeten, maar helder en begrijpelijk...’ Opdat niet alle mensen verloren gaan!

Verder: ‘Ik wil nu de ongelovigen de ogen openen en de LETTERKNECHTEN van Mijn Bijbel de eigenlijke zin duidelijk maken, opdat niemand zich zou kunnen verontschuldigen...’ ‘Daarom wees sterk, gij WEINIGEN, die verspreid in verschillende landstreken Mijn parels nog in eigen hart bewaren!’

De Bijbel wordt door velen nog te letterlijk opgevat en hiervoor heeft de Heer een geestelijk medicijn, namelijk door zulke gelovigen bittere ervaringen en twijfels te sturen, waardoor ook die laatste schaduwzijden worden verwijderd.

‘Mijn woorden zijn eenvoudig en duidelijk, maar de EIGENLIEFDE VAN VERTALERS en valse uitleggers mag er niet bij zijn; want anders zou door jullie veel verontschuldigd worden, wat bij Mij niet kan worden vergeven.’

De Heer zegt over Zichzelf: ‘Ik ben geen strenge Rechter, geen toornende God en wil dat ook niet zijn, maar een liefhebbende Vader.’ ‘Wie Mij liefheeft, die zal Mijn Woord onderhouden!’



Het afscheid van de Heer

(hoofdstuk 27 van 53)

Met de opstanding van Jezus had Zijn Goddelijkheid haar bevestiging gevonden. De Heer zegt dat Zijn opstanding naar menselijke begrippen een BUITENGEWONE DAAD was. Zijn leer was niet alleen voor de discipelen bestemd, maar voor de gehele wereld, voor het gehele geestenrijk en voor de eeuwigheid.

De Heer heeft ons ervoor gewaarschuwd dat met Zijn huidige Wederkomst (o.a. de literatuur van Emanuel Swedenborg en de voltallige boeken van Jakob Lorber en Mayerhofer) de verstandsmensen, de geleerden en de theologen, respectievelijk de priesters, alles in het werk zullen stellen om de mensheid te overtuigen van het tegendeel van wat Hij de mensen zal zeggen.

Verder: 'Zoals het was in die tijd (dus 2.000 jaar geleden), zo zal het nu weer gaan. Slechts een kleine kring van Mijn werkelijke volgelingen zal in het begin dit ten deel vallen om Mij als terugkerende Jezus, maar ook als God, Heer en Schepper van het oneindige te kunnen verdragen en herkennen.'

De Heer heeft allang (weliswaar onzichtbaar) Zijn Wederkomst ingeleid om voor Hem een aantal volgelingen te vormen die de weg zullen effenen. Hij doet een oproep om onze medemensen het voorbeeld te geven: 'Doop jullie medebroeders en zusters met de geest der verdraagzaamheid, opoffering en vergeving! Leer hen allen de verdraagzaamheid, zoals Ik die tegenover jullie en de hele mensheid reeds sinds oneindige tijden heb beoefend!'

Met 'oneindige tijden' bedoelt de Heer waarschijnlijk ook 'de andere werelden' in de oneindige universele ruimtes. Want het kan vele miljarden lichtjaren duren om de verste ster te bezoeken. Verder staat er: 'Leer hen de grote, lang voortdurende eeuwigheid aan de andere kant van het graf niet te verspelen door het najagen van ijdele, nietszeggende, wereldse goederen!'

De Heer kiest bij Zijn persoonlijke zichtbare Wederkomst als Herder een geschikte **OMKLEDING**, zodat de Zijnen Hem kunnen herkennen. Ooit zal ook de materiële aarde het beeld volgen van de geestelijke wereld. De Heer zegt daarover: 'Alles ontwikkelt zich tot geestelijke rijpheid, zelfs de grootste materialisten, de meest verstokte ongelovigen en onverschilligen laat het niet met rust.'

Niet naar het wereldse, maar naar het geestelijke dient gestreefd te worden. We mogen over niet al te lange tijd het **GROOTSTE FEEST** van de opstanding meemaken. De Heer: 'Het is niet alleen het grootste feest voor jullie mensen, maar ook het belangrijkste voor Mijn gehele, grote geestenrijk...'

We mogen ook anderen helpen de geheimen van onze harten en Zijn evangelie beter te begrijpen. De Heer zegt: 'Wie over het kleine is gesteld en het plichtsgetrouw beheert, aan hem zal eens het grote toevertrouwd worden.'



Het grote AVONDMAAL

(Hoofdstuk 28 van 53)

Jezus vertelde aan de Farizeeën en een hooggeplaatste een gelijkenis over een avondmaal. In dat verhaal werden velen uitgenodigd, maar iedereen had een excuus om niet te komen. Om de plaatsen aan de eettafel te vullen, werden armen, lammen en kreupelen uitgenodigd, die dankbaar deelnamen aan de maaltijd (Lukas 14:16-24).

De Heer zei daarom: "Wie Mij of Mijn tafel wil naderen, moet de menselijke eigenschap van bescheidenheid en deemoed bezitten om Mij te kunnen volgen." Het is serieus om Zijn woorden te horen en uit te voeren als men Hem echt wil navolgen.



De Heer zegt meerdere malen in het Nieuwe Testament en in Mattheüs: "*Wie oren heeft, die hore!*" Hij analyseert voor ons het woord 'avondmaal' als 'maal' en 'avond' en benadrukt de grote pauze na de maaltijd, die nodig is voor lichaam en ziel voor de volgende dag. Want het menselijk lichaam heeft een dubbele natuur, afgezien van de goddelijke vonk die Hij in ons heeft gelegd.

De mens heeft dus twee kanten en bestaat uit het materiële en het geestelijke. Als het geestelijke de overhand heeft boven het lichamelijke, betekent dat geen trots, maar bescheidenheid, wat het sieraad van de mens is. Jezus sprak verder: "*Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd*

worden." Wij dienen bij iedere handeling, ook bij de meest onbeduidende, onze geestelijke adel indachtig te zijn, benadrukt de Heer.

De uitgenodigden kwamen niet naar het avondmaal. Daarover zei de Heer: "Het zal hen bij Mijn avondmaal vergaan zoals bij de Joden, tot wie Ik eens zei, toen zij Mijn woorden niet wilden aannemen, dat het hun ontnomen en aan de heidenen gegeven zou worden. Zo zal het grote avondmaal voor Mijn wederkomst de waardigen van de onwaardigen scheiden."

Bij de onwaardigen is pas na lange tijd ook een avondmaal mogelijk. We dienen daarom op iedere handeling die we uitvoeren een geestelijk stempel te drukken.

Dan zegt de Heer: "Zo zien jullie hoe Ik jullie help om door iedere tekst en ieder vers innerlijk te vergeestelijken en te veredelen, opdat jullie, allereerst zelf waardig als werktuig, Mij eens kunnen dienen."



In de volgende twee uitgaven wordt uitvoerig ingegaan op het thema: 'Waarom liet Jezus Zich kruisigen?' en verder de samenhang met het Paasfeest

Opnieuw iets goeds doen om bij te dragen aan nieuwe artikelen?

Je kunt je gewaardeerde bijdrage overmaken naar het onderstaande rekeningnummer:

JLBI Gerard	Nordhorn
Volksbank	BLZ 280 699 56
Banknummer	101 840 2300
IBAN	DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC	GENODEF1NEV

Stand Bank-Credit op 15 februari 2025	+	462,75	€
Vertalingkosten internationaal in de maand februari-maart 2025	-	100,00	€
Bankkosten in de maand februari (28) 2025	-	4,55	€
Stand Bankcredit op 15 maart 2025	+	358,30	€