

Jakob Lorber Bulletin

Internationaal



Datum: 15-11-2024, nummer 105



Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring [h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

Homepage: www.zelfbeschouwing.info

E-mail: neue.offenbarung@gmail.com

In dit bulletin:

Het nageslacht van de Indo-joden uit het verre Afrika

De Orion en de Plejaden

Mallona

De tijdgeestperiode van de afwikkeling

Reacties van lezers en contacten

Contacten – Nieuws – Reacties



Gerard

www.zelfbeschouwing.info

E-mail: neue.offenbarung@gmail.com

De Indo-joden uit het verborgen dal

Zoals gebruikelijk ten tijde van Jezus in Palestina, gebeurde het dat Hij en Zijn gevolg in een herberg logeerde en daar met de gasten een gesprek aanging. De waard werd opmerkzaam gemaakt dat er buiten zijn herberg, ergens langs de weg arme mensen zaten te bivakkeren zonder eten en drinken. Het bleken bewoners van een ver land te zijn, ergens uit het midden van Oost-Afrika. Bij Lorber wordt het 'India' genoemd, maar niet te verwarren met het oorspronkelijke India ten zuiden van Azië, of met Indonesië (dat is Indië).

Deze mensen waren op zoek waren naar de grote Koning in Palestina, en zij waren daarvoor dertig jaar geleden al van deze Koning op de hoogte. Zij waren het nageslacht van hun voorvaderen, die ten tijde van Nebukadnezar in de Babylonische gevangenschap met 200 manschappen naar India' vluchtten, waar ze ruim vijftig dagen over hadden gedaan. We lezen daarover uitgebreid in het in GJE, deel 9, hoofdstuk 104 en de volgende hoofdstukken.

Als we een vergelijking trekken met de terugreis van Jozef vanuit Egypte (Ostracine) welke de heilige familie met het Kindje Jezus naar het echte Nazareth liepen en dat precies in elf dagen deden, dan moeten zij wel pakezels gehad hebben.

Want een reis van ruim 750 kilometer kun je normaal gesproken te voet niet in 11 dagen afleggen. Met een pakezel is maximaal 70 kilometer op een dag haalbaar met een gemiddelde

loopsnelheid van 7 kilometer per uur en met de veronderstelling, dat de reis gedaan werd in 12 uur, met intervallen van 4 x een half uur pauze, en de echte loopreis per dag gemiddeld 10 uur duurde. Ook moest er rekening gehouden worden met het daglicht, dus vroeg opstaan en voor 18.00 uur zich gereedmaken voor de avond en nacht. Op deze wijze hebben dat wellicht die gevluchte joden gedaan vanuit hun Babylonische gevangenschap, en die dat in circa 52 dagen aan de Midden-Oostkust van Afrika aflegden.

Vermoedelijk waren ze deels per boot of zelfs via de rivier de 'Tane') binnengetrokken. (Dit zou afgeleid zijn uit het boekje van Leopold Engel: 'Het dal der gelukkigen'). Of via de Nijl landinwaarts.

Ook eertijds gold: Twaalf uur looptijd = 70 kilometer (met 2 uur pauze) x 52 dagen = 3640 kilometer. Zoveel kilometers moesten de voorvaders van deze Indo-joden hebben afgelegd. Hemelsbreed is de afstand van Jeruzalem naar het Afrikaanse Abarat zo'n 3628 kilometer. Het zou dan vermoedelijk ongeveer 300 kilometer noordelijker gelegen moeten hebben. Let op, dit is een speculatieve gedachte! Het moet een zeer lange en vermoeiende reis geweest zijn.

De Orion en de Plejaden

De grote sterrenstelsels gaat eigenlijk ons begrip te boven. Beginnen wij met de maan, die de aarde toebehoort en er een 'kind' van is. De snelheid van het licht gezien van de aarde bereikt de maan slechts in één seconde. Elke maan in een sterrenstelsel behoort weer toe aan een planeet of ster, die even groot en nog veel meer groter is dan onze aarde. Kleinere aarden of planeten hebben geen maan. Dit heeft te maken met de magnetische aantrekkingskracht. De maan lijkt een 'manende' of 'vermanende' boodschap te hebben. De snelheid van het licht heeft 440 jaar nodig om de Orion en de Plejaden te bereiken.

Om een idee of gedachte daarover te krijgen het volgende: De afstand tussen de aarde en de maan is ongeveer 1,3 lichtseconden. De afstand van de [zon](#) naar de aarde is 8,3 lichtminuten. De middellijn van de baan van de verste planeet, Neptunus is ongeveer 8 lichtuur. Het centrum van ons sterrenstelsel, de Melkweg, is ongeveer 28 000 lichtjaar ver. Eén lichtjaar is ongeveer 236 miljoen rondjes om de aarde.



Amos, de kleine profeet, maakt melding over de Orion en de Plejaden: 'De Maker van de Plejaden en van de Orion, is Hij, die de dag tot de duisternis maakt.' Zijn naam is de Heer. De Heer noemt Zichzelf de God van de Orion en de Plejaden. (Amos 5:8,18). Het zijn de twee

sterrenbeelden, genoemd in de Bijbel. In de winter zijn deze tussen 04.00-05.00 uur zeer goed zichtbaar.

Het Zevengesternte is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier (= Taurus) en circa 440 lichtjaren van de aarde verwijderd. We kunnen met het blote oog in een stad wel 6 sterren zien en op het platteland wel 10 sterren.



De Orion ligt naast de Grote Beer en is het helderste en mooiste sterrenbeeld aan de hemel. Vooral 's winters goed zichtbaar.

De oude Grieken zagen in dit sterrenbeeld een machtige en reusachtige jager, die geketend was. De Bijbelse Job wist hiervan, want God vroeg aan hem of hij ketenen van de Orion kon losmaken. (Job 38:31b).

Blijkbaar een verwijzing naar de sterrengordel waarmee de machtige jager verbonden was aan de Orion. In het Hebreeuws betekent de Orion letterlijk: 'De werking van het Licht'.

Over het Goddelijk bewoonbare gebied schrijft Jakob Lorber: '**Doorgaans** woont Hij in het eeuwige Oosten'. Vanuit een aards of natuurlijk standpunt gezien woont de Godheid in de buurt van het sterrenstelsel 'LEEUW' en wel in de overeenkomstige geestelijke centrale Zon, die de natuurlijke centrale Zon, genaamd REGULUS omvat en bovendien de gehele oneindigheid. Deze naam komt vaker voor bij Lorber. Een andere naam voor Regulus is URKA.

De mensen die daar leven zijn zo goed als onsterfelijk en degenen die nog geboren worden, overleven de leeftijd van onze aarde.

Het middelpunt van onze hulzenglobe vormt voor ons de onvoorstelbare oercentrale zon, de Urka of de Regulus. (vs.60), Hemel en Hel, hfdst.140 of deel 2-299:8. Deze wordt omcirkeld

door wel zeven miljoen op elkaar volgende galactische zonnestelsels als grote zonnen-heelallen, oneindig groot. Deze reusachtige zonnesystemen hebben in hun volgorde een geleidelijke opgestapelde ordening. Elke galaxis bestaat op haar beurt weer uit een centrale zon en haar licht bestraalt alle zonnegebieden, waaromheen weer miljoenen zonnesystemen of zonnegebieden als galaxien eromheen banen. Het middelpunt of de middenzon van een zonnestelsel is tenslotte een centrale zon. Haar gebied is voor ons de SIRIUS in de dierenriem 'De Grote Hond', vs.39 waar omheen weer miljoenen planetensystemen meen cirkelen.
Bron: Aarde en maan, hfdst.53, HIG 2.42.02.06,08 e.v., GJE4-254:4,5 en GJE6-247:8.

Mallona



De naam 'Mallona' was 6.000 jaar geleden nog bewoonbaar en explodeerde voor de schepping van Adam en Eva, de eerste mensen op deze aarde. Er waren wel mensen, maar dit waren dierlijke mensen, de pro-Adamieten werden zij genoemd. Zij moesten onze aarde 'bewoonbaar' maken. Maar zij hadden geen Godbewustzijn en in hen was ook geen goddelijke vonk in hun hart geplaatst.

'Was er in de tijd van de pre-Adamieten deze aarde ook al dat bepaalde levenskamertje in het hart van de Grote Scheppingsmens?'

De Heer zei: 'Zij het niet volledig in de handelende werkelijkheid, dan toch in de bestemming daartoe; handelend was in die prehistorische tijd een andere planeet. De mensen daarvan vervielen echter te zeer tot de grootste hoogmoed en een totale godvergetenheid, en degenen die nog in een God geloofden, sloegen geen acht op Hem, trotseerden Hem en trachtten Hem in hun blindheid zagezegd van Zijn troon van eeuwige macht te stoten. Ze zochten Hem, en slechte wijsgeren zeiden dat God in het centrum van hun aarde woonde; men zou mijngangen daarheen moeten graven en Hem daar

gevangennemen. Ze groeven dan ook ontzettend diepe gaten in die aarde, waarbij er velen omkwamen'.

'Als Ik hun boden stuurde en hen waarschuwde, dan werden die steeds gewurgd, en de mensen beterden hun leven niet. En kijk, toen liet Ik toe dat die aarde van binnenuit in vele stukken uiteengereten werd! Dat nu gebeurde aan het begin van de zesde periode van deze aarde, en deze aarde werd het levenskamertje. Waar die aarde zich bevindt, eveneens in een baan om deze zon, daar zullen we nog iets nader op ingaan'. (GJE8-74:8-10)

Met onze aarde is er ook iets bijzonders aan de hand. Volgens de beschrijving van Lorber behoort de aarde als planeet toe bij onze natuurlijke zon. Onze aarde is aangewezen om in de meest ware zin van het woord. Jezus zegt, waarom en hoe dat zo is. Het volgende staat beschreven in GJE4-106:8:

'Er is met deze aarde iets heel bijzonders aan de hand. Zij behoort weliswaar nu als planeet bij deze zon, maar strikt genomen is zij niet afkomstig uit deze zon zoals alle andere planeten, uitgezonderd die ene tussen Mars en Jupiter, die echter door bepaalde, kwade oorzaken reeds zesduizend jaar geleden is verwoest, of eigenlijk door zichzelf en door haar bewoners werd verwoest. **Deze aarde ontstond oorspronkelijk uit de oercentrale zon en is in een bepaald opzicht wat de tijd betreft voor jullie onvoorstelbaar veel ouder dan deze zon.** Toch is zij eigenlijk pas begonnen stoffelijk te worden nadat deze zon al lang als een gevormde hemelklomp de eerste omloop om haar centrale zon had begonnen, en zij heeft toen haar feitelijke, stoffelijke lichaam toch hoofdzakelijk uit deze zon naar zich toe getrokken."

Jezus sprak dit uit in het joodse jaar 4181 n. Adam. Als volgens Jezus in 29 n. Chr. de verwoesting ongeveer 6.000 (met aftrek 4181), dan moet dit rond 1800 jaar voor de schepping van Adam zijn gebeurd. We komen er later nog weer op terug.

De planeet Mallona was lange tijd bewoonbaar. De naam zou iets onheilspellends hebben: *Mal moertje mal kindje (=als de moeder te veel toegeeft zal het kind niet deugen) en 'LONA = 'gereed voor de strijd'. Let op in verband met de interpretatie: Mallona wordt met twee L's geschreven.*

De aarde Mallona explodeerde door toedoen van haar bewoners. Veel van haar enorme grote keien (rotsen) vergelijkbaar met hunebedden) liggen nu overal verstrooid op onze aarde, enkele op de maan, en zeer vele op de natuurlijke zon. Een aantal van deze rotsen bevatten zelfs merkwaardige hieroglyftekens, welke lijken op de Egyptische hiërogliften, maar die geen enkel mens ontcijferen kan. [HIM 1.400913.22]

De Heer gaf een engel de opdracht deze planeet in 4 delen te splitsen. De Heer sprak: 'Jullie zullen vragen waarom ik zo'n wereldlichaam vernietigd heb?

Zie, Ik vernietigde het niet werkelijk, maar verdeelde het in vier kleinere werelden vanwege een grote onenigheid die daar ontstond onder haar bewoners. En kijk, zoals bij jullie het goud, zilver en diamanten, **zo waren op deze planeet deze witte stenen ware stenen van overtreding**'. [HIM 1.400913.18]

Mallona was een zeer grote planeet, wel 2.000 x groter dan onze aarde. Nu zijn het verdeelde stukken die als kleine planeten in de ruimte rondcirkelen. Het zijn nu verstrooide stervende planeten. Ceres is de grootste van de 4. Mallona had ook nog een aantal manen. Deze zijn

intact gebleven. Maar aangezien er een magnetische verbinding met 'moeder Mallona' was, bestaat dat magnetisme niet meer en verkommeren ook deze manen geleidelijk. Op deze manen leven nog weinig natuurlijke mensen (wezens) en het Godbewustzijn kennen zij niet en is hen vreemd.

De grootste van de 4 kleine planeten heeft nog niet de grootte van onze maan. Het leven is daar zeer armzalig. Evenals op onze maan.

De Heer bespreekt met Zijn vrienden en leerlingen, hoe het uiteenbarsten van Mallona voltrok. 'Als Ik hun boden stuurde en hen waarschuwde, dan werden die steeds gewurgd, en de mensen beterden hun leven niet. En kijk, toen liet Ik toe dat die aarde van binnenuit in vele stukken uiteengereten werd! Dat nu gebeurde aan het begin van de zesde periode van deze aarde, en **deze aarde werd het levenskamertje**. Waar die aarde zich bevindt, eveneens in een baan om deze zon...' (GJE8-74:10)

'Bij **het begin van de zesde periode** hebben we gezien dat er een planeet van binnenuit vernietigd werd, en dat met Adam deze aarde tot het levenskamertje in de Grote Scheppingsmens werd'. (*Onze aarde*) (GJE8-75:6)

Er vielen van Mallona zeven grote reuzen onze aarde. Normaliter blijft men van zo'n uitzonderlijk grote hoogte in de etherlucht zweven, zoals bij onze maan, maar van Bovenaf werd het zo beschikt de neerwaartse druk te regelen, dat de dode lichamen door de atmosfeer konden zonder te verbranden met een hoge snelheid. Want hun kleding bleef intact en de lichamen verspreid op de Egyptische bodem. Het heeft later de kledijcultuur zeer beïnvloed. Eerst na lange tijd waren deze lichamen ontbonden.

In de huizen zitten of liggen nu nog de verdroogde dode mensen op de kleine planeetjes (de vier brokstukken van Mallona). Een brokstuk van Mallona is nog steeds veel groter dan de aarde. De lichamen van de vele reusachtige mensen zweven nu nog in de ruimte rond. De zeven mensenreuzen van Mallona vielen in het bovenste deel van Egypte en hun val duurde 10 dagen.

Dit gebeuren speelde zich af in de periode na Adam, want de Heer spreekt over de oermensen van Egypte, die bekend waren met de Goddelijke Geest. Het is slechts aan alle mensen op deze aarde vergund om kinderen te worden van hun Schepper. Dit is de grootste genade, die een mens ten deel kan vallen. Alles wat buiten deze kleine aarde existeert, dus alle talloze myriaden hemellichamen, zonnen en sterren, deze kunnen slechts kinderen van God worden door op deze kleinste aarde van het universum te incarneren.

Jezus zei: 'Een van hen die in zijn geest helemaal op de oppervlakte van een verre planeet was geplaatst, en wel op Uranus, vroeg Mij of die vele en krachtige mensen die hij daar heel goed gezien had, al een soort zaligen waren. Hij had ze er tenminste voor aangezien; maar over één ding was hij wel verwonderd, namelijk dat hij hen nog veel ijveriger had zien werken dan zelfs de actiefste mensen op deze aarde. Vele zeer grote gebouwen had hij ook gezien en een groot aantal dat nog met alle ijver gebouwd werd. Nu vroeg hij zich af of de zaligen in het hemelrijk ook zoals de mensen hier op aarde hun huizen moesten bouwen'.

'Toen zei IK tegen hem: 'Gedeeltelijk ook wel; maar de mensen die je op die wereld hebt gezien zijn nog lang geen geesten en derhalve ook geen zaligen, maar ze zijn voor die wereld even materiële mensen als jullie hier op deze planeet, alleen met het verschil dat alleen jullie, mensen van de aarde, ertoe geroepen zijn om Gods kinderen te worden, terwijl dat met alle andere mensen op de talloze myriaden hemellichamen over het algemeen niet het geval is, ofschoon ze er niet helemaal van buitengesloten zijn. Maar daar is er veel meer voor nodig dan hier op deze aarde, die er al van meet af aan voor bestemd werd'.

'Wel was er nog een heel grote aarde die het licht van deze zon ontving. (Mallona) "Die had dezelfde bestemming, maar de bewoners ervan hadden hun grenzen enorm overschreden en daarom gebeurde het, dat er een heel groot gericht over hen kwam zoals dat ook een keer met deze aarde gebeurd is, die er toen niet veel beter aan toe was. Die aarde werd geheel verwoest en vernietigd en met haar ook haar bewoners die mateloos trots en zondig waren geworden'. (GJE5-275:8-10)

Op dit moment telt Ceres (dwergplaneet) tot de restplaneten van Mallona. De bewoners van Mallona hebben hun eigen planeet vrijwillig vernietigd. Ze waren te ver gegaan. Eigenlijk wisten ze niet wat de gevolgen van de diepe boringen in hun aarde de meest verschrikkelijke gevolgen zou veroorzaken. Maar de Heer moest het toelaten om niet aan de vrije wil van de mensen te tornen. Mallona was oorspronkelijk als gevangenis voor Lucifer bedoeld en als hoge leerschool voor de bewoners, om het kindschap van God te verwerven.

De vernietiging van de planeet Mallona geschiedde zo'n dertig jaar voor de schepping van Adam. De aarde werd in plaats van Mallona de kweekplaats voor de mensheid. De Heer had dit allang voorzien. In zekere zin heeft er een overdracht plaatsgevonden. Mallona had oorspronkelijk haar ligging tussen Mars en Jupiter, een miljoen kilometer van de aarde verwijderd.

Onze maan is aan de aarde toegevoegd en haar functie is bij Lorber de uitstromende kracht van de maan, die door de aarde zal opgevangen worden voor wat haar moeder aarde nodig heeft. En wat er dan nog overblijft, geeft de aarde weer terug aan haar maan. (Aarde, hfdst.1:2)

Er bestaan nog kleinere aarden dan onze aarde, maar deze hebben in het algemeen geen maan nodig. Mars is veel kleiner dan de aarde maar schijnt toch twee kleine manen te hebben. Ook Pluto, dat kleiner is dan onze maan, schijnt ook manen te hebben. Mallona had 4 manen, die nog rondcirkelen tussen Mars en Jupiter. Deze krimpen steeds meer in, zoals ook het leven daar, wat in het navolgende blijkt:

Jezus zegt hierover: 'Kijk, zo was de ordening ongeveer vierduizend jaar geleden, gerekend vanaf nu. Toen vond echter de vernietiging van deze planeet plaats, waarover ik jullie vertelde. Hoe en waarom die plaatsvond, heb Ik jullie al gezegd. Maar kijk nu, hoe de planeet er uitziet nadat de vernietiging heeft plaatsgevonden!'

'Allemaal keken ze nu naar de planeet, die nu in vele grote stukken uiteenviel. Alleen de vier manen bleven heel; maar omdat ze hun centrale hemellichaam kwijt waren, raakte hun orde verstoord en verwijderden ze zich meer en meer van elkaar, mede omdat ze door het barsten van de centrale planeet een flinke stoot gekregen hadden'.

'De stukken van de planeet vielen verder uiteen in de zeer brede ruimte tussen de banen

van Mars en Jupiter. Een groot aantal kleinere brokstukken verdween ook via de beide banen, en sommige vielen op Jupiter, sommige op Mars, en enkele zelfs op deze aarde, op Venus, op Mercurius en ook op de zon'.

'En zelfs de mensen, die wat hun lichaam betreft reusachtig groot waren, werden bij het barsten van de planeet in grote aantallen de vrije ruimte in geworpen, evenals ook de andere schepselen.

Sommige verdroogde lijken zweven nog rond in de wijde etherruimte, andere zitten en liggen dood en helemaal verdroogd in hun huizen, die op de grotere brokstukken van de planeet nog bestaan; enkele van die lijken vielen zelfs ook op deze aarde, waar ze echter reeds na enkele honderden jaren ontbonden, en zo ging het ook op andere planeten'.

'De grote zeeën van deze planeet verdeelden zich bij het barsten samen met hun bewoners van allerlei soort eveneens in grotere en kleinere druppels, waarvan enkele een doorsnede van vele uren gaans hebben, ook vaste aardbodem in zich dragen en ook nog door sommige dieren bewoond worden. Op de vier manen leven nog de vroegere schepselen, alleen in een reeds meer verkommerde toestand, zoals dat ook het geval is op de enkele heel grote stukken, maar in een nog meer verkommerde toestand; op de kleinere brokstukken heerst echter geen organisch leven, behalve dat van het verweren en langzaam ontbinden.' (GJE8-75:8-12)

Over de bewoners van het vernietigde hemellichaam Mallona verhaalt Jezus in hoofdstuk 76 van het 8^e deel van het Johannes Evangelie als openbaring.

'Jezus: 'Daarmee is weliswaar niet gezegd dat juist deze aarde, waarop wij nu zijn, het eigenlijke centrale positieve punt zou moeten voorstellen. Dat zou ook een andere aarde kunnen zijn die bij deze zon hoort, en daar was ook al een andere voor bestemd; maar de bewoners daarvan hebben zich nog veelonwaardiger gedragen dan de bewoners van deze aarde nu, en daarom werd die aarde verworpen en samen met haar bewoners verwoest'.

'Omdat nu deze aarde sinds de tijd van Adam daartoe uitverkoren was, en Ik op haar bodem nu het lichamelijke menselijke heb aangenomen, zal zij dat ook blijven tot aan het einde der tijden van de gerichte geesten in alle materie, en jullie zullen in de geest ook degenen blijven die het oorspronkelijke leven uit Mij in alle oneindigheid en eeuwigheid uitdragen, en om die reden Mijn ware kinderen zijn'. (GJE8-57:5,6)

De tijdgeestperiode van afwikkeling

Wij mensen worden 'beïnvloedt' door de geestelijke krachten, die ons omringen, met goede en slechte krachten. Omdat de mens een vrije wil heeft, kan de mens bewust of onbewust een keuze maken tussen het goede en het onzuivere en zulke invloeden gebeuren weliswaar ongemerkt, zodat de vrije wil geen ongeoorloofde dwang leidt.

Jezus voorzegde al in Palestina dat in een verre toekomst (een kleine 2.000 jaar later) er een 'nieuwe waarheidsleer' zal komen en dat Zijn 'oude leer' vernieuwd zal worden. Wij zouden tegenwoordig zeggen: een universele 'update'. Dit zal ook beslist nodig zijn voor de latere toekomstige volkeren. Tegenwoordig behoren wij toe

aan deze volken, want we zijn er nu een onderdeel van geworden. Er bestaat dus een verschil tussen de inhoud van de oude- en de nieuwe leer. Jezus zei daarover:

'Kijk, Mijn dierbaren! Wat de heidense boeken ervan zeggen is slechts een zeer gebrekkige weerklank van wat er helder en duidelijk geopenbaard is aan de oermensen van deze aarde door dezelfde geest die nu in Mij woont.

'Alleen de Schrift van de joden bevat de volle waarheid, echter niet onthuld, maar verhuld in overeenkomstige beelden, en wel om de zeer wijze reden, dat de heiligheid van de daarin aanwezige waarheid door de eigenlijke, onreine kinderen van deze aarde niet verontreinigd en ontheiligd wordt'.

'Want op deze aarde of wereld wonen twee soorten mensen. De oorspronkelijken en meesten hebben zich volgens de voor alle schepselen gegeven ordening trapsgewijs opwaarts ontwikkeld. Zij zijn wat hun ziel en lichaam betreft puur van deze aarde en men kan ze 'kinderen van de wereld' noemen'.

'Een veel kleiner deel van de mensen op deze aarde is echter alleen maar wat het lichaam betreft van deze aarde, maar wat de ziel betreft komen ze ofwel van de verschillende sterrenwerelden of soms zelfs als zuiverste engelgeesten uit de zuivere hemelen van de geesten. Dat zijn tot nog toe echter de minst voorkomende'.

'Dit tweede en veel edeler soort mensen van deze aarde kan men 'godskinderen' noemen, en aan hen alleen is het ook voorbehouden om de geheimen van Gods rijk te vatten, te begrijpen en de kinderen van de wereld hierin te onderwijzen al naargelang er vraag naar is en het vermogen om het te begrijpen; zij wijzen hun de weg waarlangs ook zij tot kinderen Gods en tot burgers van Zijn rijk kunnen worden'.

'Welnu, deze eigenlijke wereldmensen zijn natuurlijk, omdat ze uit het slijk van deze aarde voortspruiten, nog zeer zinnelijk van aard, daar hun zielen nog nooit een menselijke voorbereidende scholing voor een vrij, over zichzelf beschikkend leven hebben doorgemaakt. Ze kunnen daarom in het begin ook alleen maar door puur zintuiglijke beelden tot kennis van een allerhoogste en eeuwige goddelijke geest gebracht worden'.

'En zie, omwille van de meeste mensen van deze aarde zijn ook de openbaringen over de geestenrijken in louter als het ware zintuiglijke beelden gehuld, die hun slechts door de kinderen Gods van tijd tot tijd steeds meer onthuld kunnen worden.

Dit is afhankelijk van het bevattingsvermogen van deze wereldskinderen – maar nooit te veel tegelijk, maar slechts precies zoveel als ze kunnen verdragen en in de maag van hun ziel kunnen verteren. Uit hetgeen Ik nu gezegd heb, kunnen jullie nu menige conclusie trekken'. (GJE5-225:1-7)

De Heer leert ons datgene, wat wij verdragen kunnen en waarover de mensen zelf nagedacht heeft. De Heer onderwijst elk mens steeds overeenkomstig zijn vermogen. Een echt serieus en religieus mens zal nooit twee heren gelijktijdig dienen, dat wil zeggen: Alle wereldse pracht bewonderen en tegelijk God aanhangen. (Matth.6:24-34, GJE8-77:14)

Het definitieve vrederijk komt eraan, maar vooraf zal er een grote bezem door de wereld gehaald worden. Dat vrederijk zal geen 1.000 jaar duren, maar zal duren tot aan het einde van de materiële aarde. De toornschalen die uitgegoten worden, zijn de oorzaken van de mens zelf. De mensen hebben het zichzelf op de hals gehaald. En God zal het toelaten. In feite veroorzaken de mensen zelf hun gericht. Waartoe zij zich steeds op gericht hebben.

Wie herinnert zich nog de periode van 'verplichte' mondkapjes op. (Als het ware monddood gemaakt! worden. Wie herinnert zich de staafjes in de neus voor een gezondheidstest?) Dit deed men vroeger ook bij slaven! En de zogenaamde vaccins met onbekende nanopartikels in het lichaam... Veronika Luecken schreef in haar tijd: *'En zij die hun bloed met het vergif vermengden, zullen als 'wilde dieren' in de val lopen!'* (Veronika L. was een profetes en helderziend medium: (juli 12, 1923 – augustus 3, 1995)

Op dit moment ligt de hele wereld op z'n kop en de mensheid begraaft zich in haar eigen materieën. (Pred. vd Heer) Op de juiste tijd zal de Heer met Zijn woord tot alle mensen komen, die in hun harten ernaar verlangen. (Hem. Geschenken, deel 2) Jezus zegt: 'Dat op de meer dan duizendjarige strijd (dus bijna 2.000 jaar!) er een tijd van vreugde volgen. De mensen zullen weer beginnen 'mens' te zijn, zoals Ik ze schiep en hebben wil, en ze zullen Mijn kinderen heten!'

'Ik wil het getal van de uitvoerders van Mijn Woord heel precies in het vizier nemen. Als er op de hele aarde nog tien zuivere mensen zijn, dan wil Ik Mijn gericht nog 1.000 jaar verschuiven.' (Verb. Bijbelse teksten, hfdst.13)

Het 'vuurgericht' van de Heer op aarde zal vele mensen juist richten op het goede pad door allerlei beproevingen, zodat zij zich kunnen verbeteren. Maar er zal ook echt vuur over de aarde komen. Dit zal geleidelijk hier en daar ontstaan. Men denke aan de vele bosbranden overal ter wereld. De hemelse luchten zullen vroeg of laat verzadigd raken met brandbare etherstoffen, die her en der zullen ontbranden. Daarnaast grote stormen, orkanen en aardbevingen van ongekende aard. Maar niet overal. Want zegt Jezus: 'Zonder noodzaak zal er niets verbrand of vernietigd worden'. De lucht zal weer schoon worden zodat de zuivere zuurstof er weer echt kan zijn en de mensen minder gauw ziek kunnen worden en een hoge leeftijd bereiken. (GJE8-186:6,7)

'De mensen moeten wijs en verstandig zijn. 'Willen de mensen nog een keer een zondvloed, dan hoeven ze de bergen maar ijverig af te graven en te doorboren, dan zullen ze daardoor de sluizen openen voor de onderaardse wateren! Willen ze de gehele aarde in vlammen zien, dan hoeven ze maar ijverig alle bossen te vernietigen, en de natuurgeesten (elektriciteit) zullen dermate toenemen, dat de aarde opeens in een bliksemvuurzee gehuld zal worden! Ben Ik het dan soms, die de aarde door het vuur wil teisteren?! Leer daarom de mensen om wijs te zijn, omdat ze anders zelf het gericht over zich zullen oproepen! Ik weet echter dat het zal gebeuren, en toch kan en mag Ik niet belemmerend daartegen optreden door Mijn almacht, maar slechts door de leer.' (GJE5-109:7)

Niet alleen bij Lorber staat, dat er een 'vijand uit de lucht' zeer grote schade zal aanrichten op de aarde. En deze 'ster' is allang onderweg en stevent op de aarde en zal meerdere malen om de aarde cirkelen en steeds dichterbij, totdat ze de aarde schampt.

Veronika Luecken zag een visioen: *'Er komt een vuurbal uit de kosmos. Hij draait snel om zichzelf heen, gaat achter de maan langs. De maan ziet er aan één kant blauw uit, een deel lijkt te smelten. Aan de rechterkant van de maan verschijnt hij weer als een brandende ster, vonken vliegen ver weg als vuurwerkkaarsen. De kleuren zijn dieprood en oranje. Nu, als de bol dichterbij komt, wordt het heel erg heet, delen van de hemel worden wit....Op aarde stijgt het water, vijftien keer de hoogte van normale golven.... Gebouwen storten in, wrakgoed drijft voorbij....Dan zweeft een enorme hemelbol, als een gloeiende zon, uit de atmosfeer en trekt een staart van vuur achter zich aan, die met grote snelheid langs de hemel naar de aarde dwarrelt. Overal een ondraaglijke, met vuur gevulde hitte - steden staan in lichterlaaie, en mensen rennen voor hun leven, vallen, velen zoeken naar kaarsen, maar de lucht is zwaar en verstikkend, zuurstof ontbreekt, zelfs de kaarsen willen niet branden. Alle lichten op aarde gaan uit. De bol spuwt enorme wolken heet stof uit die vallen - hoestbuien. Grote brokken steen beginnen te vallen, mensen rennen alle kanten op, maar er is geen veilige plek...'* (HG 1.1.12) Dit is wat de grote Orion zegt door middel van zijn grote hond. Amen, amen, amen. [\[HIM 3.420725B.9\]](#)

'Het vrederijk zal in de harten van de mensen komen, die van goede wil zijn.' Op de vraag van Lazarus op welke periode Jesaja 4 en 5 van toepassing is, antwoordde Jezus hem: 'Over ongeveer tweeduizend jaar. In die tijd (periode 2.000 n. Chr.) zal Mijn leer, dus het christendom. Erger zijn dan nu het joden- en heidendom samen. Er zal een geestelijke nood onder de mensen zijn.' (GJE6-149:1)

Jezus voorzegt onze tijd vervolgens: 'Tegen het eind van de genoemde tijd zal Ik steeds grotere profeten opwekken, en met hen zullen ook de gerichten zich vermeerderen en uitgebreider worden. Er zullen ook zware aardbevingen komen en verwoestende stormen, grote prijsstijgingen, oorlogen, hongersnood, epidemieën en nog veel ander kwaad, en, zoals Ik al voorheen al gezegd heb, er zal geen geloof behalve bij heel weinigen -onder de mensen zijn, die in het ijs van hun menselijke hoogmoed helemaal zullen verkillen, en het ene volk zal tegen het andere optrekken.' (GJE6-150:15)

Voordat de Heer Zelf op aarde terugkeert, zullen de mensen eerst gewaarschuwd worden zowel door zieners en bijzondere tekenen aan de hemel. De wereldse mensen zullen dat allemaal voor zeldzame natuurlijke fenomenen houden.

Een gering aantal volgelingen van de Heer zal dat storen.

'Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.' (GJE6-150:17)

De mensheid staat spoedig een gericht te wachten, zoals ten tijde van de torenbouw van Babel en van Sodom en Gomorra. Dit gericht zal zich ONVERMIJDELIJK voltrekken. En dat zal ook het laatste gericht op deze aarde zijn.

'Velen zal men ter wille van Mijn naam in de kerkers werpen en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn naam te spreken.'

Het teken van de Mensenzoon aan de hemel betekent de hemel in de mens en degene die dat in zicht voelt en verbonden is met de Heer zal de ziel Hem prijzen en erkennen als de enige Heer van hemel en aarde en Hem de hoogste lof geven. (GJE6-174:1-9)

De mens zal nooit gericht worden door de Heer Zelf, maar door Zijn Woord. (GJE6-174:12, Matth.24:37-39, Luk.17:26-30). Een groot teken zal zijn dat de mensen het Nieuwe Woord zullen bespotten.

We leven zeker in een bedenkelijke tijd. De aarde wordt uitgeput met allerlei delfstoffen, die de aarde zelf nodig heeft. Aan de grondstoffen zoals olie en gas wordt dik verdiend ten koste van de arme burgers. De ontsnapte gassen verzadigen op den duur de atmosfeer. Als deze gassen vandaag of morgen ontsteken dan zal zelfs ook de lagere gelegen luchtlagen in brand vliegen en zal het één grote vuurzee worden, waarbij volgens Lorber mens noch dier niet gespaard zullen blijven.

Tenslotte. De schrijver Johannes heeft het Bijbelboek OPENBARINGEN geschreven en ook nog drie brieven. De Nieuwe Openbaringen van Johannes werd Johannes de evangelist aan gene zijde (als engel) in de mond gelegd. Lorber mocht het van de Heer ontvangen. Jezus zegt dat we ons vooral aan de schrijver Johannes moeten houden, want zijn geschriften bevatten innerlijke geestelijke zaken.

‘Wat Johannes geschreven heeft, dat geldt voor de gehele oneindigheid. Want in alles wat jij schrijft, verbergt zich het puur goddelijk besturen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Door alle reeds bestaande scheppingen en ook door die, welke in toekomstige eeuwigheden in de plaats zullen komen van de nu bestaande! (GJE1-113:10) Wat Mattheus schrijft heeft alleen voor deze aarde een bijzondere waarde.

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

JLBI Gerard Nordhorn
Volksbank BLZ 280 699 56
Banknummer 101 840 2300
IBAN DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC GENODEF1NEV

Stand Bank-Credit.....	op 15 oktober	2024	+	557,05	€
Vertalingskosten: International	op 15 november	2024	-	100,00	€
Bankkosten	op 31 oktober	2024	-	4,45	€
Stand Bankcredit	op 15 oktober	2022	+	452,60	€