

Jakob Lorber Bulletin

Internationaal



Datum: 15-03-2024, nummer 97



Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring [h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

Homepage: www.zelfbeschouwing.info

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

In dit bulletin:

Johannes uit Duitsland over de actuele wereldsituatie

Johannes de Evangelist

Hoe zijn onze geestgenoten ertoe gekomen om de Jakob-Lorber-Geschriften te lezen of te bestuderen?

De Hebreeuwse letters

Bruno Gröning

Oorlogen

Jij bent als Abraham

Herinnering aan een vorig leven?

Reacties van lezers en contacten



Gerard

contacten - nieuws – reacties

www.zelfbeschouwing.info

E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

Jakob Lorber heeft geen enkele informatie uit zichzelf geformuleerd, maar hij schreef alleen datgene precies op wat de echte Jezus hem woord voor woord dicteerde door het hart of door het innerlijke Woord. In principe gaat het niet om de 'Jakob-Lorber-werken' maar om de 'Jezus-werken' via Jakob Lorber.

Dave Brown uit America

Beste Gérard,

Groeten uit de Verenigde Staten. Ik heb gisteren je laatste nieuwsbrief gelezen en ik heb nota genomen van je aanbod op pagina 6 om mij het volledige script te sturen waarnaar je verwijst in het artikel over de Israëliische orkestratie van de aanval van 7 oktober. Ik zou u willen vragen om mij dat toe te sturen. Als er ook een mailinglijst is voor het ontvangen van de nieuwsbrief vertaald in het Engels, zou ik het op prijs stellen als u mij aan die lijst zou willen toevoegen.

Ik ben me al een aantal jaren bewust van de realiteit van de zionistische staat en ik was blij om te zien dat u het voortouw nam en de waarheid aan uw lezers presenteerde.

Ik wilde u al een tijdje vragen of ik uw bulletins op de website van de Stichting mocht publiceren. Uw bulletins zijn altijd informatief en tot nadenken stemmend.

Heb je onze website gezien? Ik heb hem iets meer dan twee jaar geleden gemaakt. Er zijn nog steeds veel dingen die ik zou willen verbeteren, want mijn stapel ideeën groeit voortdurend.

Moge de Heer je werk blijven zegenen,

Dave Brown, Voorzitter
 Stichting Goddelijk Woord
 E-mail: divinewordfoundation1@gmail.com
 Website: divinewordfoundation.org

Antwoord

Beste Geestgenoot, beste Dave

Dank je wel voor jullie verrassende bericht. We hebben conform de wens, jullie in ons e-mailbestand toegevoegd. Tevens zien jullie in de inmiddels toegestuurde bijlage het complete verhaal over de situatie tussen Israël en Palestina, een thema, dat nu zeer de aandacht dient en waarop meerdere lezers onder ons gereageerd hebben.

We danken je voor je interesse en ook voor het opmerken tussen de grote verschillen tussen Israël en de Palestijnen. Dit is geen kwestie van politiek, maar van een groot wereldgebeuren en deze geschiedenis gaat veel en veel verder dan we ooit kunnen vermoeden. Het is erg gemakkelijk daarover een mening te geven, zonder zich daarin ook serieus verdiept te hebben. De informatie waarover wij beschikken is erg schokkend.

G.

* * * * *

Adriaan uit Nederland

Stop het polariseren. (Deze reactie naar aanleiding van het laatste Lorber bulletin.)

Grofweg zijn er twee groepen mensen op aarde; mensen die in Jezus geloven en in de godheid van Zijn wezen en Hem willen volgen en de andere groep zijn de volgers van Zijn tegenstander. Oftewel de leugen contra de waarheid. De leugen verdeelt, en de waarheid verbindt. De tegenstander is extreem manifest in deze tijden. Als zeer goed geïnformeerde kenners van de waarheid en van de nieuwe openbaringen o.a. door Jakob Lorber moeten we oppassen om ook niet in de leugens mee te gaan. En mee te gaan in de polarisatie.

Als je over Israël begint begeef je je op glad ijs. Een Bijbels volk wat eens de belofte heeft gekregen om Gods volk te zijn. Eens beloofd blijft beloofd. Zeker bij God.

Dat er hele foute Joden zijn geweest en natuurlijk nog zijn is bij Lorber lezers maar al te bekend. Maar het is nog maar de vraag wie of wat de echte Joden tegenwoordig nog zijn. Tijdens de diaspora zijn ze geassimileerd en gemixt. Nu, op dit moment, zijn er zo'n tien miljoen redenen waarom Israël gesteund zou moeten worden. Namelijk ongeveer 10 miljoen inwoners bestaande uit Joden, (seculier, orthodox of vrijzinnig), christenen, atheïsten, Druzen, Moslims, Arabieren, bedoeïenen, en allerlei ander volk wat in relatieve vrede democratisch in dat prachtig ontwikkelde, moderne land samenwoont. Dus er wonen niet alleen Joden.

En daarmee zijn de inwoners van Israël nog geen volk wat van de rivier tot de zee uitgeroeid moet worden! Een veel gehoorde kreet tijdens wereldwijde, massale pro hamas demonstraties. Bedenk hoe bedreigend het klinkt voor de inwoners van

Israël? “From the river tot the sea, Palestine will be free.” Zeker na de vreselijke moorddadige bloeddorstige pogrom van 7/10/23. Of dat deze pogrom geënceneerd is door Israël zelf is nog maar zeer de vraag. Maar dit vreselijke gebeuren laat hoe dan ook het ware gezicht van hamas zien.

Ook kun je zeggen dat na de holocaust en vervolgens na de **oprichting** van Israël het land bevolkt is met echte en onechte Joden. Tussen haakjes; ik heb “oprichting” vetgedrukt omdat ik met nadruk wil aangeven dat Israël niet is ontstaan na een agressieve veroverings oorlog maar na een overeenkomst met de Verenigde Naties. En, overigens, is na dat moment van oprichting Israël continu in de verdedigings modus gedwongen. Verdediging tegen agressieve moslim gerelateerde haat. (Zie in dit verband de geschiedenis van de groot moefiti van Jeruzalem: Mohammad Amin al-Hoesseini. De grootste en trouwste bondgenoot van Hitler die zijn Jodenhaat als een kankergezwell heeft doen groeien in de hele moslim wereld en tot op heden miljoenen aanhangers heeft. Deze haat wordt geïndocctrineerd aan kinderen vanaf de kleuterschool. Zij bedienen zich van leugen op leugen. Palestijnse christenen schamen zich er zelfs niet voor om Jezus als Palestijn te claimen. Een volk wat eigenlijk nog nooit een eigen land heeft bezeten.)

Vergeet niet dat in Israël heel veel verschillende culturen in relatieve vrede naast elkaar wonen. Ook Arabieren, bedoeïenen, Druzen en christenen kunnen en willen er graag wonen. Een democratie naar westers model. Kom daar maar eens om in de rest van de moslim wereld. Daar bestaat het idee, gedichteerd door de koran, dat er twee soorten landen zijn; landen waar moslim gelovigen wonen en het andere is oorlogsgebied.

In de alternatieve media is het tegenwoordig bon ton om anti Israël te zijn. Dat doet me pijn omdat men juist daar de waarheid voorop stelt en zou moeten stellen. En vooral niet zou moeten polariseren. Verbijsterend vindt het ik waarom de focus ligt op juist dat piepkleine landje in een oceaan van moslimhaat. Kijk in plaats van Israël ook eens naar echte mega genocide in Azerbeidzjan, Nigeria, China enz, enz. De ergste mensenrechtenschendingen en genocide waar je de zogenaamd geëngageerde nieuwsmedia niet, of nauwelijks, over hoort. Genocide gericht op Joden EN Christenen!

Laten we daarom bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Maar ook voor de onschuldige inwoners van Gaza en niet meedoen in die polarisatie en jodenhaat.

Ik raad iedereen aan om ook eens andere bronnen te raadplegen Lees daarom de artikelen van “Christenen voor Israël” (<https://www.christenenvoorisrael.nl/>) en van het messiaans Joodse “Israël today” (<https://israeltoday.nl/>). Hierin staan veel Bijbel gerelateerde opinies waar je vrij, ruim en breed over kunt denken. Maar ze laten wel een heel ander beeld van deze kwestie zien dan waar wij als gewoon klootjesvolk en/of geëngageerde denkers ons mee plegen te voeden.

Als slot wil ik een stukje uit Sarah Young’s “Ik ben altijd bij je” Blz. 86, 9 maart, citeren:

Mijn wegen zijn mysterieus en onvoorspelbaar, maar ze zijn goed. Als je alleen kijkt naar de gebeurtenissen op deze wereld, waar het kwaad hoogtij lijkt te vieren, is het gemakkelijk om bang te worden en de moed te verliezen. Je kunt niet begrijpen waarom Ik zoveel wreedheid en lijden toesta. Het probleem ligt in het feit dat Ik onbegrensd ben, en jij niet. Veel dingen gaan eenvoudigweg je begrip te boven.

Maar wanhoop niet. Als je bevattingsvermogen is uitgeput, zal vertrouwen op Mij je verder dragen. Bevestig je vertrouwen op Mij door stille en hardop uitgesproken gebeden. Blijf in contact met Mij! Raak niet verstrikt in een eisende houding, een allesoverheersend verlangen om te weten waarom. Dat is de verkeerde vraag om aan Mij te stellen. De juiste vragen zijn: 'Hoe wilt U dat ik naar deze situatie kijk?' en "Wat wilt U dat ik op dit moment doe?" Je kunt het verleden niet veranderen, dus begin bij het huidige moment. Ga op zoek naar de weg die Ik wijs. Vertrouw Me, één dag en één moment tegelijk. Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen.

SPREUKEN 3:5; PREDIKER 8:17; PSALM 37:12-13; JESAJA 41:10

In Jezus verbonden en met alle respect,

Adriaan

..*.*

Johannes (Duitsland) in onze Jezuscontacten schrijft:

"We leven nu in een tijd waaraan de aarde werkelijk geen gebrek heeft aan verschrikkingen. De spiraal van rampspoed lijkt steeds sneller naar beneden te gaan. De klimaatcatastrofe, die in toenemende mate leidt tot extreme natuurverschijnselen zoals verwoestende branden, droogtes en overstromingen, is lang niet het enige waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan en ontheemd raken. Daarnaast zijn er op dit moment pandemieën (verschillende coronamutanten) die de wereldeconomie ruïneren en, bovenop alle verschrikkingen, zijn er wrede oorlogen die in hun onmenselijke agressie niet stoppen bij de burgermaatschappij - integendeel.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, de buitensporige verspilling aan de ene kant en de ellende aan de andere kant worden steeds hachelijker. Overbevolking is ook een groot probleem ¹. We hebben al bijna acht miljard mensen, van wie velen tot honger en uitzichtloosheid worden gedreven door oorlogen, wanbeheer en corruptie. Daarbij komen criminele activiteiten van de ergste soort. Drugscriminaliteit, seksueel geweld, beroving en moord zijn wereldwijd aan de orde van de dag. In één woord, deze aarde is wat deze aspecten betreft een hel geworden. En het ergste is: er lijkt geen verbetering in zicht voor deze negatieve ontwikkelingen. (Saskia Keune)

In Duitsland (2024) wordt het sprookje dat we een functionerende democratische rechtsstaat zijn nog steeds verspreid en soms geloofd. **Maar hoe wordt Duitsland op dit moment beschreven vanuit nationaal en internationaal perspectief?**

Duitsland bevindt zich in een soort horrorcombinatie van het verschrikkelijke Duitse tijdperk van 1933 tot 1945 en de twee meesterwerken die meer dan 70 jaar geleden werden gepubliceerd door de briljante visionairs van de toekomst Aldous Huxley "Brave New World" en George Orwell "1984".

¹ Jezus dicteerde Jakob Lorber, dat de aarde 1000 x 1000 zoveel inwoners kan dragen als het aantal, dat toen nog leefde ten tijde van Jezus in Palestina! [GEJ.08_190,08]

Duitsland heeft zichzelf nu ontkleurd in de coronavirus pandemie sinds 2020 en laat zijn ware kleuren, zijn lelijke gezicht zien. De coronavirus pandemie heeft ervoor gezorgd dat ten minste de gemiddelde persoon in Duitsland zich nu realiseert, of zou kunnen realiseren, **wat Duitsland eigenlijk is - althans voor het grootste deel of gedeeltelijk:**



Een meedogenloos, liefdeloos, ontmenselijkt, antichristelijk, gedegeneerd, ontremd, gewetenloos, roofzuchtig kapitalistisch, zompig, hypocriet, propagandistisch, gecensureerd, populistisch, bureaucratisch, regelverslaafd, onteigeningsverslaafd, waardeloos, corrupt land dat amok maakt, antidemocratische staat van onrecht en toezicht gebaseerd op autoritaire en institutionele willekeur en machtsmisbruik, waarin er geen onafhankelijke rechtbanken meer zijn, geen verdeling in wetgevende en uitvoerende macht en al helemaal geen onafhankelijke pers, en demagogen niet meer alleen thuis zijn in het radicaal rechtse, radicale of zelfs linkse spectrum, maar nu vooral in het midden van de samenleving.²

Een krankzinnige, walgelijke, lelijke, gewetenloze, op macht beluste, op geld beluste, wellustige, onmenselijke, wrede, schandelijke, misantropische, barbaarse horrorstaat, monsterstaat, slagersstaat, martelstaat, terroristenstaat, politicusstaat, autoriteitenstaat, rechterlijke-rechtsstaat, politiestaat, institutionele staat, geldstaat, kapitalistische staat, schurkenstaat, die een van de best vermomde federale bananenrepublieken ter wereld is en dit meest schandelijke gespuis verschijnt als vraatzuchtige beesten en furiën in menselijke gedaante.

Zolang de mensen in Duitsland redelijk gezond zijn en het economisch redelijk goed gaat, zijn deze omstandigheden voor de meeste mensen nog draaglijk. Maar vooral sinds 2020 zijn de kwesties "gezondheid" en "financiën" voor miljoenen mensen enorm verslechterd en dit verandert nu steeds meer in een kruitvat.

Veel mensen in Duitsland zijn geschokt door buitenlandse alleenheersers en fascistische dictaturen zoals China's Xi Jinping, Noord-Korea's Kim Jong-un, Rusland's Vladimir Poetin en Tsjetsjenië's Ramzan Akhmatovich Kadyrov, Recep Tayyip Erdoğan uit Turkije en de Amerikaanse Republikeinse radicaal-rechtse Donald Trump-cultus of bijvoorbeeld de extremistische, fundamentalistische, radicaal-islamitische terreurorganisatie Hamas en de radicaal-islamitische groeperingen Taliban, Al-Qaeda, "Islamitische Staat" (IS) en Houthi.³

Het is opmerkelijk dat veel mensen zich nog steeds niet lijken te realiseren dat er miljoenen van "zulke verschrikkelijke onmenselijke beesten en furiën" in Duitse autoriteiten/instellingen (bijv. valse rechtbanken met eigenzinnige en kwaadwillende rechters, advocaten en deskundigen) zitten, maar dat ze alleen verschijnen gekleed in een andere "mantel", algemeen bekend als "wolven in schaapskleren". Maar ook in Duitsland is er sprake van een groeiend "ontwaken" en neemt het vertrouwen in de autoriteiten/instellingen snel af. Meer en meer delen van de bevolking zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Steeds meer delen van de bevolking keren zich vol walging af van het "ontaarde, zieke" deel van de Duitse politieke/juridische/autoritaire/institutionele staat.

² Redactie: Dit patroon herkennen we over de gehele wereld!

³ Redactie: De Heer via Jakob Lorber: 'Slavernij wordt zo gehaat onder jullie, iedereen wil vrij zijn, overal hoort men gemopper over slavernij, over tirannie, en toch, wie is de grootste tiran van de mensheid vandaag de dag dan hun eigen hartstochten zelf!' [Lg.01_025,82]

Maar laten we ons ervan bewust zijn dat de omstandigheden in de meeste landen over de hele wereld nog slechter zijn dan in Duitsland en dat we al lang in apocalyptische tijden leven en waarschijnlijk nog maar een paar jaar de tijd hebben.

Maar laten we ook beseffen dat er in Duitsland ook miljoenen mensen zijn die zich vastberaden en moedig inzetten voor anderen en voor vreedzame co-existentie, en het zijn deze mensen - die warmte brengen in ons land - die ons moed geven.

Naar mijn mening is het einde van deze eindtijdfase met de overgang naar het 1000-jarige vreedrijk, gebaseerd op de Nieuwe Openbaring (Lorber, Mayerhofer, Engel), als volgt:

1.

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken "as near 2000 years", die Jezus deed op de leeftijd van ca. 30/31 jaar en opvallend vaak herhaalde en dit letterlijk nemen en uitgaan van een geboorte van Jezus in de periode van ca. 6 tot 8 v.Chr. (zoals veel NO-vrienden doen), dan zou deze eindtijd rond 2024/2025 moeten eindigen.⁴

2.

Als we uitgaan van Jezus' uitspraken "as near 2000 years", die Jezus deed op de leeftijd van ca. 30/31 jaar en opvallend vaak herhaalde en dit letterlijk nemen en uitgaan van een geboorte van Jezus in de periode van nul (d.w.z. volgens onze kalender), dan zou deze eindtijd uiterlijk in de buurt van 2030 moeten eindigen.

3.

Als men weer uitgaat van Jezus' uitspraken dat alles afhangt van de omstandigheden/indicatoren en dat concrete voorspellingen met data een oordeel zouden zijn, dan kan ook alles worden uitgesteld. [Zie ook He 1.071.1.]

We moeten ons er altijd van bewust zijn **dat Jezus zal komen als een dief in de nacht** (dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht).

[RB 2.210.7] ... Zoals in de Schrift staat: 'Maar in die dagen zullen vele valse profeten opstaan en tekenen doen, zeggende: "Zie, hier is Christus, of daar is Hij!" - maar gelooft het niet! Want de komst van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem, die gaat van het opkomen naar het neerkomen. De komst van de Heer zal ook zijn als de komst van **een dief in de nacht**.

Maar deze tijd is nu als de dageraad van die dag, die komen zal ofwel voor de redding van de rechtvaardigen en voor allen die van een zachtmoedig en goed hart zijn en hun broeders en zusters liefhebben in Mijn Naam; **maar deze dag** zal ook komen als een dief over allen die Mij niet respecteren en een hard en trots hart hebben en zichzelf beter en meer gerespecteerd achten dan hun broeders in wat en vanwege wat dan ook. [HiG 3.49.04.06.11]

Een veelheid aan zogenaamde "roosterpogingen" voor deze eindtijd zou hier nu opgesomd kunnen worden (zie diverse pogingen van NO vrienden en "profeten", "zieners", etc.). Het "**B E S T E (!)**" voor het einde van deze eindtijdfase zijn hier de uitspraken van Jezus, **die het einde van deze eindtijdfase beschrijven in direct verband met de overgang naar het 1000-jarige vreedrijk** (zie in uitgebreide vorm de vier soorten reinigingsvuren samen met de

⁴ Gezien de geestesgesteldheid van dit decennia, lijkt het inderdaad erop dat Jezus eerst aan het einde van dit decennia (2030) of aan het begin van de daaropvolgende tien jaren zal terugkomen na de grote reiniging!

overgang naar het 1000-jarige vrederijk - GEJ 8.185-187), d.w.z. de volgende drie passages (de tekstuele context is hier bepalend!):

Wanneer zulke activiteiten en gebeurtenissen door de kracht van het vuur **hun hoogste punt** zullen hebben bereikt, dan zal ook de lucht van de aarde op zulke punten te krachtig gevuld zijn met **de brandbare ether soorten, die dan spoedig hier en daar zullen ontbranden en zulke steden en streken in puin en as zullen veranderen samen met veel van hun inwoners.** [GEJ 8.186.06]

(Noot: Volgens Wilfried Schlätz is dit de "vijand uit de lucht", een door onszelf veroorzaakte verbranding van industriële agglomeraties door het vrijkomen van brandbare etherische soorten (natuurgeesten), die nog geen natuurwetenschapper kent! Met andere woorden, plaatselijke branden veroorzaakt door de industriële mens zelf! Opmerking: Het is bekend dat de "vijand uit de lucht" door Nieuwe Openbaringen vrienden verschillend wordt geïnterpreteerd]; en dit zal dan waarschijnlijk ook een grote en effectieve zuivering zijn. Maar wat het vuur dat op deze manier wordt veroorzaakt niet zal bereiken, zullen andere grote aardse stormen van alle soorten en soorten bereiken waar het begrijpelijkerwijs nodig zal zijn; want niets zal zonder noodzaak worden verbrand en vernietigd).

Maar dit zal ook de lucht van de aarde bevrijden van zijn kwade dampen en natuurgeesten, die dan een heilzame invloed zullen hebben op alle andere schepselen op aarde, en die dan ook de natuurlijke gezondheid van de mensen zal dienen op zo'n manier dat alle vele en kwade lichamelijke ziekten zullen ophouden en de mensen in staat zullen zijn om een gezonde, sterke en oude leeftijd te bereiken. [GEJ 8.186.07]

Omdat de aldus gezuiverde mensen in Mijn licht zullen staan en de geboden van de liefde voor altijd levend en waarachtig in acht zullen nemen, zal ook het aardse bezit zodanig onder de mensen worden verdeeld dat iedereen zoveel zal hebben dat hij nooit in nood zal hoeven te verkeren als hij ijverig werkt; en de leiders van de gemeenschappen zowel als de koningen, als volledig onder Mijn wil en licht, zullen ervoor zorgen dat er nooit gebrek zal zijn in een land onder een volk. **En Ikzelf zal spoedig de mensen hier en spoedig daar bezoeken** en hen versterken en verheffen daar waar de mensen het grootste verlangen naar en de meeste liefde voor Mij zullen hebben. Johannes



Johannes de evangelist

Openb. 22.10: En Hij zei tot mij: 'Verzegel de woorden der profetie van dit boek niet; want de tijd is nabij. Het boek Openbaringen van Johannes sluit de Bijbel af. Maar er staat een opvallende tekst in dat laatste hoofdstuk, dat dit boek, waar de profetieën beschreven staan, niet verzegeld hoeft te worden. Wanneer heeft de evangelist Johannes dit allemaal beschreven? Waarschijnlijk in 95 n. Chr. En wanneer heeft Johannes zijn evangelie geschreven? Dat was volgens Jakob Lorber in het jaar, dat Jeruzalem in 70 n. Chr. door de Romeinen verwoest werd. Toen de discipelen Jezus voor het eerst kenden, waren het nog jonge mannen op leeftijd begin zestigers. Maria was 15 jaar jonger. Waarschijnlijk was Johannes de jongste van de latere apostelen en zou zijn leeftijd ten tijde van Jezus op 45 jaar ingeschat kunnen worden, evenals Maria deze leeftijd ook had, en ook Jakobus, de schrijver

van de 'Jeugd van Jezus'. Toen de evangelist Johannes al in de tachtig was, maakte hij in geordende rangschikking het evangelie van Johannes af. (70 n. Chr.) Toen zou hij rond 83 jaar geweest kunnen zijn. Eerst een ruime twintig jaar later, toen hij verbannen werd naar Patmos, en daar de visioenen ontving, deze in de 'Openbaringen' beschreef. Dit kon dus rond 90-95 n. Chr. geschreven zijn. De Heer zei hierover: 'Johannes was in staat om zijn evangelie in de juiste volgorde te plaatsen, naast Maria, en daarin kondigde hij voor het nageslacht alleen dat aan, wat nodig was voor hun gelukzaligheid. Johannes leefde nog lang en zette eerst later dus zijn visioenen op perkament onder de titel: 'Openbaring van Johannes'.

Het boek 'Openbaringen van Johannes' is het allerlaatste boek in Het Nieuwe Testament. Daarin staat dat dit boek, de profetieën, die daarin staan, niet verzegeld hoeft te worden. Dat betekent, dat het met dit Bijbelboek nog niet afgesloten is. Als daarin staat, dat Jezus spoedig komt, bedoelt Hij, de Heer, wellicht dat Hij Zijn boden naar de mensheid zal sturen met veel genade en troostrijke woorden. We staan er niet alleen voor! Inderdaad heeft de mens door de eeuwen heen te maken gehad met schrijfprofeten, zoals Hildegard van Bingen, Jakob Boehme, Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, Gottfried Mayerhofer, en vele anderen.

In het eerste hoofdstuk van Openbaringen getuigt Johannes over een engel, die hem dicteert, dat wat de mens zal lezen in deze Openbaringen, en er ook naar zal handelen, gezegend zullen zijn. Want de tijd is nabij gekomen. (Openb.1:3)

Jezus is binnen een eeuw na Zijn Hemelvaart weer teruggekomen en dat verklaart ook dat dit spoedig zal plaatsvinden. (Openb.1:1) Eveneens getuigt Jezus in het 22^e hoofdstuk, het laatste boek van de Bijbel, dat Hij spoedig zal komen. Maar Jezus heeft de mensheid NOOIT als wees achtergelaten, want Hij heeft ons in alle tijden gesteund, maar velen hebben Zijn boodschappen genegeerd. Hoe kunnen zij dan deze Jezus de schuld geven, dat Hij de mensen aan hun lot overgelaten heeft!

Jakob Lorber en Swedenborg en andere boodschappers van Jezus verklaren via de goddelijke geest de Bijbelse Openbaringen van Johannes, dat Lorber ontving onder de naam: 'het Grote Johannes Evangelie'. Zij leggen dat haarfijn uit en dat is te zien als een GROTE OPENBARING. Zij spreken het Bijbelboek Openbaringen niet tegen, maar verduidelijken het zoals de Heer dat beval.

Het boek 'Openbaringen' beschrijft de geestelijke sfeer van de hemel en aarde, en niet de materiële gesteldheid. Dit Bijbelboek verklaart de analogie van de materie en de periode van de geestelijke opstanding van de mens. Wanneer de geestelijke woorden van dit bijzondere Bijbelboek aankomt in de harten van de mensen, en dat zij deze woorden ervaren en zich hun leven er naar richten, gezegend zullen zijn. Verwijst de 'Openbaringen' naar de wederkomst van Jezus of naar de geestelijke opstanding van de mens?

Het is interessant dat na Jakob Lorber, ook Gottfried Mayerhofer werd verkozen als schrijver van de Heer (1875). Wij mogen de beelden van de Johannes Openbaringen niet letterlijk opvatten. Dan zouden wij nergens uitkomen en er ontelbare tegenstrijdigheden ontstaan. Als Jezus weer terugkomt op de aarde en hier en daar onder de mensen vertoeft, zal er vooraf een zuiveringsproces moeten plaatsvinden. Als wij de Bijbel herlezen, en alle profeten en vervolgens de evangelisten, evenals de brieven van Paulus en andere apostelen en discipelen en tenslotte de Apocalyps van Johannes, beschreven in 'De geestelijke Zon', zullen we ons

niet hoeven te verbazen, waarom er die verscheidenheden nodig zijn op vele geestelijke raakvlakken. In dit geval moet je natuurlijk zeggen: ‘Ieder gebruikt een andere taak, een andere beeldspraak en werkt totaal verschillende elementen uit. Zelfs de vier evangeliën zijn het niet eens over de historische feiten, zegt de Heer in dat boek.

De Apocalyps van Johannes is verpakt in een beeldspraak. Een ieder schrijft de ene en dezelfde waarheid, een ieder predikt Mij, een ieder beveelt liefde en nederigheid en geduld aan. De feiten, die door ieder van hen (de evangelisten) verteld worden, zijn steeds dezelfde. Wie ze in het juiste geestelijke licht ziet, zal daar de meest wonderlijke overeenstemming vinden.

Als je alle verzen die geschreven zijn door alle profeten en evangelisten samenvoegt en ze in het ware licht bekijkt, zullen ze je voorkomen als de vruchten van dezelfde boom. De Heer zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd of de ‘ nabije tijd ’ het laatste oordeel niet zal komen. Dit is niet een tijd van ondergang, maar van opstanding. In het derde boekdeel: ‘ Hemelse Geschenken ’ lezen we over de periode van de opstanding, gedateerd op 21 maart 1864. Velen zullen gewekt worden uit hun levensslaap. Het zijn diegenen die het Woord kennen, maar het niet helemaal begrepen hebben.

De nabije tijd is geen tijd van de dood, maar een tijd van levenden. Het evangelie van Johannes is wel van zijn hand, zegt Jezus, want: ‘ Zolang hij (Johannes) als apostel met Mij rondreisde, schreef hij slechts fragmenten op, waarbij hij de dingen noteerde, die het meest de moeite waren om te onthouden ’. Johannes zat zogenaamd in ballingschap op het eiland Patmos, maar dit was voor Johannes helemaal geen gevangenis, want Jezus zei hierover: ‘ Dit was voor Johannes echter helemaal geen ballingschap, omdat een rechtvaardige en machtige Romein in de vesting van de Griek Cado, die ook tijdelijk in Jericho woonde ’.

..*.*.*.*.*

Hoe zijn onze geestgenoten ertoe gekomen om de Jakob-Lorber-Geschriften te lezen of te bestuderen?

Deze vraag werd in één van de vorige bulletins gesteld. We ontvingen slechts een paar reacties, maar nog genoeg plek voor dit nummer. De inkomende berichten werden naar binnenkomst gerangschikt:

Caspar uit Nederland schrijft:

Hoe ben ik op Jakob Lorber terecht gekomen? In 2017 was ik in een hotel in Jakarta voor een evangelisatie project als financiële man. Mijn projectbaas was onze lunch afspraak vergeten. Dat maakte mij droevig. Je hebt het gevoel van: ‘ Mijn broer in de Heer laat me in de steek ’. Ik dacht: “wat zal ik nu doen”? Ik was verdrietig en besloot op mijn knieën te gaan. Eerst was er lofprijzing en toen vroeg ik Jezus: “Toon mij a.u.b. Uw liefde”. Het resultaat was, dat ik een website opende over een onderwerp wat mij interesseerde over “eventuele mensen vóór Adam”. Plotseling zat ik op de website van Bertha Dudde: Nieuwe Openbaringen. Daar kreeg ik antwoorden op veel vragen. Ik bid altijd om de Waarheid!!!

Toen ik terugwas in Nederland, ondervond ik dat er een Bertha Dudde Kring moest zijn. Ik schreef en kreeg een uitnodiging om naar België te komen. En jawel, daar kreeg ik te horen over Jakob Lorber. Inmiddels heb ik daar zeer veel over gelezen!!! Het is een enorme steun om ook meer van de "eindtijd" te begrijpen. Prijs Koning Jezus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NB Een Jakob Lorber vriendenkring zou ik absoluut geweldig vinden!!!! 5

..*.*.*.*.

Helmut N. uit Oostenrijk schrijft:

AAN WIE GOD GOEDE GUNST WIL BEWIJZEN

zendt Hij de wijde wereld in,

aan wie Hij zijn wonderen wil verrijzen....

Deze woorden van de dichter, gezet op een vrolijk lied, waren zeker op mij persoonlijk van toepassing. Toen ik jong was, reisde ik naar Niagara Falls gespuwd, naar Nessie gezocht in Schotland, in politiebewaring gezeten in Egypte, de nacht doorgebracht in karavanserais in Afghanistan, neushoorns gefotografeerd vanaf de rug van een rijdende olifant in Oost-India, de inheemse bevolking opgespoord in de jungle van West-Maleisië, door Angkor in Cambodja gewandeld, het lange zwarte haar van Vietnamese vrouwen bewonderd in Saigon, judo geoefend in Tokio, op de top gestaan van de 4100 meter hoge Mt. Kinabalu in Borneo, gelift door Sumatra, precies 50 jaar getrouwd geweest met mijn Filippijnse penvriendin en - last but not least - met onze vriend Gerard de voetsporen van Jezus gevolgd in Israël.

En dat ik deze grootste schat van mijn leven - de Nieuwe Openbaring - tegenkwam, was ook te danken aan mijn jeugdige reislust.

In de jaren zestig vroeg mijn Chinese penvriend Chee Wai in Singapore of ik een oude man in Wenen wilde opzoeken met wie hij postzegels uitwisselde. Ik deed dat en ontmoette een oude heer in een rolstoel. (Tegenwoordig ben ik veel ouder dan de "oude" man van toen).

Hij was een Arabische tolk geweest in Noord-Afrika tijdens de oorlog en was atheïst. Ondanks de liefdevolle zorg van zijn vrouw had hij zelfmoordgedachten. Toen leidde zijn Schepper hem naar het Lorber-werk en veranderde de ongelukkige man in een minnaar van Jezus die er vanaf dat moment van overtuigd was dat hij zijn ongeliefde rolstoel niet mee hoefde te nemen naar de geestelijke wereld.

In die tijd werkte ik een tijdje als timmerman in Zwitserland om snel geld te verdienen voor een geplande motorreis naar India en verder naar Singapore. Op een dag ontving ik een pakje uit Wenen; de inhoud was een zogenaamde Lorber scheurkalender.

⁵ Je kunt er misschien ook zelf één creëren?

Op de achterkant van de afzonderlijke dagbladen stonden fragmenten uit het werk van Lorber. Wat ik daar las was als een blikseminslag voor mij als jongere! Nooit in mijn leven had ik durven dromen dat er zulke overweldigende uitspraken over God, de wereld en de zin van het leven konden zijn! Hier sprak een goddelijke autoriteit met woorden die zo vertrouwd waren uit een lang verlangd vaderland!

God was plotseling een feit geworden, deze woorden alleen al overtuigden me volledig, volgens Jezus' woorden "De Mijnen kennen Mijn stem". Mijn jeugdige vragen als "waarom leven we eigenlijk, hebben dieren een ziel?" werden hartgrondig beantwoord, niet zoals door onwetende volwassenen "we leven om iets voor onszelf te creëren in de wereld, dieren hebben geen ziel, ze zijn er zodat wij vlees hebben om te eten...". Nee, zulke antwoorden konden mij nooit overtuigen; ik had eindelijk het bewijs van God gevonden in het Woord van de Heer!

Toen mijn beschermengel me na zeven maanden en 13.000 kilometer in het zadel van mijn BMW 250 uit 1953 veilig terugbracht naar mijn moeder, brak er een rustige tijd aan voor de voorheen rusteloze. Rustig in de zin dat de opgebouwde schulden van de wereldreis moesten worden afbetaald en er elke maand een boek van Lorber werd verslonden.

Nu blijft er de onuitgesproken vraag hoe de geestelijke wedergeboorte eruit ziet na bijna 6 decennia van serieuze bezigheid met de Nieuwe Openbaring. Het moet gezegd worden dat alleen de Heer het recht heeft om hier een geldige uitspraak over te doen.

Ik denk absoluut niet aan de zelfvoldane uitspraken van veel Amerikaanse christenen die zichzelf als gered en wedergeboren beschrijven omdat ze in Jezus Christus geloven als de schepper van hemel en aarde, op zondag naar hun kerk gaan en de bijdrage van de voorganger betalen.

De Heer Zelf heeft ons de maatstaf gegeven waaraan we moeten afmeten hoe ver we zijn in onze wedergeboorte: Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. We moeten onszelf daaraan afmeten en onszelf niet verheerlijken. Er rest ons niets anders dan onze God en Schepper nederig te vragen.

VADER, MAAK MIJ UW GENADE WAARDIG

..*.*.*.*

De Hebreeuwse LETTERS

De letters zijn de lichamen. Elk woord vormt dingen vanuit de hemel. Eén woord kan zelfs vele ideeën of gevoelens in de geest vormen. In de Bijbel bevat één woord duizenden waarheden. Dus één waarheid kan zoveel geestelijke waarheden bevatten en één leugen vele leugens. De paar letters van het alfabet vormen de basis voor vele duizenden woorden. Terwijl duizenden woorden onnoemelijke duizenden ideeën kunnen uitdrukken.

Een woord is intrinsiek dood, pas als het wordt uitgesproken, komt het weer tot leven, vooral als het uit het hart wordt gesproken. Het geschreven woord zelf heeft ook behoorlijk wat kracht. Het heeft een hoge trilling. Wat geschreven is, moet leven, maar de letters zelf zijn dood, ze wachten op inspiratie (invulling). De allerkleinste Hebreeuwse letter begint in elk

woord, met een JUTTA evenals de JOD. Dit kan geen toeval zijn, want het woord joden bevat de stamletters voor 'Jod'. Strikt genomen bedoelen ze 'het effect van hun handelingen', want jod betekent hand'.

1	א	10	י	100	ק
2	ב	20	כ	200	ך
3	ג	30	ל	300	ש
4	ד	40	מ	400	ת
5	ה	50	נ	500	תק
6	ו	60	ס	600	תר
7	ז	70	ע	700	תש
8	ח	80	פ	800	תת
9	ט	90	צ	900	תתק

In onze spelling drukken we uit met onze komma wat voor de Jutta in het Hebreeuws staat. Elk Hebreeuws woord is doordrenkt met dit kleinste kleine teken. Het is echter bezaaid met drukke activiteiten. Dit betekent dat het Hebreeuws kan worden geïnterpreteerd als een levende taal, evenals de Bijbel die doordrenkt is met de Hebreeuwse taal of de Heilige Schrift, welke als levende woorden worden beschouwd. De taal moet geleefd worden. Anders is het voor ons bijna onmogelijk om verbindingen als communicatie tot stand te brengen. De taal zelf stemt overeen met de weerspiegeling van elke toestand van de menselijke ziel.

Maar mensen kunnen zoveel praten en chatten wanneer ze maar willen. De taal moet een speciale waarde hebben. Woordkennis, woordenschat en taal zijn ook een vorm van communicatie. De woorden moeten stromen. Het echte leven bestaat alleen maar uit daden. De joden hebben de kwaliteit om eerst te handelen. Ten slotte denken ze na over wat ze deden wel goed was.

De letters zijn als lichamen. Elk woord in de Schrijft beeldt dingen van de hemel uit. Eén woord kan zelfs vele ideeën of gevoelens in de geest vertegenwoordigen. In de Bijbel bevat één woord duizend waarheden. Dus één waarheid kan vele geestelijke waarheden bevatten en één leugen vele leugens. De paar letters van het alfabet vormen de basis voor vele duizenden woorden. De vele duizenden woorden kunnen ontelbare, duizenden ideeën uitdrukken.

..*.*.*.*

Bruno Gröning



Bruno Gröning

Hij zelf zei eens: "Er is veel wat niet verklaard kan worden, maar niets, wat niet kan gebeuren."

Bruno Gröning werd geboren in Dantzig in 1906 in een eenvoudig arbeidersgezin. Hij was zich al van jongs af aan van zijn missie hier op aarde bewust. Zijn hele leven stond in het teken van liefde en goedheid. Waar hij verscheen, verstomden ruzies, werden dieren rustig en gebeurden er spontane genezingen. Hij liet zich nooit voorstaan op zijn bijzondere krachten, leidde zo veel mogelijk een 'normaal' leven, trouwde, werd vader en had allerlei baantjes. Nooit heeft hij ook maar een cent aangenomen voor hulp die hij gaf.

Eerst in 1949, toen er een zeer spectaculaire genezing plaatsgevonden had, kwam hij in de publiciteit. Daarop begonnen van heinde en verre mensen toe te stromen. In het naoorlogse Duitsland was de lichamelijke nood en de zielen nood natuurlijk zeer groot. Het is gebeurd dat er mensenmassa's van 30.000 personen om hem heen stonden en dat er honderden mensen spontane genezingen kregen, alleen maar door in zijn nabijheid te zijn. Ooggetuigen berichten dat 'lammen gingen lopen, blinden gingen zien en doven gingen horen'. Zijn motto was: 'Ik ben niets – God is alles; Hij is de grootste arts'.

Bruno zei eens: Ik roep jullie allemaal op, lieve vrienden, tot een grote bekering! De weg die jullie tot nu toe zijn gegaan was de verkeerde! Ik hoef dit niet te benadrukken, want jullie weten dat de weg die jullie zijn gegaan de verkeerde was. Vertrouw en geloof! Het helpt, het heelt de goddelijke kracht in jullie zelf.

Bruno voorzag in zijn tijd het teveel gefixeerd zijn van mensen op hun weg naar het materialisme, dat is de weg naar de Satan, en niet naar de geestelijke, naar God. Als de mens steeds bereid is om het goddelijke in zich te openen, dan geneest de ziel en daarmee ook het lichaam. Op dat moment stroomde goddelijke kracht door hem heen in een onbeschrijflijke mate en hij was in staat om het door te geven aan mensen in een verzwakte vorm als een transformator. Bruno zei: God is de zender van deze genezende kracht en zendt deze altijd en

overal uit. De mens is de ontvanger. Bruno was echter heel bescheiden. Hij zei: 'Ik ben niets, maar onze Heer en God is alles! Zijn gouden regel: drie dingen leiden naar het eeuwige: **goede gedachten, goede woorden en goede werken.**

..*.*.*

Oorlogen

JEZUS zei: 'Er zal van alles zijn als kool en rapen onder elkaar: oorlog met veren, oorlog met lege zakken, oorlog met dieven en rovers, waarvan er in B. al vijftwintigduizend zijn, die alleen leven van schelden, stelen, bedriegen, inbreken en roven. Dat is een zegen van het communisme! Dan echt oorlog met het zwaard, oorlog met ellende, oorlog met ontucht, oorlog met de duivel, oorlog met zichzelf, oorlog met moraal, oorlog met menselijkheid, oorlog met religie, oorlog met wereldse wijsheid en zelfs oorlog met de dood!

Wanneer deze ware meervoudige oorlog zal zijn uitgevochten, dan zal de maat genomen worden en zal alles kritisch en wiskundig gemeten worden, wat ieder mens mag hebben, eten en weten, wat hij mag spreken en wat hij mag schrijven. Dit is de vierkante maat die altijd driekwart van de cirkel weglaat. Dit zal de geleerde stelling zijn, maar het zal al snel een heel gewone oppositie vinden!

Uiteindelijk zal men een cirkel trekken en zichzelf en zichzelf alleen als het meest volmaakte beschouwen. - Dat zal de cirkel zijn! Maar Ik zal dan heimelijk Mijn vrijheid nemen en een einde maken aan zo'n dwaze cirkel - hoe - dat weet Ik heel goed! - Dat zal dan een einde zijn aan een uiterst dom liedje **van deze generatie.**



Maar zie je niet hoe **de noordelijke ijsbeer** zijn tanden knarst op het ijs? Het zeehondenvlees spreekt hem niet meer aan. Hij begeert al lang het vee en de schapen van het zuiden. Spoedig zal hij zijn achterste tanden tot hoektanden hebben geslepen. Wee dan het vette vee en de vette schapen uit het zuiden! Ik zeg jullie, hun vet zal stremmen op de ijzige kusten van Siberië!

Zie, dit is iemand die niet bang is voor ganzenveren en dit wapen verafschuwt. Maar veel goud en zilver, veel ruiters en veel geweren en kanonnen zijn zijn zaken! Wee hem als hij zijn kamp verlaat! Ik zeg je, hij zal winnen door macht en tirannieke grootmoedigheid! En spoedig, zeer spoedig, zeer spoedig, als de runderen en schapen van het zuiden niet spoedig worden veranderd in leeuwen, dat wil zeggen in leeuwen van wijsheid en leeuwen van ware innerlijke kracht....' [HiG.02_46.12.20,03 e.v.]

..*.*.*

Jij bent als Abraham

De Heer zei: 'Jozef (van Maria), weet jij wie Melchisedek, de koning van Salem, was? - Jij weet het niet! Maar Ik weet het en Ik zeg je: de koning van Salem was de Heer zelf, maar niemand behalve Abraham mocht het vermoeden! Daarom boog Abraham zich voor Hem ter aarde en gaf Hem vrijwillig een tiende deel van alles. Jozef, Ik ben dezelfde Melchisedek **en jij bent als Abraham!** Waarom geef je Mij geen tiende van deze goede vissen? Wie heeft de vissen als de zee gemaakt? Was het Maria, of Ik, een Koning van Salem van eeuwigheid? Zie, Ik ben hier in Mijzelf van eeuwigheid, en jullie willen niet eens een hele portie vis voor Mij neerzetten? Dat ziet er zeldzaam uit! **Maar daarom zal het ook komen dat op een dag de mensen veel grotere porties aan Mijn Lichaamsmoeder zullen opdienen dan aan Mij.** En Ik zal moeten toezien op wat voor de moeder wordt gezet, en de orde van Melchisedek zal ver weg zijn!" [Jeugd Jezus: 01_169 van 11-19]

De gehoorzaamheid van Abraham, waardoor God zijn geloof testte toen Hij hem de ram toonde die tussen de doornen hing, betekende ook de gehoorzaamheid van de gezegende maagd vooraf. Zij geloofde het woord van Gods boodschapper en verlangde dat het met haar zou gebeuren volgens het woord van diezelfde boodschapper. Daarom bekleedde de Zoon van God zich met haar vlees. [Let op: Maria van Jozef!]



Abram vestigde zich bij de terebintbomen van Mamre, ongeveer twee mijl ten noorden van Hebron (Gen.13:18)

HIJ werd voorafgebeeld door de ram die in de doornen hing. God zei ook dat het geslacht van deze Abraham vermenigvuldigd moest worden volgens de sterren van de hemel. Want in dit geslacht voorzag hij wat zou worden opgenomen in het volle getal van de hemelse gemeenschap. En omdat die [Abraham] God in alles trouw geloofde, werd hij ook de vader genoemd van hen die erfgenamen zouden zijn van het koninkrijk der hemelen. (Bron: Het Boek der Goddelijke Werken - Liber Divinorum Operum - H.v.Bingen).

Na deze dingen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: "Abraham!", waarop hij zei: "Hier ben ik!". En Hij vervolgde: "Neem alsjebliedt je zoon, je enige zoon, die je zo lief hebt, Izaäk, en ga op reis naar het land **Morja**, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik voor je zal aanwijzen." En Izaäk begon tegen Abraham, zijn vader, te zeggen: "Mijn vader!" Toen zei hij: "Hier ben ik, mijn zoon!" Toen vervolgde hij: "Hier is het vuur en het hout, maar waar is het schaap voor het brandoffer?"

Toen hief Abraham zijn ogen op en keek, en daar was een ram met zijn horens verstrikt in een struik [NB: of briar = kruishout]. Toen ging Abraham heen, nam de ram en offerde die als brandoffer in plaats van zijn zoon. Toen keerde Abraham tot zijn knechten terug, en zij stonden op en gingen samen op weg naar Beersheba; en Abraham bleef in Beersheba wonen.

[Genesis 22:1-19] ⁶

⁶ Bè'eer Sjava betekent 'put [van de] eed' באר שבע



Het huidige Bersheba bij Mamron waar Abraham woonde in zijn tenten

..*.*.*.*

Herinneringen aan een vorig leven?

'Als je een schuld te betalen hebt, schik dan snel met je tegenstander terwijl je nog met hem op weg bent naar de rechtbank. Anders draagt hij je over aan de rechter, die je weer overdraagt aan de deurwaarder en dan ga je de gevangenis in. Ik verzeker je, je komt er pas uit als je de laatste cent hebt betaald. *Matth. 5:26,27*

Volgens Swedenborg komt het voor dat een overleden menselijke geest, die ongemerkt bij mensen aanwezig is, bepaalde dingen uit zijn geheugen naar mensen kan brengen, zodat de persoon denkt dat hij over deze herinneringen beschikt als ware het zijn eigen geheugen.

Sommige mensen denken dat ze zich situaties en gebeurtenissen uit hun vorige leven herinneren. Hoewel een engel of geest niet met iemand mag communiceren via zijn gedachten, kunnen ze wel iemands geest beïnvloeden. Dit komt omdat engelen en geesten net als mensen een geheugen hebben.

Als een geest met zijn gedachten met een persoon zou communiceren, dan zou die persoon niet beter weten dan dat de dingen waar hij aan denkt zijn eigen gedachten zijn. Toch zijn het de gedachten van de andere geest. Dit is ook het geval met herinneringen aan dingen of situaties die de persoon nooit eerder heeft gezien of ervaren. Sommige mensen geloven dat ze na een paar duizend jaar terugkeren naar hun vorige leven met al hun handelingen.

Mensen komen tot deze mening omdat ze zich soms dingen en situaties herinneren die ze nooit eerder hebben gezien of meegemaakt. Dit gebeurt wanneer ze gedachten ontvangen van hun geest en deze overvloeien in menselijke mentale beelden.⁷

Volgens Mattheüs 5:26 hebben mensen te maken met hun eigen karma. Hier is het voorbeeld van geld. Hij kan zich er niet van bevrijden totdat alle taken zijn opgelost. Alleen door Gods genade kan hij voor veel dingen vergeven worden. Hij heeft nog veel goed te maken onder Gods leiding. Een leerling die de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan niet kan toepassen of in praktijk brengen in zijn volgende schooljaar, zal geen vooruitgang boeken.

Jakob Lorber spreekt niet over het aflossen van schuld, maar eerder over zuivering en volmaaktheid. We moeten persoonlijke schuld tegenover anderen oplossen en om vergeving vragen, voor zover dat mogelijk is. De Heer heeft al betaald voor de Luciferiaanse engelenval op Golgotha aan het kruis.

..*.*.*

Te verwachten in het volgende bulletin:

Christoph schrijft over de Staat van Israel

Gaat Jesaja 11 niet in vervulling? (Caspar)

De twaalf stammen van Israel (Hans d. H.)

De 12.000 door Wilhelm uit Duitsland

Agricola, de Romein (Jan Vreeman)

Over de dood van de Heer

Hilde over 4151 n. Adam

Boeken en geschriften van Jakob Lorber -in goede handen- gratis te ontvangen

De Predikingen van de Heer verder aan te bevelen !

Jezus als een dief in de nacht (Johannes)

⁷ In een Russisch-Duits gezin in de voormalige DDR stuurde een grootmoeder die al vele jaren werd verzorgd door een mij bekende persoon, haar een kerstkaart, waarop stond geschreven: 'Als we je het afgelopen jaar iets slechts hebben aangedaan, vragen we je ons nu te vergeven'.

In de volgende uitgave weer iets goeds om te delen met elkaar!

Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer:

JLBI Gerard	Nordhorn
Volksbank	BLZ 280 699 56
Banknummer	101 840 2300
IBAN	DE 83 280 699 56 101 840 2300
SWIFT-BIC	GENODEF1NEV

Stand Bankcredit.....	op 15 februari	2024	+	1183,65	€
Vertalingkosten: Relana v. d. V.	op 15 maart	2024	-	50,00	€
Vertalingkosten: Martial H..	op 15 maart	2024	-	50,00	€
Bankkosten	op 29 februari	2024	-	4,45	€
Stand Bankcredit	op 15 maart	2024	+	1079,20	€